
IRISKRANT



Nummer 7

25 februari 2004

Tweede jaargang nummer 1

Met gepaste trots presenteren wij u het eerste nummer in de tweede jaargang. Deze maand weer boordevol informatie over de wijk, de geschiedenis van de wijk, aandacht voor studentenhuisvesting, het nationaal zwembad, bijzondere stichtingen in de wijk, een reisverslag van een buurtbewoner, opening Novadic, oproepen voor vrijwilligers, enz, enz.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Kopij voor het volgende nummer moet voor 15 april binnen zijn. Nummer 8 verschijnt 25 april. Tot dan.

de redactie.

15 jaar na "de Duw" weer theater in de wijk.

Carte Blanche heeft onderdak gevonden aan de Stuiverstraat 1E. Op 14 en 15 februari vonden er presentaties plaats van de workshops Mijn Land & Over de Grens. Carte Blanche is in Brabant de enige voorziening die aan mensen met een verstandelijke handicap ruimte geeft om samen met anderen te ontdekken waar hun talenten liggen.



In 1999 startte theatermaker Stefan Jung met de eerste editie van "Mijn Land". Een workshop waarbij de deelnemers in een aantal bijeenkomsten hun land in kaart brengen met muziek, verf, taal en spel. De geschilderde contouren van iemands lichaam zijn het uitgangspunt. Ieder maakt zijn eigen land, bepaalt hoe het eruit ziet, wie er wonen.



Op zaterdag 27 en zondag 28 maart is er het videoproject Ontmoetingen te zien. Een coproductie met Aleid Smid Television Company, uitgevoerd door een aantal spelers van de Werkplaats. Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 en op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april spelen Stefan Jung en Bart van Dongen de voorstelling Maanzuur. In mei wordt de nieuwe voorstelling van Hartenkoning zes keer gespeeld.

Niet alleen kijken, maar zelf spelen?

In maart start de volgende workshop Mijn Land. Aantal deelnemers: maximaal 10. Twaalf dagdelen, op woensdagochtend en zaterdagmiddag, afsluitend een presentatie in een weekend in juni. Kosten (incl. materiaal) 350,- euro (reductie tot 175,- mogelijk).

Donateur worden? Op de hoogte blijven?

U kunt bellen 040-2451739 of mailen: carteblanche@hetnet.nl of gewoon een keer binnen lopen. Informatie is ook te vinden op: www.carteblanche.nu



Inhoudsopgave

Theater in de wijk.....	1
No Cure, no pay?.....	2
Studentenhuisvesting.....	3
Nationaal Zwemcentrum.....	4
Stichting Nidos.....	5
Nepal en India.....	6
Super de Boer vragenuurtje.....	6
eetidee.....	7
Naamgeving Cingelshouck.....	7
10% regeling.....	7
Nieuwjaar in de Blokhut.....	7
Geschiedenis Iriswijk.....	8
Kerst in de Cingelshouck.....	9
Vrijwilligers gevraagd.....	10
Gedicht.....	10
Modeshow.....	11
Nieuwe voorziening Novadic.....	11
Recept, puzzle, kids pagina.....	12

HEEFT KUREN

Enige tijd geleden ontving ik een brief van Cure (zeg maar de vuilnisman van Eindhoven). Zij deelde mij mee dat in mijn straat (en nog enige andere straten in de buurt) geen vuil meer zou worden opgehaald! Als ik nog zou willen dat mijn grijze en groene bak geleegd worden, zou ik deze naar een ver verwijderd verzamelpunt moeten slepen. En leeg het hele eind weer terug. Geweldige herrie maken die dingen dan. Cure had er (gemakshalve?) maar geen adres of telefoonnummer bijgezet. Dus ik neem contact op met het Stadsdeelkantoor Stratum. In eerste instantie was ook daar de verontwaardiging groot. Zij wisten hier namelijk helemaal niets van. Later bleek dat het Stadsdeelkantoor hierin niets kan en/of wil ondernemen.....

Wat is het geval? Cure heeft een nieuwe wagen aangeschaft, een zogenaamde zijlader. Dat ding is zo krankzinnig breed dat er niet meer mee door de woonerven is te manouvreren. Zeker ook door het niet geringe aantal foutparkeerders is er nu geen beginnen meer aan. De nieuwe wijkbrigadier wou zich niet meteen ongeliefd maken door bonnen uit te schrijven.

Bewoners worden dus de dupe van de aanschaf van een verkeerde wagen. (het oud papier wordt nog wel in die straten opgehaald, maar dat gebeurt met een zogenaamde achterlader).

Betekent dit nu ook dat deze straten ontoegankelijk zijn geworden voor brandweer en ziekenwaggen?

Ter aanvulling:

Cure is te bereiken op 040-2386000 (optie 1)
Stadsdeelkantoor Stratum 040-2384500

Prof. C.Ynisch. (De redactie zal uw reacties aan mij doorsturen).

COLOFON

Oplage: 980
redactieadres: Joh.v.Eindhovenstraat 7
5611 TK Eindhoven.

LET OP NIEUW E-MAIL ADRES!

iriskrant@tiscali.nl

Verschijningsdata volgende nummers:
26 april, 25 juni, 25 augustus, 25 oktober, 20 december.

Inleveren kopij voor:
15 april.

Ewoud's T.V. & Videoservice

*Voor een pijlsnelle service
's ochtends gebracht, 's avonds klaar!*

Ewoud Lambregtse
Dukaatstraat 2 / hoek Stuiverstraat
5611 TW Eindhoven
postbus 289
5600 AG Eindhoven
Telefoon: (040) 2116462
Fax: (040) 2133899
ewoudstv@hetnet.nl

Openingstijden ma. t/m vr.
9.00 - 13.00 uur
en op afspraak.



tummers.org
organiseert uw automatisering

Geen grote,
ingewikkelde en (te)
dure standaard
pakketten, maar
individuele
oplossingen op maat
voor het MKB.

www.tummers.org

040-2120688

Studentenhuisvesting.

Op 20 januari organiseerde de JOVD (de jongeren vereniging van de VVD) een debat over studentenhuisvesting. Wethouder Schreurs zou daarbij aanwezig zijn, maar moest zich helaas ziek melden. Er waren ook een aantal studenten aanwezig die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben meegedaan met de fractie "Eindhoven Studentenstad", lijst 11.

10%-regeling.

Eerste onderwerp was de afschaffing van de 10%-regeling. (In Eindhoven mag 10% per postcodegebied kamergewijs verhuurd worden.) Studenten voelen zich hierdoor gestigmatiseerd. Wanneer er een regeling zou komen die bepaalde dat 10% per postcodegebied aan mensen met een Turkse of Marokaanse achtergrond verhuurd mag worden, had heel Nederland op zijn kop gestaan. De VVD vindt dat hier sprake is van een dermate ongelijke behandeling dat die niet meer te rijmen is met hun liberale beginselen en zijn dus warm voorstander van afschaffing van de 10%-regeling. Ook het nagenoeg ontbreken van handhaving, maakte het een overbodige regeling. De vraag is nu of er na afschaffing opeens wel gehandhaafd wordt m.b.t. (geluids-)overlast, achterstallig onderhoud, brandveiligheid, enz. Het ziet er naar uit dat de gemeente haar enigste instrument uit handen geeft zonder dat er ook maar iets voor in de plaats komt.

Kamernood.

De studenten vragen zich af of de gemeente eigenlijk wel trots is op haar TU en Fontys en vermoeden dat zij wel de lusten, niet de lasten wil.

Mede door de economische situatie stagneert de woningmarkt. Hierdoor zijn er geen alternatieven voor na de kamerbewoning. Veel voormalig studenten blijven daarom hun kamer aanhouden. Voor nieuwe studenten is steeds minder te vinden.

Vestide zet studenten na het afstuderen uit hun kamer. Voor hen is er vaak geen andere mogelijkheid dan maar weer terug naar de ouders te gaan. Enkele woningcorporaties wijzen soms ook toe aan studenten. Dit gebeurt in alle stilte, omdat die toewijzing niet altijd is te verantwoorden. Dit komt ook door de onduidelijkheid van de regels.

Oplossingen.

Men vroeg zich af of leegstaande kantoren niet bij konden dragen in de oplossing van de kamernood. Want er zijn weinig succesvollere firma's in Eindhoven te vinden dan de firma "Te Huur en Te Koop" die overal nieuwe filialen opent. Verder bestaan er plannen om op het TU-terrein containers te plaatsen die "geschikt" zijn voor bewoning. Ook het voormalige asielzoekerscentrum zou mogelijkheden kunnen bieden, hoewel de ligging verre van ideaal is.

Men was ronduit jaloers op de exchange-studenten (uit het buitenland) waarvoor wel woonruimte is gewaarborgd. Zolang gemeente en corporaties m.b.t. de studentenhuisvesting zoveel steken laten vallen lijkt de oplossing mogelijk door maar in het buitenland te gaan studeren?!

Bij nieuwbouw is de woningdifferentiatie geen afspiegeling van de woningzoekenden. Haagse regelgeving speelt hierin ook een rol. Men verwacht wel enige verlichting door het convenant met de randgemeenten die 10.000 woningen gaan bouwen voor sociaal zwakkeren uit Eindhoven.

Werkgroep.

De JOVD wil een werkgroep studentenhuisvesting opzetten met forumdiscussie op het internet. Deze zaak moet hoger op de politieke agenda komen. Wie belangstelling heeft kan voor meer informatie terecht bij: f.went@jovdeindhoven.

IRIS

VEGETARISCH RESTAURANT

Dagschotel à 9,90 (incl. salade-buffet).
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag
van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterveg 168 tel. 212.34.66

Beautysalon Totally You

Bent u op zoek naar een gediplomeerd schoonheidsspecialiste?
Dan bent u hier aan het juiste adres!

Maak nú een afspraak voor een ontspannende behandeling.
U krijgt ter kennismaking 10% korting!

Cecilia van der Heijden
Havensingel 53 5611 VR Eindhoven

Telefoon 040-2930720

De schoonheidsspecialiste laat uw huid leven!

Nationaal zwemcentrum.



Binnen- en buitenkant van de nieuwe hal. Rechts op de achtergrond de duiktoren van 10 m hoogte.

De ideeën voor een nationaal zwemcentrum in Eindhoven begonnen bij de successen van onze zwemmers op de Olympische Spelen in Sidney, drie jaar geleden. De kosten van de nu voorliggende plannen zijn beraamd op 24 miljoen euro. Deze kosten worden geheel door de overheid betaald (Europa stimulusfonds, rijk, provincie, randgemeenten en Eindhoven). Men hoopt hiermee internationale sportevenementen "in huis" te halen. Er komen 3000 zitplaatsen. Het huidige 50m bad wordt pas gesloopt wanneer de nieuwbouw klaar is. De hele accommodatie is ook voor invaliden toegankelijk. Veel oplopende taluds zorgen voor een vloeiende aansluiting op de omgeving van de Genneper Parken. De nu nog aanwezige tennisaccommodatie wordt weer onderdeel van het beekdal.

Men verwacht de eerste paal in juni 2004 te kunnen slaan. Er is een bouwtijd voorzien van 16 tot 18 maanden, waardoor de opening in het voorjaar van 2006 plaats kan vinden.

De exploitatie wordt mede mogelijk gemaakt door een tariefsverhoging van 0,25 euro voor het recreatief zwemmen.

Omwonenden verwachten problemen met het parkeren omdat de huidige 800 parkeerplaatsen niet worden uitgebreid en door "gebiedsvreemde activiteiten" niet altijd beschikbaar zijn (aankomst en vertrek van vakantiebussen). Men hoopt bij grote evenementen te kunnen parkeren op de Philips hightech campus, met inzet van shuttlebusjes.

Ook zijn er nog problemen m.b.t. de opslag van kano's. Enkele verenigingen willen de baden in de grote hal kunnen scheiden. De architect trok groen weg bij dit idee omdat hij in zijn prachtige hal al een vreemde zak aan het plafond zag hangen.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.zwemcentrum.nl

- klein meubelen
- kroonluchters
- spiegels
- damesmode •
- assessoires •
- sieraden •



DE FONTEIN

mode • interieur • kado's

Gabriël Metsulaan 112 (hoek Geldropseweg) Eindhoven tel. 040 - 2136530

Salon Bobline

Even aandacht voor jezelf

Dames- en herensalon

Geldropseweg 68

5611 SJ Eindhoven

Telefoon (040) 2115738

info@salonbobline.nl

www.salonbobline.nl

Openingstijden

di t/m do 8.30 - 17.30

vrij 8.30 - 19.00

za 8.30 - 17.00

HAARMODE & NAGELSTUDIO

MARCEL



GELDROPSEWEG 53

5611 SC EINDHOVEN

TEL.: 040-213 81 38

Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Een bijzondere stichting in de wijk.

Stichting Nidos. Jeugdbescherming voor vluchtelingen.

Volgens de wet moet elke minderjarige die zonder ouders in Nederland is, een wettelijke vertegenwoordiger, een zogenaamde voogd krijgen. Deze behartigt de belangen van de jongere en ziet erop toe dat de jongere goed verzorgd wordt en zich goed kan ontwikkelen. De stichting Nidos (wat "nestwarmte" betekent) heeft de voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers en de gezinsvoogdij over jongeren en hun ouders die in het kader van een onder toezicht stelling door Nidos worden begeleid. De dagelijkse zorg vindt plaats in pleeggezinnen of in instellingen zoals opvangcentra van het COA (Centraal Opvang Asielzoekers), kinderwoongroepen en huizen waar ze begeleid worden naar zelfstandigheid. Het gaat dan om 11.135 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De instroom wordt minder. Twee jaar geleden ging het nog om 16 duizend kinderen. Maar het beleid is aangescherpt en wordt door het Nidos als "vrij hard" omschreven. In Brabant en Limburg zijn 120 gezinnen actief bij de opvang betrokken. Soms blijkt dat kinderen familie of bekenden in Nederland hebben. Dan wordt altijd eerst bekeken of het kind in dat gezin kan wonen. De meeste kinderen komen uit Afrika en hebben soms onvoorstelbare verschrikkingen achter de rug. (Denk bijvoorbeeld aan kind-soldaten uit Sierra Leone).



De stichting Nidos is gevestigd aan de Lucas Gasselstraat 7.

Pleegouders krijgen een vergoeding voor de kosten van de verzorging van het pleegkind. De hoogte van die vergoeding hangt af van de leeftijd van het kind. Sommige andere kosten, zoals voor school, worden daarnaast apart vergoed. Het is een vergoeding voor gemaakte kosten en wordt daarom niet gezien als inkomen. Het heeft daarom geen gevolgen voor de belasting, uitkering of huursubsidie.

Nidos zoekt gezinnen die bereid zijn om kinderen tot 16 jaar op te vangen. Soms met broertjes en zusjes. Zij zoeken gezinnen die tijd en ruimte in hun hart en huis hebben en open staan voor andere culturen. Die het kind leren om zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving en het onderwijs, maar het kind ook stimuleren om contact te houden met de eigen cultuur en achtergrond.

Adoptie van deze kinderen is uitgesloten. Ook langdurige opvang is niet voor altijd. Kinderen gaan terug naar het eigen land, naar familie in een ander land en regelmatig blijkt op een dag dat ouders of andere familieleden in Nederland zijn.



Netty van Doorn van het Nidos Eindhoven.

Als u belangstelling hebt voor dit uitdagende werk kunt u voor meer informatie terecht bij Mevr. Netty van Doorn. Stichting Nidos. Lucas Gasselstraat 7 5611 ST Eindhoven. Telefoon: 040-2930458



Nu Cure plekken heeft aangewezen waar 40 groene- of grijze bakken neergezet moeten worden, en waar maar plaats is voor 5, zou iedereen zijn bak nadat ie geleegd is z.s.m. weer binnen willen halen? Trottoirs zijn geblokkeerd, auto's kunnen de bocht niet meer nemen, enz. Alvast bedankt.

(een bewoonster van de Voorterweg)

Nepal en India

Een vriend van mij ging 5 weken naar Nepal en India. Is het niet leuk om mee te gaan, zei mijn vriendin, mijn zoontje (6) sputterde nog wat tegen, maar ik had nog veel vakantiedagen staan en de afspraak werd gemaakt.

9 december vertrokken we, de laatste weken was ik behoorlijk zenuwachtig geweest, Turkije was mijn verste bestemming tot dan toe. Jos en ik begonnen met een wandeltocht in Nepal.

In de Himalaya loop je door verschillende klimaatzones. Tot ongeveer 1200 meter hoogte loop je door subtropisch gebied. Rijstvelden, bananenbomen, papaja's, mandarijnen. Als je hoger komt gaat het klimaat op dat van ons lijken, nog hoger heb je alleen nog kale rots en uiteindelijk sneeuw. In Nepal was het net als hier winter maar goed, warme kleding mee, dan moest het kunnen. In het subtropische gebied was het zelfs nog lekker weer, maar hoog in de bergen vroren de oren soms bijna van je kop. Boven de 2500 meter was al het water bevroren, ook in de douche en op het toilet. Zelfs het water in onze drinkfles was 's morgens bevroren en die stond toch gewoon op het nachtkastje. Maar het was prachtig. Daar liep ik dan tussen bergen van boven de 8000 meter. De lucht is daar kristal helder, ik heb van 10 meter afstand gieren gezien en een kudde van wel 50 gemzen. De hotelletjes waar we in sliepen zijn nog het best vergelijkbaar met het Prehistorisch dorp. Het Boedisme en Hindoeïsme zijn daar nog springlevend, overal zie je tempeltjes, maar ook gebedsmuren, gebedsvlaggen en gebedswieltjes. Deze sturen allemaal goede boodschappen de lucht in en het mooie is dat deze boodschappen voor alle mensen op aarde gelden. Dus zoiets als: "vrede voor alle mensen".

Eenmaal terug gingen we vanuit Katmandu met de bus naar India, een dag en een nacht bussen en dat zijn andere busreizen dan hier. Het was gewoon gratis kermis, 24 uur lang. Soms dacht ik dat mijn milt zou scheuren.

En toen India en India sloeg alles. Varanasi is (althans aan de Ganges) prachtig, de Taj Mahal is schitterend, maar India is vooral armer dan arm, viezer dan vies, drukker dan druk. Het leven op straat is nog het best te vergelijken met koninginnedag in Amsterdam. Maar dat dan elke dag. Bij ons is het een feestdag, daar is het overleven. Een kleedje met mandarijnen, een paar batterijen, pinda's, boekjes, schoenen, verzin maar wat. Ik denk dat de helft van de mensen op badslippers rondloopt en niet omdat ze dat mooi vinden. Ook daar was het winter en voor hun begrip erg koud. Verwarming hebben ze niet, dus overal op straat werden vuurtjes gestookt, maar ook midden in winkels. Een stad als Eindhoven heeft in India geen 300 daklozen maar pakweg 30000. En ook deze mensen moeten poepen en waar doe je dat als je geen huis hebt, Juist ja, gewoon op straat. Naast de mensenpoep liggen de steden ook vol koeien- varkens- en hondenpoep.

De straten zijn grotendeels onverhard en zijn tegelijkertijd vuilnisbelt. Er ligt zoveel rotzooi dat niemand op of om zal kijken als je een volle vuilniszak op straat leeggooit. En dan de open riolen, gelukkig was het winter, maar hoe zal dat in de zomer ruiken? De elektriciteit zal het ongeveer de helft van de tijd doen, de andere helft gebruiken ze kaarsen en sommige winkels generatoren. Ik had af en toe het gevoel in de middeleeuwen terecht te zijn gekomen. Ook word je doorlopend belaagd door bedelaars, maar ook door mensen die van het toerisme proberen te leven. Als je door het bovenstaande denkt dat ik nooit meer naar India zal gaan heb je misschien gelijk. Maar ik ben blij er geweest te zijn en het was zeker de moeite waard. Ik ben niet gelovig, maar toen ik terugkwam wilde ik God op mijn blote knieën bedanken dat ik hier geboren ben en begrijp ik alle mensen uit ontwikkelingslanden die naar het westen willen. Helaas denk ik hier elke dag al wat minder aan. Ik ben alweer zo goed als terug.

Alex Henkelman

"Super de Boer"-vragenuurtje bij de Vrouwengroep

Na een uitnodiging van een van de dames van de vrouwengroep zijn meneer van Kessel (Manager Super de Boer, Geldropseweg) en meneer Haans (vestiging chef) bij ze langs geweest, op woensdag avond, om ze het een en ander te vertellen over het klantenbeleid van Super de Boer en ook vragen te beantwoorden.

De uitnodiging was naar aanleiding van iets niet zo prettigs dat zich voor deed in de "Super". Want wat doe als je een probleem hebt met de winkel of haar personeel. Het antwoord van meneer van Kessel was duidelijk. "Zeg het tegen de vestigingschef, alleen dan kunnen we er iets mee." De theorie van meneer van Kessel is dan ook simpel. Als een klant met een vervelend gevoel de winkel uitgaat, maar het niet meldt bij ons, dan zal ie dat vervelende gevoel houden en niet meer terug komen om hier zijn boodschappen te doen. Maar als hij of zij dit meldt bij ons, dan proberen we in ieder geval er iets aan te doen zodat de klant en misschien ook wel andere klanten het weer fijner vinden om hier hun boodschappen te doen. Graag horen ze het als u een probleem heeft. Ook staan de beide heren open voor alle suggesties die men in de buurt heeft, ter verbetering van de "super". Het is tenslotte een supermarkt waar een groot deel van de wijk zijn boodschappen doet.

Uw maat in kinderopvang!



Kinderopvang in huis;
Met zorg geregeld
Individuele aandacht
Persoonlijke opvangtijden
Erkend bureau
Fiscaal aantrekkelijk
Gratis uitleenmaterialen
Nieuwe prijsstelling

Bel of mail gerust! 040-2122814
of 06-19546284 (M.Rijks)
www.clickgastouder.nl

10%-regeling (nog) niet afgeschaft.

Op maandag 26 januari vergaderde de gemeenteraad over afschaffing van de 10%-regeling. (De regeling die bepaalt dat in Eindhoven slechts 10% per postcode-gebied kamersgewijs verhuurt mag worden). Voorafgaande aan het debat bood de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen een petitie aan, vergezeld van enige honderden handtekeningen vóór afschaffing van de regeling. Daarna bood de PvdA 1300 handtekeningen aan tégen afschaffing. Ook binnen de raad waren de meningen zeer verdeeld.

De argumenten voor afschaffing: De regeling staat marktwerking in de weg; stimuleert illegale kamerverhuur; is geen waarborg voor geen overlast; is discriminerend.

De argumenten tegen afschaffing: Het is het enige instrument tegen een eenzijdige samenstelling van kwetsbare buurten en het bestrijden en voorkomen van overlast; afschaffing is een vrijbrief voor huisjesmelkers.

Waar men het wel over eens was: De handhavingscapaciteit is absoluut onvoldoende, de inspanningsverplichtingen en afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties worden niet nagekomen.

Onder het motto "geen oude schoenen weggooiën voor je nieuwe hebt" werd een amendement van het CDA aangenomen. Hierin wordt bepaald dat BenW eerst een adequate aanpak gaan ontwikkelen ter voorkoming van geluid- en parkeeroverlast en verwaarloosd uitziende panden en erven. Er komt dus een nieuw vergunningen- en handhavingsbeleid. Na drie schorsingen voor overleg werd de motie aanvaard met 24 stemmen voor en 19 tegen.

Cingelshouck, waar komt deze naam vandaan?

De wijk Cingelshouck is gelegen tussen het Eindhovens Kanaal, de Geldropseweg, de Gabriël Metsulaan en Hugo van der Goeslaan.

In 1729 trouwde te Leiden de daar op 22 juli 1699 geboren Johanna Agatha van Cingelshouck met Wilhelmus van Lelyveld. Waarschijnlijk is Johanna de laatste van haar familie. Hun zoon Paulus Van Lelyveld van Cingelshouck krijgt een zoon Willem van Lelyveld van Cingelshouck die op het eind van de 18e eeuw als ontvanger van verpondingen in Eindhoven, getrouwd met een Maastrichtse die hem in 28 jaar 24 kinderen schenkt. Zij woonden met hun gezin sinds 1791 in Stratum op het landgoed De Burgh. Dat was toen al een oude buitenplaats, maar van de oorspronkelijke bebouwing vinden we niets meer terug. Het huis dat er nu staat is pas aan het eind van de 19e eeuw gebouwd.

De familie van Lelyveld bestaat nog steeds. Zo heet de bekende schrijfster Hella Haasse in het dagelijkse leven mevrouw Van Lelyveld. Maar de tak van de familie die er 'Van Cingelshouck' aan toevoegde stierf, ondanks de ijver van voorvader Willem, na enige generaties uiteindelijk toch met Willem's drie achterkleindochters. Zo blijft de naam Cingelshouck dan toch voortbestaan.

Nieuwjaarsfeest in de Blokhut

Ook dit jaar was weer heel de buurt uitgenodigd. In de Blokhut vloeide de champagne en het bier rijkelijk en was er gezorgd voor een DJ die lekkere muziek draaide om zo het nieuwe jaar swingend in te gaan. Voor de Vuurwerkfans onder ons was er genoeg buiten te zien. Op het terrein van de Blokhut, wat nu nog rood is van het vuurwerkpapier, kon je de klappertjes en pijlen veilig afschieten en had je ook mee zicht op al het andere vuurwerk wat werd afgeschoten in de wijk en het centrum.

In de Blokhut ging men dan ook knallend en dansend het nieuwe jaar in.

SLANK, FIT, GEZOND neem HERBALIFE !!!

- afslanken
- aankomen
- op gewicht blijven
- sportprogramma
- gezondheid/energie

040 - 2110174

06 - 13911416

Gratis RESULTAAT-begeleiding !

Brigitte Tulp

Onafhankelijk Herbalife Distributeur



EETIDEE

Vanaf februari vinden er in de Blokhut op elke eerste vrijdag van de maand weer eetidee-bijeenkomsten plaats. Bewoners uit de Iriswijk bereiden voor ongeveer 30 personen een heerlijke maaltijd en u kunt kiezen uit vlees/vis of vegetarisch. Voor de kinderen wordt het menu aangepast.

De volgende keer is op vrijdag 5 maart en de aanvang is om 18.30 uur. Let op de raamaffiches en geef u op tijd op, want vol is vol. Hierbij nogmaals een oproep voor live-muzikanten, die in ruil voor een heerlijke maaltijd het eetgebeuren muzikaal willen begeleiden. Je kunt je aanmelden bij Alex Henkelman (040-2123760).

Geschiedenis Iriswijk.

Ooit afgevraagd hoe de Iriswijk is ontstaan? Na een lang interview met de heer Henk Luiten kwamen er leuke feitjes naar boven over onze wijk.

Henk Luiten (1923) heeft de bouw van de Iriswijk stap voor stap meegemaakt. Zijn vader was vanaf 1927 filiaalhouder in Eindhoven van het Utrechtse bouwbedrijf Bredero, toen beter bekend als BBB. In de begin jaren dertig ging BBB huizen bouwen op het "Iristerrein" tussen de Stuiverstraat en de Voorterweg. In die periode was dat boerenland met greppels, sloten en velden. Deze velden waren bleekvelden van de was- en ververij van de weverij "Van Dijk". Deze wasserij heten "De Iris" die genoemd was naar de kleuren in de regenboog. Langs de wasserij lag één straat die liep van de Voorterweg naar de Stuiverstraat. Deze straat hete de Irisstraat. Wat er ook was op het Iristerrein en wat er nu nog steeds is, is het oude boerderijtje achter de Lodewijk Houbenstraat.

Tijdens de bouw van de wijk was er een economische crisis in Nederland waardoor BBB niet in een keer de wijk bouwde. Ze bouwden steeds een paar huizen waar dan mensen in gingen wonen en daarna bouwden ze weer verder. De eerste huizen die gebouwd zijn, zijn de twee iets grotere huizen op het pleintje bij de Adolf van Cortenbachstraat en de Lodewijk Houbestraat. Daar ging de familie Luiten wonen zodat vader het werk kon overzien. Een huis was dan het kantoor en in het andere woonden ze. Dit was in 1932. Op die manier heeft Henk Luiten de wijk zien ontstaan.

Tijdens het bouwen was er een stratenplan opgemaakt waar langs de huizen gebouwd moesten worden. Het originele stratenplan was de wijk zoals wij die kennen met nog een extra straat en de Adolf van Cortenbachstraat die doorloopt naar de Geldropseweg. Die extra straat, die "Willem van Amsterdam" had moeten heten, had parallel moeten lopen met de Lodewijk Houbenstraat, door het speelbos. Alleen was het terrein wat nu het Speelbos, de Blokhut en het parkeerterrein van de supermarkt is, toen grond van de kerk. Dat verklaart ook waarom de Adolf van Cortenbachstraat niet doorloopt. En het verklaart nog iets. De eerste huizen in de Godschalk Rosemondstraat die aan het parkeerterrein liggen zijn breed en erg ondiep. Dit was dus omdat daar de grond van de Kerk liep. Later kwamen daar de Blokhut, het Speelbos en het parkeerterrein van de supermarkt.

Dus daar hebt u het. De geschiedenis en het ontstaan van de Iriswijk zoals wij het nu kennen.



Henk Luiten.

*Uit het fotoalbum van Henk Luiten:
De harmonie komt langs Lodewijk Houbenstraat
26 ter gelegenheid van een 25 jarige bruiloft,
1946.*



Kerst in de wijk Cingelshouck

Op de eerste dag van de kerstvakantie waren de bewoners van de wijk Cingelshouck uitgenodigd om onder het genot van warme chocolademelk en glühwein het kerstverhaal te komen beluisteren. Ongeveer 60 bewoners, jong en oud, togen in het donker naar het garageplein. Door de weersomstandigheden was het niet mogelijk om, zoals het in eerste instantie de bedoeling was, deze bijeenkomst in de open lucht in het parkje te houden. Men kon de kaarsen volgen en kwam toen op een overdekt gedeelte van het garageplein waar één garage ingericht was als stal, het stro lag op de grond en kindje jesus was aanwezig. Het plein was versierd met kerstbomen en kerstverlichting. De muzikale omlijsting werd verzorgd door twee bewoners op viool en met accordeon. De kinderen konden in de stal 'eerste rang' naar het kerstverhaal luisteren. Het kerstverhaal werd verteld door een heuse herder. Met open mond luisterden de kinderen naar het kerstverhaal. Na afloop mochten de kinderen 'sterretjes' ontsteken. Mede dankzij de hulp van vrijwilligers uit de wijk werd het een gezellige avond. Het was een mooie gelegenheid om elkaar fijne feestdagen te wensen.



Het bestuur van de Blokhut is op zoek naar bestuursleden.

Met dit belangrijke en dankbare vrijwilligerswerk bent u gemiddeld 1 uur per week bezig. U gaat zich dan bezig houden met beleidsontwikkeling en de verdeling en verlichting van de taken van de voorzitter en secretaris.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Blokhut (inloopmiddagen op donderdag en vrijdag) Adolf van Cortenbachstraat 93. 040-212331



GEVESTIGD SINDS 1909
www.gebrvangestel.com

**SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA**

Geldropseweg 92

Tel: 040-2114590

**Al uw reparaties
euro's goedkoper**

**KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE**



Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367



Geopend alle dagen, behalve
woensdag
vanaf 16.00 uur.

Óók voor kleine partijen 20-80 personen.



“Lieverd”

Vertel me nu maar eens
Hoe het eigenlijk met je gaat

Je hebt één volle minuut
Op mijn antwoordapparaat

Toon Roosen.

Hallo,
Mijn naam is Michel Janssen uit Nijmegen. Sinds kort heb ik een nostalgische webiste gelanceerd met de naam: Mijn familie de Groot uit de Voorterweg 195 te Stratum Eindhoven. Mijn moeder Sjaan de Groot is nog de engist levende van deze familie (zij is in 1960 in Groesbeek gaan wonen, waar zij thans nog woont.) De verder familieleden bestonden uit: Mijn opa Driek de Groot (hij had een sigarenfabriekje in de Stuivestraat) Johanna de Groot-lathouwers, Johanna de Groot, Herman de Groot (Broeder Michiel) en Sjaan de Groot. Mochten er mensen zijn, die mijn opa en oma goed gekend hebben dan zie ik graag een bericht tegemoet. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik of er nog oudere mensen zijn die nog foto's bezitten over oud Stratum. Ik zelf ben vroeger als kleine jongen in het afgebroken klooster aan de Gasthuisstraat 1 geweest waar mijn opa zijn laatste jaren sleet. Het adres van deze nostalgische site luidt: <http://www.stratum-heden-en-verleden.tk>

Met vriendelijke groet,
Michel Janssen

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Verpleeghuis Dommelhoef aan de Parklaan 97 is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Elke week op donderdagavond is het Grand- Café geopend. Bewoners kunnen van de afdeling komen en daar een gezellige avond doorbrengen.

Hebt u zin en tijd om 1 keer of enkele keren per maand van 18.00 tot 22.00 uur te komen helpen?

U haalt en brengt bewoners, u maakt een praatje met ze, helpt met het schenken van een drankje. U legt een kaartje of doet een ander spelletje.

Houdt u van koken?

Wekelijks kookt een groepje bewoners op woensdag een lekkere maaltijd. Hebt u tijd om hen daarbij te komen helpen? U assisteert bij het bereiden van de maaltijd, het dekken van de tafel en het opruimen na afloop. Ondertussen kan er heel wat gepraat worden.

Hebt u interesse in dit zinvolle werk? Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Wilt u heel leuk werk doen? Bel dan vandaag nog naar Dommelhoef!

U kunt contact opnemen met Marti Hölscher telefoonnummer 2610111. Zij kan u dan meer informatie geven en desgewenst uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.



Gediplomeerd Voetverzorgster
Marjon Verschuren-van der Heijden
Behandeling op afspraak.

Havensingel 17
5611 VR Eindhoven
Tel. 040-2126338

Mobiel: 06-22370868

EP: TV Centrum

ElectronicPartner

TV-Video-Hifi-Home Theater Systemen

Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111865, Fax 040-2117498

Ook voor goede gebruikte KTV-, video- en audioapparatuur

De Vlinder

houten speelgoed

- kinderkameraccessoires
- knuffels, poppen en beren
- kinder- en jeugdboeken
- puzzels en spellen
- creatief materiaal
- groot houten speelgoed

Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111488

Zin In Een Modeshow?

Heey heb je interesse in een modeshow van je eigen cultuur of zelfgemaakte kleding of denk je dat je mooi kan combineren. Wij, redactie leden van de iriswijk, willen dat dan graag zien. Het idee is als volgt. Dat we in de blokhuut een modeshow gaan houden, maar als er te weinig mensen komen showen of kijken. Dan is er natuurlijk niks te beleven.

Als JIJ of een vriend(in), familie of kennis er interesse in heeft.

Gooi dan een brief binnen in de joh.v.Eindhovenstraat 7

Of mail naar dit adres: iriskrant@tiscali.nl het liefst voor eind Februari begin Maart 2004.

Ik raad je aan om dit wel te doen want als jij komt wordt het vast gezellig.

De kinderedactie is de jury. (dus laat je goeie kant zien)

P.s raad andere mensen aan om mee te komen showen.

Wel doen hé!

Doei-doei, kinderedactieleden Chäma Aouad, Louise Teelken en Lise Derkx.

HOE IS HET... IN GROEP ACHT?

Nou, wel goed hoor; je gaat op kamp, je maakt een musical en deze week hebben alle groep achters de Cito-eindtoets gemaakt om te bepalen naar welke scholen ze willen. Ikzelf heb het ook gedaan. Het is niet zo hééél moeilijk hoor, 't is eigenlijk net een gewone toets maar dan ietsje specialer! Natuurlijk heb je in groep acht ook gymnastiek. Vorige week gingen we bokspringen, zoals je kunt zien op de foto!



Nieuwe voorziening alcohol- en drugsverslaafden en dak- en thuislozen gaat open.

De nieuwe dagopvang van Novadic-Kentron (de stichting die in deze regio de verslaafdenzorg verzorgt) gaat op 1 maart open. De voorziening aan de Kanaaldijk 15c hield op 15 februari Open Dag.



De Open Dag werd druk bezocht. De politie presenteerde het externe veiligheidsplan, doelstelling en activiteiten van de dagopvang werden gepresenteerd en rondleidingen verzorgd.



De interne gebruikersruimte (spuitersruimte). Dit verkleint het risico van vuile spuiten op straat of in het Speelbos aanmerkelijk.

Bij drugsoverlast belt u: 0900-8844
Voor informatie en advies i.v.m. drugs kunt u terecht op: 0900-1995 (0,10 per min.) Dit is de drugsinfolijn van het Trimbos-instituut.
Novadic & Kentron vindt u voortaan aan de Kanaaldijk Noord 15c 5613 DH Eindhoven.



Bijna alle geplaatste foto's zijn bij te bestellen.
Vaak ook in kleur.
ca. 10 x 15 cm.
Kleur: 1 euro per stuk.
Zwart/wit: 0,50 euro per stuk.
Bestellingen doen op het redactieadres.

Iris kids.

PUZZLE

Verbind de goeie gebouwen met de goeie straat.

Blokhut	*	*	Joh. v. Eindhovenstraat
Drankurgel	*	*	Van Wassenhovenstraat
Super de Boer	*	*	Tongelresestraat
Augustinianum	*	*	Adolf Cortenbachstraat
Turkse slager	*	*	Lucas Gasselstraat
Droomwereld	*	*	Voortterweg
Redactie Iriskrant	*	*	Geldropseweg

Bijzondere hobby's !

Ik ga een stukje over bijzondere hobby's schrijven. Ikzelf (Louise) heb ook hobby's, maar zo bijzonder zijn ze ook niet. Namelijk: dansen, zingen, sporten, lezen en tijd doorbrengen voor familie en vrienden.

Je hebt natuurlijk ook mensen met een echt bijzondere hobby. Mensen die bijvoorbeeld bijzondere spullen sparen. Ik ken een vrouw die aanstekers spaart. Ze heeft ze in alle kleuren en maten. Ze doet de mooiste aanstekers in een glazen kastje in de woonkamer. De andere doet ze in een vitrinekast in de hal. Ze spaart nog steeds aanstekers en heeft er al 7000!

Er zijn mensen die van hun hobby hun werk maken. Je moet er dan soms (hangt van je hobby af) talent voor hebben.



OENEN

Drie oenen zaten gisteren zonder stroom.

De ene oen zegt: "Moet je horen, ik heb gisteravond drie uur lang geen televisie kunnen kijken!"

De tweede zegt: "Nou, bij mij was het nog veel erger. Bij mij is de diepvries helemaal ontdooit, de hele keuken stond blank"

De derde oen zegt: "Bij mij is het nog veel en veel erger. Ik heb drie uur stil gestaan op een roltrap!"

SCHOONHEID

Mevrouw Jansen komt thuis en zegt tegen haar man:

"Ik ben vandaag naar de schoonheidssalon geweest."

Zegt haar man: "Waarom ben je niet aan de beurt gekomen?"

Uit Nout's receptenboek.

Je hebt nodig

- 8 sneetjes oud wit of bruin brood
- 1 eetl. bruine suiker
- 1 busje kaneel
- 1 eetl. citroenrasp(potje)
- 1 ei
- 2 ½ dl melk
- 50 g boter
- witte of bruine basterdsuiker

Je zet klaar

- broodmes
- snijplank
- theelepel, eetlepel
- kom
- garde
- maatbeker
- diep bord
- pan
- groot plat bord
- grote anti-aanbak-koekenpan
- pannenkoekmes



Voorbereiding
(tot en met 3)
20 minuten.



Voorbereiding
(vanaf 4)
15 minuten.

Je maakt het zo

1. Snijd de korstjes van de sneetjes brood. Snijd elk sneetje doormidden in 2 driehoeken

2. Doe 1 eetlepel bruine suiker, 1 eetlepel kaneel, citroenrasp en ei in een kom. Klop alles met een garde door elkaar tot het mengsel één kleur heeft. Klop de melk erdoor.

3. Leg telkens 1 of 2 driehoekjes in het eimengsel en laat ze erin liggen totdat het eimengsel overal goed is ingetrokken. Leg de sneetjes op een diep bord.

4. Breng in de pan een laagje water aan de kook. Draai het vuur laag en leg een groot bord op de pan. (Daar kun je de wentelteefjes op warm houden)

5. Verhit de helft van de boter in de koekenpan. Leg de helft van de sneetjes brood erin en bak ze in ongeveer 2 min. op een matig vuur bruin. Keer ze halverwege om met het pannenkoekmes. Leg ze op het warme bord.

6. Verhit de rest van de boter in de koekenpan en bak de rest van de sneetjes ook bruin.

7. Draai het vuur uit en haal het bord van de pan. Strooi zoveel basterdsuiker en kaneel over de wentelteefjes als je lekker vindt.

Wat ook kan:

Geef een bolletje vanille-ijs bij de wentelteefjes. Of giet er vanillevla over.

Aardbeien zijn ook lekker bij wentelteefjes.