

Camping 'De Iris'

Op 7 juni j.l. vond de derde editie van Camping 'De Iris' plaats. En... zo'n gezellige camping vind je nergens! Niet in Frankrijk, niet in Italië, maar alleen in onze Iriswijk. Met DJ Hans die de sfeer er in bracht door het draaien van een onvervals'te Camping Top 100 (ook al houdt niet iedereen van Frans Bauer en Kornuiten), de gasten die zélf voor een heerlijk buffet zorgden en de vaste camping-bezoekers die niet meekampeerden, maar die wél voor extra sfeer zorgden, zoals Iriswijkdichter Toon. Nadat de véle kinderen moe op hun luchtbedden neergeploft waren, brandden de vuurkorven en vloeiende het bier rijkelijk. Zelfs zodanig, dat de biervaten leeg waren en de kratten aangebroken moesten worden. In de ochtend volgde het gezamenlijke camping-ontbijt. Rest mij nog de campingbeheerder Ria en haar man Ad te bedanken voor het bemensen van de receptie en de bar, het vullen van het zwembad en het bewaken van de WC-hokjes. Kortom: schrijf vast in je nieuwe agenda, dat er volgend jaar op vrijdag 29 juni weer een Iris-camping is.

CdK



Kinderknutselmiddag.

Nicoline en Cécile kijken nog even aan of en zoja hoe ze de kinderknutselmiddagen gaan aanpakken. Ze beginnen zeker niet voor eind oktober. Je leest er dan alles over in het volgende nummer.

Voormalig achterpad, nu heemtuin? Maar waar bevindt zich dit ?

Speelbos.

Ons redactielid Frans Schraven houdt alle ontwikkelingen bij m.b.t. het Speelbos en de beloofde skatevoorziening. Met name het onderhoud aan de bankjes en speeltoestellen en natuurlijk de problemen rond de grasmat, of het modderbad. Het is misschien een schrale troost voor onze voetballers, maar er is intussen heel veel bereikt, getuige onderstaande foto van het Speelbos uit 1972.



Oog voor detail...

Op veler verzoek pakken we de serie "Oog voor detail..." weer op. Voor wie het niet meer weet: we presenteren een detail-foto ergens uit de wijk. U vertelt ons precies waar zich dat bevindt. Onder de goede inzendingen wordt een aardigheidje verloot.



12

IRISKRANT



Nummer 22
30 augustus 2006

Vierde jaargang nummer 4

Bevrijding van de Iriswijk.

We werden door Patrick getipt dat zijn oom nog een aantal foto's had van de bevrijding van de Iriswijk. Zijn "ome Jan" woont nu in Apeldoorn, maar heeft vroeger in de Godschalk Rosemondstraat gewoond. De foto's zijn door zijn opa genomen op 18 en 19 september 1944.



Jan van den Hout, voormalig bewoner van de Godschalk Rosemondstraat 11. Achter hem is zijn vrouw Betsy verdiept in de Iriskrant.

Dus reden we op een middag op en neer naar Apeldoorn, waar we bijzonder gastvrij werden onthaald. Jan wist zich nog heel veel van de wijk te herinneren. Aan de hand van de inmiddels allemaal verdwenen middenstand liep hij de straten door: van Iersel parfumerie, Kremers, apotheek, brillenzaak, hotel Royal (nu Mandarin), Mercator, stoffenzaak, Liebrechts, touwslager, "ouwe Maas" bakkerij, Meeuwis ("dure gelegenheidskleding"), kapper Jansen, Smaling, slager, Konings groente en fruit, van Dissel textiel, enz.

De onderschriften bij de foto's zijn letterlijk overgenomen van de tekst die achter op de foto's is geschreven.



18 sept. '44. Wachtend op onze Amerikaanse vrienden. Voorteweg.



18 sept. '44. Eindelijk daar zijn ze (Voorteweg)

De dag na de bevrijding volgde nog een gruwelijk bombardement door de geallieerden waarbij ook delen van onze wijk zijn getroffen.

1

Inhoudsopgave

Bevrijding van de Iriswijk.....	1
Inhoud, colofon.....	2
Honden en katten.....	3
Eetidee.....	4
Komt Iris in beweging.....	5
Cingelshouck Buurtborrel.....	5
Fotoreis Cambodja.....	6
Carte Blanche.....	7
Achter de straatnamen.....	8
6 genomineerden.....	9
Gedicht.....	10
	11
Camping "De Iris" en oog voor detail.....	12

Nuttige adressen:

De Blokhut.
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611 TH Eindhoven.
Tel. 040-2123231
Beheer: Ria de Laat 040-2122576

Colofon

Oplage: 950
redactieadres: Joh.v.Eindhovenstraat 7
56111 TK Eindhoven.
iriskrant@tiscali.nl
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdata volgende nummers:
25 oktober, 20 december 2006.
Inleveren kopij voor nr. 23: vóór 10 okt. 2006



19 sept. '44. Joh.v.Eindhovenstraat vanuit ons dakraam gezien. (vanuit de God.Rosemondstr. 11)



18 sept. '44. Ophalen der NSB-ers.

Meer foto's op pagina 11.

Alle foto's uit de krant kunnen ook digitaal besteld worden voor 1 euro per stuk. Mail hiervoor, met duidelijke vermelding van het krantnummer, pagina en onderschrift, naar: iriskrant@tiscali.nl

 IRIS VEGETARISCH RESTAURANT	'HELEBOEL' 2e hands baby- en kinderkleding, positiekleding, speelgoed en overige baby- en kinderspullen.
Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.	
openingstijden donderdag, vrijdag & zaterdag van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur	Openingstijden: woe & vrij 13.00-17.00 do & zat 10.00-14.00 Schoolvakanties gesloten Hertogstraat 2C 040-2467247 info@heleboel.nl www.heleboel.nl
Voorterweg 168 tel. 212.34.66	



Datum : 23 September 2006
Tijd : 11:00u — 14:00u
Adres : Voorterweg 128
5612 TS Eindhoven

Dit is een mooie gelegenheid om te weten wat voor organisatie Team Ministries is. Wie wij zijn. Wat wij doen. Om elkaar te leren kennen.

Contact persoon: De heer Cijntje
Telefoon: 0641268622

Autovrijedag.

Veel vervoerders organiseren acties. Zo zal het weekend van 16 en 17 september de stadsbus, de streekbus en de buurtbus gratis zijn in Noord-Brabant. Voor activiteiten in onze wijk zie pagina 5.

Bewonersplatform Stratum.

Het bewonersplatform Stratum is te bereiken per post: p/a SDT Stratum. Postbus 90150 5600 RB Eindhoven. Of via info@platformstratum.nl De publicaties "Van inspraak naar Meespraak" en "Woonvisie" zijn te downloaden via: www.platformstratum.nl In het najaar organiseert het platform weer een avond voor de inwoners van Stratum en zullen de wethouders een aantal lastige vragen beantwoorden.

Vervolg van pagina 2.



19 september 1944. De verwoestingen aan de Geldropseweg gezien vanaf de Voorterweg.



18 september 1944. Amerikaanse valschemjagers in onze straat. (Godschalk Rosemondstraat)



18 september 1944. Bevrijdingsétalage aan de Geldropseweg.



Vakantie:
Dit jaar
Voor mij geen vakantie!
Alsof ik mijn hart
In tweeën moet breken.

Toon Roosen

De Vlinder viert haar 21e verjaardag!

De Vlinder, houten speelgoedwinkel aan de Geldropseweg, heeft redenen voor een feestje. Behalve dat de winkel 21 jaar bestaat, gaan wij uitbreiden met het aangrenzende winkelpand. Dit maakt het mogelijk om het grote assortiment educatief spelmateriaal en decoratief meubilair overzichtelijk op te stellen en ons speelgoedassortiment verder uit te breiden. Hierdoor komen we tegemoet aan de toenemende vraag van scholen en instellingen.

Oktober is feestmaand!

We nodigen kinderen en hun ouders van harte uit om te delen in onze feestvreugde.

Zaterdag 7 oktober:

- Modeshow voor kinderen, die een keuze kunnen maken uit het grote assortiment verkleedkleden dat in de winkel aanwezig is.
- Bij de poppendokter op bezoek met een zieke knuffel.
- Bouwen met blokken en Kapla.

Zaterdag 21 oktober:

- Open podium voor goochelaartjes, muzikanten enz.
- Poppenkastspel waarin de poppenkastpoppen van de Vlinder tot leven komen.
- Knutselactiviteiten met creatief materiaal uit de winkel.

Ook willen we alle kinderen uitnodigen om, zelf een mooie vlinder te maken. Wij gaan van deze vlinders een expositie maken die te zien is tijdens de feestmaand.

Voor het programma en inlichtingen:
Kom of bel naar De Vlinder, 040-2111488
of kijk op onze website:
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

Wanneer je aan een van onze activiteiten wilt meedoen, is het belangrijk je van tevoren even aan te melden.

WijkWeb

N.a.v. het buurtfeest is er een website gebouwd die nog even zal bestaan: www.kenjijrisal.nl. Verder is er de website van de krant: iriskrant.dse.nl. Op beide sites staan gastenboeken waar u uw opmerkingen, vragen, ongerustheid, vreugde over de wijk kwijt kunt en kunt reageren op inzendingen van anderen. Gebruik ze!

Honden en katten

In het vorige nummer van deze Iriskrant heeft u het relaas kunnen lezen van bewoners van de Van Wassenhovenstraat over de hondenoep overlast bij hun plantsoentje. Natuurlijk was dat een terechte klacht en ik vind ook dat hondenbezitters zich er zéker iets van moeten aantrekken. Waar echter minder over geklaagd wordt, maar wat zeker zo erg is, is de overlast die veroorzaakt wordt door katten. En over dat laatste dier wilde ik het hier even hebben. Een kat wordt niet, zoals een hond, uitgelaten. Neen, die laat zichzelf uit. Deze uiterst nuttige muizenvangers kunnen meestal ongehinderd het huis verlaten via een kattenluikje of een openstaand raam. Eenmaal buiten kan een kat zijn gangetje gaan, niet gecontroleerd door welk baasje dan ook en niet gehinderd door grenzen als hekken of schuttingen. Een kat is vaak de hele nacht op reep. Op zoek naar muizen en vogelnesten en soms ook naar andere katten om heerlijk mee te vechten (wie kent niet het baby-achtige kattengejank midden in de nacht) of... een plekje om heerlijk buiten de kattenbak te gaan poepen. En zo'n plekje was onze tuin eens. Met name de zandbak van de kinderen of het kruidtuintje waren populaire plekjes. De kinderen kwamen dan ook regelmatig binnen met stinkende poepknieën en soms ook -handen. En na het oogsten van de peterselie moest je je handen goed wassen om geen wormen of andere enge ziekten op te lopen. Maar wat doe je daar tegen? Er is geen gemeentelijke kattenwacht die de kattenbezitters komt bezoeken. Er is geen kattenbelasting en dus zijn er ook geen kattentoiletten op de hoek van de straat. Dus moet je zélf met een oplossing komen. We hebben dan ook van alles geprobeerd: kattenkruid – maar dat schijnt juist katten aan te trekken. Of speciaal biologisch spul, dat je op al je schuttingen spuit om de katten uit je tuin te houden. De lucht schijnt katten tegen te staan, maar helaas... na één buitje is het kostbare spul er af gespoeld. Vervolgens hebben we satéprikkers schuin in de randen van de zandbak en de kruidtuin geprikt, maar helaas leidde dit weer tot verwondingen bij de kinderen. Niets hielp, en om de burens nu te vragen om de katten binnen te houden druiste te veel in tegen ons gevoel voor dierenliefde. Een kat moet nu eenmaal zijn vrijheid hebben. Uiteindelijk... kochten we een hondje. Zo'n lekkere felle Jack Russell terriër. Wanneer we een kat zien, gaat de achterdeur open en roepen we iets wat klinkt als 'poessssss' en de hond stormt naar buiten. Nooit geweten dat katten zo snel konden zijn. En de overlast is vrijwel over. Al zullen ze in de van Wassenhovenstraat niet echt blij zijn met onze aanschaf...
Een buurtbewoner

Beste buurtbewoners,

Sinds enkele weken zitten wij "opgescheept" met twee lieve dak- en thuislozen. Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar mijn buurman is uit zijn huis gezet. Hij had nog het een en ander willen regelen, maar de woningbouwvereniging kwam ruim een uur eerder dan afgesproken, toen hij nog niet thuis was en zo zijn zijn laatste spulletjes op een wagen weggevoerd. Dit is ook de reden dat zijn poezen niet meegenomen zijn. Na een paar beloftes aan onze buurtbewoner Toon Rozen om ze toch nog te komen halen, is hij niet meer terug gekomen. Toon heeft inmiddels een bakje met kattenbrokjes voor zijn deur staan, waar de zwarte dagelijks uit komt eten en ik heb een kist op het dak van de schuur staan, waar de zwart-witte zijn maaltje weet te vinden. Mijn hoop is dat er een lieve katvriendelijke nieuwe bewoner naast mij komt wonen, zodat de twee poezen weer een fijne plek hebben om te schuilen tegen de regen en straks de kou. Het huis blijft echter maar leeg en ik kijk elke dag tegen een verdrietige poes aan die niet weet hoe hij zijn velletje droog moet houden als het regent. Helaas heb ik een hond in huis die niets met poezen te maken wil hebben anders hadden ze natuurlijk al lang bij mij mogen intrekken. Het dierenasiel zit zo vol dat ik bang ben dat ze daar ook niet levend uit komen. Kortom. Wie heeft er een klein plekje in zijn hart en in zijn huis om één of misschien wel twee van deze ongelukkige dieren een beetje rust te kunnen geven. Het zal een beetje geduld kosten, want ze zullen u moeten leren kennen en de weg naar uw huis moeten leren te vinden, maar ik denk dat het het beste zal zijn voor deze twee dieren om fijn bij ons in de wijk te mogen blijven wonen.

San de Costa
Lodewijk Houbenstraat 22
040 2116864



Dit is Belle een lief kooikerhondje van 10 jaar. Door nieuwe studie en werk is Belle soms te lang alleen. Wij zoeken iemand die tegen een kleine vergoeding op doordeweekse dagen, af en toe ons hondje wil uitlaten. Belle is erg lief en luistert goed. Wij wonen op de Joh. van Eindhovenstraat. Tel. 040-211 2973

EP: TV Centrum
ElectronicPartner
TV-Video-Hifi-Home Theater Systemen
LCD - plasma specialist

Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111865
Fax: 040-2117498

De gezelligste en kindvriendelijkste winkel van Eindhoven met het meest uitgebreide assortiment houten speelgoed

Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

In De Vlinder gaat er een wereld voor je open. Je vindt hier het grootste assortiment houten speelgoed van Eindhoven en omstreken. Er is een ruime keuze voor baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen en ze hebben er merken zoals Haba, Selecta, Stigklid en Plantoys. De Vlinder verkoopt ook poppen, spellen, boeken, nostalgisch speelgoed en veel hebbedingetjes.

De Vlinder
houten speelgoed



MARSHMALLOW BOL (voor 6-8 kinderen)

Ingrediënten:

- 100 gram witte mini-marshmallows
- 50 gram pure chocolade
- 1 pakje chocolademousse
- 2.5. dl melk
- ongeveer 20 frambozen

voor de frambozenroom

- 1.25 dl slagroom
- 6-8 eetlepels frambozensiroop

Bereidingswijze:

1. Bekleed voor de bol een ronde schaal (inhoud ca. 8 dl) met marshmallows.
2. Hak de helft van de chocolade fijn.
3. Bereid de chocolademousse met de melk volgens de aanwijzingen op de verpakking.
4. Roer de gehakte chocolade erdoor.
5. Vul de schaal met de mousse en laat deze minstens 2 uur staan op een koude plaats.
6. Stort de mousse op een serveerschaal.
7. Roer de rest van de chocolade in een klein pannetje au bain marie op een laag vuur tot een soepele massa en druppel deze massa met een lepel over de marshmallows.
8. Klop voor de frambozenroom de slagroom stijf en schep er 2 eetlepels frambozensiroop door.
9. Serveer de frambozenroom en de rest van de frambozen siroop bij de bol en garmeer de bol met de frambozen.

Dit is een heerlijk kindertoetje, lekker zoet, dat u samen met veel plezier met uw kinderen kunt klaarmaken, maar deze bol voldoet ook uitstekend als taart op een kinderfeestje.

AE

Beste Irisrant,
Hierbij een foto van de clowns die, 14 juli 2006, optraden in de Lodewijk Houbenstraat. Toon Roosen had dit georganiseerd en de kinderen uit de buurt hebben er van genoten.



Salon Bobline

Even aandacht voor jezelf

Dames- en herensalon
Geldropseweg 68
5611 SJ Eindhoven
Telefoon (040) 2115738

Openingstijden
di t/m do 9.00 - 18.00
vrij 8.30 - 21.00
za 8.30 - 17.00

info@salonbobline.nl
www.salonbobline.nl

- klein meubelen
- kroonluchters
- spiegels
- damesmode •
- assesoires •
- sieraden •



DE FONTEIN
mode • interieur • kado's

Gabriel Metsulaan 112 Eindhoven (hoek Geldropseweg)
tel. 040 - 213 65 27 www.defonteineindhoven.nl

HAARMODE & NAGELSTUDIO



MARCEL

Geldropseweg 53
5611 SC Eindhoven
Tel.: 040-213 81 38

Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Er zijn 6 genomineerden voor "Iriswijker van het jaar".

We stellen ze aan u voor.
Ad en Ria de Laat bijten de spits af.



In en om de Blokhut verzorgt Ad de techniek en het buiten-gebeuren. Grasmaaien, onderhoud terras en jeu de boules-baan, reparaties aan licht en geluid, enz.

Ad en Ria verzorgen het beheer van de Blokhut inmiddels al 12 jaar. Ze begonnen er in november 1994 aan. Ria doet o.a. de boekingen, bestellingen, aanvullen van de bar, reserveringen, regelt de schoonmaak, financiën en onderhoud gebouw. De leuke dingen van het beheer zijn voor haar vooral Koninginnedag en wanneer er iets met de buurt georganiseerd wordt. Minder leuk vindt ze het commentaar dat je het nooit goed doet. Dat er de laatste tijd nieuwe mensen uit de buurt meegenomen is een reuze opsteker.

Ze vindt het jammer dat er op de inloopmiddagen soms zo weinig mensen komen en hoopt dat de buurt bij de Blokhut betrokken blijft.

De toekomst is wat onzeker omdat het nog niet duidelijk is wat de gemeente verder met het VTA-beleid (Vrije Tijds Accommodatie) gaat doen.

In het volgende nummer stellen we u de andere genomineerden voor en vertellen hoe er gestemd kan worden.

De benoeming van "Iriswijker van het jaar" wordt in het laatste nummer van dit jaar bekend gemaakt.



GEVESTIGD SINDS 1909
www.gebrvangestel.com

SCHOENMAKERIJ HANS BONNEMA

Geldropseweg 92

Tel: 040-2114590

**Al uw reparaties
euro's goedkoper**

**KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE**

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Caravelle



Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Wat gaat er schuil achter de straatnamen? Deel1.

Breitnerstraat.

De Breitnerstraat is vernoemd naar George Hendrik Breitner. Hij werd geboren in Rotterdam op 12 september 1857 en stierf in Amsterdam op 5 juni 1923. Hij noemde zichzelf "le peintre du peuple" (de schilder van het volk). Hij wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in Nederland.



Op zijn achttiende bezocht hij de Haagse kunstacademie (1875/78). Ruim 10 jaar later verhuisde hij naar Amsterdam. Daar had hij veel contact met de Tachtigers, een groep kunstenaars rond het literaire tijdschrift De Nieuwe Gids (met o.a. Isaac Israëls, Willem Witsen en Willem Kloos). Van 1893 tot 1899 woonde hij aan de Lauriergracht. Hij werkte ook in het atelier van Willem Maris. Willem Mesdag huurde Breitner in om de paarden en de artillerie te schilderen op zijn beroemde Panorama Mesdag. Hij schilderde veel stadsgezichten, vaak met mist, sneeuw, miezerig dooiweer, regen en schemer. In Amsterdam bestaat nog de uitdrukking: "t is echt Breitnerweer." In 1882 ontmoette hij Vicent van Gogh.

Hij was ook een verdienstelijk fotograaf. In verschillende collecties bestaan nog zo'n 2000 foto's van hem. Het gemeente archief van Amsterdam bezit nog 263 glasplaatnegatieven. De op het eerste gezicht achteloos gemaakte opnamen, blijken in werkelijkheid weldoordachte studies van onderwerpen.



Twee hoedenverkoopsterfjes uit de Jordaan, Geesje Kwak (1877 - 1899) en haar zusje Anna poseerden regelmatig voor hem, al dan niet in een witte, blauwe of rode kimono.



Meisje in witte kimono. 1894. 59 x 57 cm



"Breitnerweertje"

Komt Iris in beweging?

Nu we Iris kennen kunnen we zondag 17 september zien of Iris ook in beweging komt.

Die zondag is weer gereserveerd voor de autovrije zondag die in heel Eindhoven wordt gehouden. Ook de Irisbuurt is weer van de partij. Mensen kunnen zich met hun kinderen opgeven voor allerlei leuke spellen zoals een grote estafette met buggy's door de wijk en leuke fietskennismakingen. En dat allemaal om de auto een keer te laten staan (en wellicht langer...?)

Het begint om 13 uur en duurt tot ongeveer 17 uur.

Startpunt is uiteraard de vertrouwde Blokhut.

Tot dan!

Organisatie Komt Iris in beweging.

Cingelshouck Buurtborrel

Op zondag 17 september is het weer zover: de jaarlijkse buurtborrel van Cingelshouck! Ook dit jaar zijn er weer veel sportieve activiteiten, zoals het fietsparcours, jeu de bouleswedstrijden en touwtrekken. De pannenkoeken worden vers gebakken en de koffie en thee met gebak staan voor u klaar. U ontvangt binnenkort een programma, maar zet alvast in uw agenda:

Buurtborrel Cingelshouck zondag 17 september van 12.00 tot 18.00 uur
Tot zondag 17 september!

De Activiteitencommissie van
Bewonersvereniging Cingelshouck



Na 13 jaar ging de beker van het volleybal toernooi van de Johannes van Eindhovenstraat over naar de Voorteweg. Als we van tevoren geweten hadden dat ze er zo blij mee en apetrots op waren, hadden we ze wel een keer eerder laten winnen.

Cure deel 20

Op de hoek van de Adolf van Cortenbachstraat en de Johannes van Eindhovenstraat had Cure er een gewoonte van gemaakt om de grijze en groene bakken zo weg te donderen dat de bewoonster haar huis niet meer in of uit kon. Daarom had ze het betreffende stuk met een lint en duidelijke boodschap afgezet.



Die boodschap kwam duidelijk over. Het zal nu ook iedereen duidelijk zijn dat er op het pleintje echt niet geparkeerd kan worden.



UNIEKE FOTOREIS NAAR CAMBODJA

Een interview met Anja Ligtenberg was al eerder te lezen in de Iriskrant (nummer 18). Daarin vertelde zij over "fotografie door blinden". Voor wie het niet meer weet even een korte opfrisser. Anja maakte tijdens haar verblijf in New York kennis met blinde fotografen, die met de schilderen-met-licht-methode prachtige foto's, ware kunstwerken maken. Anja werkt momenteel als free-lance fotografe en geeft daarnaast workshops fotografie aan zienden, blinden en slechtzienden op verschillende blindeninstituten en ook musea zoals bv het FOAM. (zie ook www.seeingtheunseen.com)

FOTOREIS

Om haar liefde voor reizen en documentaire fotografie te combineren maakte Anja dit voorjaar een reis naar Cambodja voor de stichting Dark and Light.

Naar aanleiding van deze fotoreis bezocht de Iriskrant haar opnieuw.

Anja: "de stichting Dark and Light richt haar projecten op preventie en behandeling van oogafwijkingen, onderwijs en vaktraining in Azië en Afrika."

1. Onderwijs. Anja is een aantal dagen op een blindenschool geweest, waar de kinderen o.a. braille leren. Ze wonen er allemaal, ze eten, slapen, spelen er ook en gaan vaak maar 1 keer per maand naar huis.

2. Oogheelkundige medische zorg. Naast het opzetten van vaste klinieken worden er ook oogkampen georganiseerd in hele afgelegen gebieden. Het kamp waar ik was zijn we in twee dagen naar toe gereisd.. Een medisch team voert ter plekke oogoperaties uit, b.v. een staaroperatie. Een relatief eenvoudige operatie van een kwartier waardoor mensen na een dag weer kunnen zien.

3. Individuele vaktrainingen en het verstrekken van microkredieten, waardoor de blinden leren omgaan met hun handicap in het dagelijks leven en leren om in hun eigen bestaan te kunnen voorzien. Verstrekking van een microkrediet zodat zij kunnen investeren in bestaansmiddelen zoals b.v. een varken."

Net als op de foto: de man heeft een laddertje gekocht zodat hij in de palmboom omhoog kan klimmen om de palmjuice af te tappen. Die verkoopt hij weer en van de opbrengsten kan hij zijn familie onderhouden.



SCOOTER

Anja vertelt dat het een zeer fascinerende reis is geweest in een prachtig land, maar zeker geen vakantie. Zij reisde mee naar de diverse locaties op een scooter, omdat de wegen in de rimboe onbegaanbaar waren voor auto's. Voor het maken van de foto's stond zij vaak om half 6 op om het mooiste licht te vangen, "later op de dag wordt het licht heel fel met sterke contrasten." De omstandigheden waren zwaar, 38 graden en zeer vochtig. (De enige luxe was het overnachten in een hotel.)

INSPIRATIE EN ENERGIE

Ondanks dat voelde het absoluut niet zwaar. "Deze mensen moeten heel veel drempels overwinnen op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Dat ik daaraan een bijdrage kan leveren met fotografie en in zo'n bijzondere omgeving geeft mij ook inspiratie en energie. Zoveel zelfs dat ik eerder aan het stuiteren was. Deze fotografie reis is me zo goed bevallen dat ik nu op zoek ben naar een project in Zuid-Afrika." De foto reportage en uitgebreide informatie over de projecten van de stichting zijn terug te vinden op www.darkandlight.org

AE



Carte Blanche.

Op 25 juni sloot Carte Blanche aan de Stuiverstraat het seizoen af met een voorstelling waarvan de deelnemers zelf de scènes hadden uitgekozen.

Theatergroep Hartenkoning en Toneelgroep Eersel zijn een samenwerkingsproject aangegaan. Voor beide groepen wordt de voorstelling "Rinoceros" een uitdaging. In de afgelopen tijd werd er binnen de repetities met de beide groepen gewerkt met het thema "De Kudde". Er werd geïmproviseerd op verschillende niveaus zowel in beweging als verbaal. Collectieve emoties vertaald in geluid en beweging, rituelen die horen bij het groepsgedrag van mensen en dieren werden beleefd en gespeeld. Naarmate het stuk vordert zal het voor de toeschouwer steeds persoonlijker worden, de speelstijl beweegt zich van absurdistisch naar bijna realistisch en de emoties van de personages worden zichtbaar, hoorbaar, voelbaar.

De voorstelling "Rinoceros" wordt gespeeld in De Muzenval in Eersel op vrijdag 22 en zaterdag 23 september om 20,30 uur. En op zondag 24 september om 15.00 uur.

De voorstelling is ook te zien in de ruimte van Carte Blanche, Stuiverstraat 1e op zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober om 20.30 uur. En op zondag 22 oktober om 15.00 uur.

Voor meer informatie of reserveringen bel: 040-2451739 of mail naar: carteblanche@hetnet.nl

Atelierroute 30-9 en 1-10 2006

Tijdens de atelierroute 2006 organiseert Carte Blanche een expositie van divers beeldend werk van verschillende kunstenaars die in de afgelopen periode geëxposeerd hebben in de ruimte aan de Stuiverstraat.

Er zal werk te zien zijn van Stefan Jung, de workshop "Mijn Land", De Werkplaats, Edith van Oosterwijk en Ineke van Doorn.

voor meer informatie kunt u terecht op: www.carteblanche.nl

Subsidie voor woonvisie.

Naar aanleiding van de plannen om het Car Cleaning terrein te ontwikkelen is een groep met o.a. omwonenden bezig geweest om een woonvisie voor dat terrein te ontwikkelen. Ondanks het feit dat er ook een student bouwkunde deelnam, bleek de klus toch wat te zwaar. Ook in het gebied Oude Haven is een werkgroep actief n.a.v. de ontwikkelingen rond het Tapijtcentrum. Ook zij kwamen er niet helemaal uit. De gemeente heeft nu een subsidie beschikbaar gesteld van 10.000,- euro om, en nu met een deskundig bureau, opnieuw aan de slag te gaan.

Alle suggesties die bij kunnen dragen zijn van harte welkom. U kunt ze sturen naar het redactieadres of mailen naar: iriskrant@tiscali.nl

U kunt hierover ook een discussie starten in de gastenboeken van www.kenjijrisal.nl of www.iriskrant.dse.nl

Mogelijke onderwerpen zijn o.a.: Verkeersveiligheid (ontsluitingsroutes, gevaarlijke verkeerssituaties, bereikbaarheid openbaar vervoer, parkeergelegenheid, of het ontbreken daarvan, belanghebbenden parkeren, enz), Conflict en wonen/bedrijven (geluidsoverlast, risicovolle bedrijven, oneigenlijk gebruik van bedrijfsruimten, enz.), openbare groenvoorzieningen, gevolgen dagopvang alcohol- en drugsverslaafden en dak- en thuislozen, coffeeshop, enz.