

## Betaald parkeren, wel of niet?

Het zal de meeste buurtbewoners niet ontgaan zijn: de verhitte discussie die losbarstte toen recentelijk in de Stuiverstraat, Dukaatstraat en Schellingstraat een balletje werd opgegooid om daar het betaald parkeren in te voeren. Aanvankelijk begon het op Facebook in het 'Oog voor de Irisbuurt', waarna de bewonersorganisatie een informatieve avond organiseerde in de Blokhut waar feiten en meningen gepresenteerd werden. Al snel werd duidelijk dat het onderwerp "betaald parkeren" bij veel mensen een hoop emoties los maakt. Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders van het initiatief, en ik sprak met beiden.

### Voor

Anneke Dekkers, woonachtig op de Tongelresestraat, heeft sinds enkele



jaren een parkeervergunning voor de Oude Haven. Ze wil nooit meer terug naar de situatie zoals die was.

#### Wat is het grootste parkeerprobleem?

"Op de Tongelresestraat is nooit parkeerplaats. Toen het Drankurgel er nog stond konden wij daar onze auto parkeren. Maar met de bouw van de appartementen op dat terrein verdween die mogelijkheid. Ik moest mijn auto vaak ver in de wijk parkeren". Ze kon toen een parkeervergunning kopen in de Oude Haven en heeft sindsdien nooit meer naar een plekje hoeven zoeken.

Anneke: "Het is ideaal. Er is altijd plek, ook voor mijn bezoek. Meestal kan ik bijna voor de deur parkeren. Wij zijn er heel blij mee".

#### En hoe zit dat dan met de kosten?

"De kosten zijn erg schappelijk. Ik betaal 48 euro per jaar en voor bezoek tien cent per half uur. De opbrengst van het betaald parkeren wordt door de gemeente gebruikt om het betaald parkeren te faciliteren, bijvoorbeeld door het plaatsen van parkeermeters en het voeren van controles."

#### Is betaald parkeren een goede optie voor de Irisbuurt?

"Betaald parkeren is overall een goede optie!"



Vic Lathouwers woont in de Dukaatstraat en is fel tegenstander van

het betaald parkeren. Hij verspreidde recent flyers in de wijk om mensen op de nadelen van betaald parkeren te wijzen.

#### Wat is het grootste parkeerprobleem?

"Er zijn gewoon te weinig parkeerplaatsen voor het aantal bewoners. In de Schellingstraat en Dukaatstraat kan niet eens iedere bewoner zijn auto in de straat parkeren. Dat probleem los je niet op met betaald parkeren."

#### Maar wat is dan wel een goede oplossing?

"Door bijvoorbeeld het versmallen van de plantsoenen tussen de parkeerplaatsen op de Schelling- en Dukaatstraat kun je al dubbel zo veel parkeerplaatsen creëren. En zo zijn er meer mogelijkheden in de wijk."

#### Waarom is betaald parkeren geen optie voor de Irisbuurt?

"De kosten zijn simpelweg te hoog, zeker als je meerdere auto's hebt. Mensen met lagere inkomens kunnen dat niet dragen, autorijden is al zo duur. En dan heb je niet eens garantie op een plekje vlak bij je huis".

### Tegen

#### Verder in dit nummer

Update Geldropseweg	2
Kerk in de Irisbuurt?	4
Running dinner	5
Onze pakjeshed: Smiley!!!!	6
De blokhut voorzitter zoekt...	8



# Update Geldropseweg



De plannen voor de herinrichting van de geldropseweg vorderen gestaag. De werkgroep is druk bezig met het verzamelen van informatie en input vanuit alle partijen zodat er geen ideeën op straat blijven liggen, of juist wel... Op maandag 10 juli vond er een informatie avond plaats voor alle betrokkenen direct aan de geldropseweg. Zo ontstond er een zeer vruchtbaar gesprek tussen gemeente, bewoners, ondernemers en pandeigenaren, waarbij wij als werkgroep een betere indruk kregen van de algemene wensen.

## Gevel tot gevel

Het budget van €1,5 miljoen is beschikbaar voor het aanpakken van de geldropseweg van gevel tot gevel. Daarbij zijn er enkele zekerheden waar we momenteel al zicht op hebben, veelal randvoorwaarden van de gemeente.

### GEVEL TOT GEVEL RANDVOORWAARDEN GEMEENTE



#### RANDVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE

- Autoverkeer in twee richtingen
- Verwacht 40% minder doorgaand autoverkeer  
(Meer ruimte voor bestemmingsverkeer)
- 30 km/u zone
- Fietsverkeer Augustinianum via Geldropseweg
- De huidige busverbinding blijft (geen vrijliggende busbaan)
- Zoveel mogelijk groen
- Gescheiden rioolstelsel (regenwater zoveel mogelijk afvoeren)
- Hogere verblijfskwaliteit
- Hogere verkeersveiligheid
- Verbeterde sociale veiligheid
- Hoofdroute B (hulpdiensten)
- Rekening houden met overige projecten
- Plan winkels/woningen bereikbaar houden tijdens werkzaamheden

Er zijn verschillende wegprofielen die mogelijk zijn. Die zullen verder onderzocht worden. Er wordt tevens gekeken naar gecombineerde wegprofielen. De belangrijkste aspecten die onderzocht worden zijn: verblijfsgebied, verkeersveiligheid, commercie en groen. We hopen daar in de volgende Iriskrant meer over te kunnen vertellen.

Naast de gemeentelijke aangelegenheid van gevel tot gevel is de werkgroep ook bezig met het creëren van een breder draagvlak voor twee andere aspecten: "Lint" en "Hart".

## Lint

Om de belevingswaarde en identiteit van de geldropseweg nog beter te maken zijn we op zoek naar ideeën en initiatieven

van iedereen. Hoe kunnen we de gevels meer eigen maken? Is het mooi om meer groen in de hoogte aan te brengen? Hoe krijgt de geldropseweg meer eenheid? Welke mogelijkheden hebben de ondernemers? Alles gericht op het "lint" wat de geldropseweg meer eigen maakt.

## Hart

Er is al even de wens voor een kloppend winkelhart. Dat blijkt uit verschillende studies en ook nu leeft het erg. Denk daarbij aan meer horeca, beleving, aansluiting van de wijken en meer verblijfskwaliteit. De gemeente heeft reeds aangegeven dat indien er een groot genoeg draagvlak gecreëerd kan worden dat ze zeker bereid is om mee te denken. Momenteel worden ideeën en ambities met elkaar gedeeld en zijn er gesprekken gaande.

## Agenda

Eind augustus komt de werkgroep weer bij elkaar om de draad na de vakantie weer op te pakken. Er zal een datum geprikt worden waarbij wij als werkgroep iedereen uit alle omliggende buurten uit willen nodigen voor een grootse informatieavond. Kom vooral jouw mening delen!

Voor meer informatie en om de presentatie van 10 juli te downloaden, ga naar [www.geldropseweg.nl](http://www.geldropseweg.nl).

Heb je een goed idee of wil je graag alvast iets melden? Mail naar [info@geldropseweg.nl](mailto:info@geldropseweg.nl)

Maurice Lamme  
Voorzitter werkgroep Geldropseweg

## De macht van je muisklik

Bepalen jouw muisklikken de hoogte van je zorgpremie? Wat voor gegevens zijn er over jou opgeslagen en van wie is die informatie? Wie doet er wat mee? En wat kun je er zelf mee? Interessante vragen waar iedereen wel eens bij stil zou mogen staan. Daarom organiseert DATAstudio Eindhoven, gratis lezingen voor Eindhovenaren en dit keer in de Irisbuurt!

**Waar & wanneer:** In de Blokhut op 5 oktober om 20.00 uur  
**Aanmelden is handig via:** [info@datastudio-eindhoven.nl](mailto:info@datastudio-eindhoven.nl)



Free Entrance

Dj's Food  
Entertainment  
Chill Out Areas

Ibiza Party  
The  
White Bohemian  
Theme

Maurice  
Esther  
Moki  
Maria Da Silva

23 September 2017  
14.00u tot in de late uurtjes

Dresscode = White Hippie ♡

De Blokhut,  
Adolf van Cortenbachstraat 92, Eindhoven.

Nieuw in de Blokhut: **OSHO meditaties**

Elke zaterdagochtend tussen 8 – 9 uur de **OSHO Dynamic meditatie** voor een enorme energieboost en om al je grote emoties kwijt te raken.

Op sommige zaterdagmiddagen tussen 15 – 16 uur de **OSHO Kundalini meditatie** voor zachte energie en om lekker te ontspannen.

Voor precieze data en aanmelding kijk op [Facebook.com/OSHO meditations Zuid-Oost Brabant](https://www.facebook.com/OSHO-meditations-Zuid-Oost-Brabant).

Namaste.

Bas Sturkenboom  
Tel. 06 - 45 970 885



# Kerk in de Irisbuurt?



**Jazeker, weggestopt in een hoekje van de Voorterweg, tegenover het metaalbedrijf van Harks, in een loods van het pand van de Gebr. Lafaire, die Continental autobanden verkochten staat de "Team Ministries Kerk". Ik spreek op een zondagmiddag met pastor Roaldy Martinus over deze kleine Pinkstergemeente.**

Rond een uur of half elf lopen er elke zondag prachtig geklede dames van de Geldropseweg naar de kerk. Om een uur

of elf vangt de dienst aan en die duurt meestal tot na enen. Op de zondag, dat ik ga kijken, is het bloedheet in de voormalige loods, maar toch wordt er volop gemusiceerd. Een drum, elektrische gitaar, conga's en piano zijn slechts enkele van de instrumenten. De dienst heeft een feestelijk en uitbundig karakter. Hij vertelt: "Op 12 juni 2003 stichtten de heer en mevrouw Cijntje Team Ministries in het pand aan de Voorterweg. Zij kwamen van Curaçao naar Nederland en na enige tijd in ons land, kwamen ze tot hun geloof, trouwden en na een intensieve Bijbelstudie startten zij deze gemeente in deze kerk. Die maakt deel uit van de wereldwijde Pinkstergemeente.

## Papiaments

Sinds 2015 geven de heer en mevrouw Martinus, na terugkeer van de familie Cijntje naar Curaçao, leiding aan de dagelijkse gang van zaken in de kerk. De meeste van de circa vijftig gelovigen komen van Curaçao en de voertaal is Papiaments, met een directe vertaling naar het Nederlands tijdens de kerkdienst. Evangeliseren, samen zijn en elkaar ondersteunen in het dagelijks leven zijn belangrijk. De kerk draagt niet voor niets de naam 'Team'.

Pastor Martinus is in de kerk een drukke vrijwilliger. In het dagelijks leven werkt hij als adviseur in de farmaceutische industrie. Daar controleert hij de productiemachines en test ze op kwaliteit en zorgt dat ze de strenge controles doorstaan. Ook andere kerk leden leveren een bijdrage. In geld om de kerk te kunnen exploiteren, maar bijvoorbeeld ook in de keuken om na de dienst hapjes te verzorgen. Binnenkort zal voor iedereen duidelijker te zien zijn dat er een kerk gevestigd is aan de Voorterweg 128. Er komt een groot bord op de gevel met de naam "Team Ministries". Dat moet ook wel want volgend jaar bestaat de kerk vijftien jaar en wordt het groot feest.

Wil je meer weten over deze organisatie dan kan je een kijkje nemen op [www.teamministries.nl](http://www.teamministries.nl) of hun facebook pagina [teamministries Eindhoven](https://www.facebook.com/teamministries). (HK)



## IRIS

VEGETARISCH RESTAURANT

Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden  
donderdag, vrijdag & zaterdag  
van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterweg 168 tel. 212.34.66

## BOBLINE

HAIR & BEAUTY

GELDROPSEWEG 61A  
5611 SE EINDHOVEN  
T 040 - 2115738  
F 040 - 2912467

OPENINGSTIJDEN  
DI T/M DO 9.00 - 18.00 UUR  
VRIJ 8.30 - 21.00 UUR  
ZA 8.30 - 17.00 UUR

[WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL](http://WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL)

Nu officieel

## Duurzame Bloemist Niveau Zilver

**bloem  
marie**

Geldropseweg 90a | 5611 SL Eindhoven | tel. 040-7853793  
[info@bloemmarie.nl](mailto:info@bloemmarie.nl) | [www.bloemmarie.nl](http://www.bloemmarie.nl)

NOV  
4

Bij een Running Dinner eet je drie gangen (voor-, hoofd- en nagerecht) aan drie verschillende keukentafels. Gewoon bij mensen thuis, want iedereen kookt en eet mee! Het is een avontuur in onze eigen buurt en elke keer proef je weer wat anders!

Samen bereid je jullie eigen gang. Hoe je de gang aankleedt bepaal je helemaal zelf. Elke gang schuif je weer aan in een heel nieuw gezelschap. En aan het eind van de avond, spreken alle deelnemers af in de Blokhut om te proosten, recepten uit te wisselen en – wie weet – samen een dansje te wagen!

Running Dinner of moeten we het Cycling Dinner noemen! De buurt is best groot en het advies is, om je op de fiets te verplaatsen.

Je kan je opgeven als koppel of als alleenstaande. Een alleenstaande kan zelfstandig zoeken naar een 2e persoon, dan sta je er niet alleen voor. Wij willen je ook graag helpen met koppelen aan een buurtgenoot. Geef bij aanmelden aan of je een koppel of alleen bent.

Running Dinner van 4 november is alleen voor volwassenen. De organisatie zoekt nog ouders met kinderen voor het organiseren van Running Dinner Kids. Opgeven kan ook via onderstaand e-mailadres.



## RUNNING DINNER

SAVE THE DATE - 4 NOVEMBER 2017

IRISBUURT

**Thema; Culinair November**

**18.00-22.00 uur**

**Afsluiting in de Blokhut om 22.00 uur.**

**OPGEVEN KAN TOT 15 OKTOBER 2017.**

OPGEVEN VIA: [RUNNINGDINNER-IRISBUURT@HOTMAIL.COM](mailto:RUNNINGDINNER-IRISBUURT@HOTMAIL.COM)

VERMELD; NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, KOPPEL OF ALLEEN ÉN WAT JE NIET ETEN WIL OF MAG.

KOSTEN VOOR EIGEN REKENING

## In Memoriam

Afscheid nemen bestaat niet echt  
Je herinnert je nog de lieve dingen  
die ze heeft gezegd  
Iemand die zo diep in je hart heeft  
geleefd  
die kan je door de dood niet vergeten  
Daar waar ze ooit heeft gelopen  
groeien nu de mooiste bloemen  
te veel soorten om op te noemen  
Diep in mijn hart leven ze verder  
als ik aan ze denken moet  
Ze zijn en blijven me lief  
Ze doen me meer dan goed  
als ik even niet goed weet  
hoe ik verder leven moet  
Soms voel ik hun pijnnetjes diep in mijn  
hart  
en leef dan met ze mee  
en worden voor altijd van mij een  
part  
en voel ik de stille smart

Toon Roosen  
Iris Art



Kindercentrum  
**Droomwereld**  
IN DE DROOMWERELD BEN JE THUIS!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en professionele opvang aan kinderen tussen nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een open sfeer en klantgerichtheid. Wij bieden:

- Gecertificeerde VVE-opvang
- Buitenschoolse opvang
- Vakantieopvang en opvang op studiedagen
- Dagopvang
- Peuteropvang

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons bereiken op telefoonnummer 040-2134296. Neem ook eens een kijkje op onze website! [www.dedroomwereld.nl](http://www.dedroomwereld.nl).

Freekje Groenemans  
Kinderfotografie



De mooie baby- en kinderfoto's bij je thuis of op lokatie  
[www.freekje.groenemans.nl](http://www.freekje.groenemans.nl)

# Onze pakketjesheld: Smiley!!!!

“Smiley!!!!” Mijn kinderen zien een witte bestelbus aan de Geldropseweg staan en beginnen al te roepen. Vanachter de wagen verschijnt een grote vrolijke glimlach die enthousiast naar de meiden terug zwaait en een praatje komt maken. Said Ahmed, wij kennen hem als Smiley, maakt het leven in de buurt nóg gezelliger en brengt onze online bestelde pakketjes bij ons thuis. Wie is deze superheld?

## Beschermer van de ouderen en kinderen

“kinderen en ouderen, die hebben altijd een speciaal plaatsje in mijn hart” En dat blijkt ook als Smiley ziet dat iemand een oudere vrouw in onze straat lastig valt. Geen moment twijfelt hij en rent er op af. “Dat is toch normaal? Ik help mensen als ik dat kan.” Smiley heeft zijn portie ellende al lang en breed gehad in de wereld, maar weet daarom ook het leven zo te waarderen. “Elke minuut dat ik leef wil ik goede dingen doen.” Smiley kijkt niet graag achteruit, maar vooruit naar een toekomst waarin alles altijd goed komt. Hij is dan ook een gelukkig mens, zegt hij zelf.

## Trotse Nederlander

Dit jaar wordt Smiley 50. Op 31 december volgens zijn Nederlandse papieren. Smiley's leven begon in Somalië. Zijn opa was zijn grote vriend en voorbeeld

“hij leerde me over goedheid en rechtvaardigheid”. Smiley's opa was een van de weinigen die kon lezen en schrijven. Hij hielp er mensen mee en was al vroeg voorvechter van vrouwen- en mensenrechten. Dit bracht hem ook in de problemen, waardoor hij Somalië ontvluchtte en naar Jemen ging. Dat maakte de hele familie stateloos. Als twintiger komt Smiley in Eindhoven terecht “Ik kwam hier als vluchteling die hulp nodig had. Als je dat dan krijgt, ben je wat mij betreft vanzelf blij en toon je respect. Nu ben ik een gelukkige Nederlander.”

## Superbezorger

Smiley is niet alleen een vrolijke werker, hij werkt ook ontzettend hard. In drukke tijden bezorgt hij meer dan 200 pakketjes per dag in de buurt. Dat is veel, maar het kan altijd meer volgens PostNL, voor wie Smiley als freelancer werkt. Het is hard werken voor een basissalaris met weinig



ruimte voor waardering. En dat terwijl Smiley 90% van alle pakketjes bezorgt krijgt op een dag, dat is uniek! Maar voor de waardering vanuit zijn opdrachtgever doet hij het niet: “de mensen in de buurt: daar word ik vrolijk van.” En wie wordt daar dan nou weer niet vrolijk van? (LH)



## Actieve Osho Meditaties

- \* 4x /jaar: Meditatie Cursus: 'Vreugde in het Dagelijks Leven'
- \* 2x / jaar: 'Osho Born Again' op 7 aaneengesloten avonden
- \* 1x / jaar: 'Osho Mystic Rose' op 21 aaneengesloten dagen
- \* za en/of zo ochtend: 'Osho Dynamic Meditatie'

**Japans Therapeutische Gezichtsmassage**  
Natuurlijke verjonging van het gezicht en zeer diepe ontspanning!

[www.genietenvanmeditatie.nl](http://www.genietenvanmeditatie.nl)

Modita (Rochusbuurt) / 0638153942 / masuwasani@yahoo.com



Arno Huibers

konsjerto

Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon.

HILARISCH CLOWNSCONCERT VOL GOEDE BEDOELINGEN

[www.arnohuibers.nl](http://www.arnohuibers.nl)

Zie voor info [www.arnohuibers.nl](http://www.arnohuibers.nl)



# 'Pizzeria' in de Irisbuurt



Op een zonnige donderdagavond-half juli, heb ik met Wouter Scheer afgesproken bij de Blokhut, waar hij zijn 'Tuk-Tuk' deze keer parkeerde op het gras onder de Walnotenboom, om zijn pizza's aan de mens te brengen: een romantischere plek had hij niet kunnen bedenken.....je waande je in het buitenland.....!

De Irisnaar Wouter, heeft met zijn vrouw zes jaar op een camping in Italië een 'Pizzeria' gehad en is sinds dit voorjaar terug. Kocht een 'Ape', wat in het Italiaans 'Bij' betekend (zoemgeluid van de motor!)

en is nog maar net gestart dus, lekker dichtbij huis, met de verkoop van zijn 'ovenheerlijke' pizza's. Uiteraard is hij nu zoemend op zoek om met zijn 'Bij' buiten de grenzen van de Irisbuurt aan smaakbekendheid te doen! Dit zal beslist gaan lukken, gezien het internationale gezelschap wat deze donderdagavond al hier op de pizza's afkwam.....: mensen uit Gestel, Amerika en Utrecht.....en dan nog de vele buurtbewoners die gezellig om een tafel gingen zitten eten.

Op een donderdagavond in september, rond 18.00u. begint Wouter weer bij de Blokhut en zal je de heerlijke pizzaovengeuren ruiken, die je naar zijn 'Ape' doen.....vliegen! (NB)



[www.pizzeria.nl](http://www.pizzeria.nl) / [info@pizzeria.nl](mailto:info@pizzeria.nl)



'Vrienden van de  
Blokhut feest'  
10 juni 2017

Foto's: Jan van Hal



Computerhulp  
nodig?

Voor Mac en Windows  
Zowel hardware en software

Kijk op [pchulp.com](http://pchulp.com) of  
bel vrijblijvend 040-2138800

**Kim**  
**heeft**  
**HULP**

**[pchulp.com](http://pchulp.com)**  
zorg voor je computer

**Volgende keer  
hier jouw  
advertentie?**

Mail naar  
[Iriskrant@gmail.com](mailto:Iriskrant@gmail.com)

# De BLOKHUT-voorzitter zoekt.....

## Wie is Okke?



Ik ben 34 jaar oud, ben getrouwd en heb twee kinderen van 2,5 en 0,5 jaar oud. We wonen nu negen jaar met heel veel plezier in de Irisbuurt op de Voorterweg. Ik werk bij ASML als leidinggevende en we houden ons bezig met software-ontwikkeling van een machine. Naast de Blokhut waar ik ongeveer 1 uur per week aan besteed, ben ik in mijn vrije tijd druk bezig met het verbouwen van ons huis.

Mocht je mijn rol bij de Blokhut over willen nemen, mail mij op: [OkkeHendriksen@gmail.com](mailto:OkkeHendriksen@gmail.com)

Okke is voorzitter geworden vanuit een mooie motivatie: "Ik had 7 jaar gebruik gemaakt van anderzamen vrijwilligerswerk en wilde iets terugdoen voor de buurt". Voor hem was dit werkelijk een 'sprong in het diepe': deed niet eerder vrijwilligerswerk en was nog nooit voorzitter geweest!

Vanuit zijn houding van "gewoon doen", kwam hij uiteraard van alles onderweg tegen: minder fijne- én erge leuke momenten. Hij zegt veel geleerd

2,5 tot 3 jaar wil aanblijven, om zo iedere keer 'vers bloed' met nieuwe ideeën en energie in het bestuur te krijgen. Om die reden zou het extra waardevol zijn als er iemand uit de buurt op staat die niet al betrokken is bij het bestuur of beheer van de Blokhut.

De bedoeling is om in januari 2018 de nieuwe voorzitter te presenteren op de nieuwjaarsborrel.....Dus mensen.....

Wat het nieuwe bestuur, dat twee jaar geleden is gestart, realiseerde voor de

## .....een nieuwe voorzitter!

te hebben en heeft als voorzitter allerlei mensen in de buurt, vanuit de Gemeente en van andere buurthuizen ontmoet. Hierbij ontdekte hij dat er bij vrijwilligerswerk een andere drive/kracht speelt in de samenwerking als op zijn werk. De opgedane "Irisbuurt-ervaringen" als voorzitter worden ook veelvuldig gebruikt op zijn werk.

Okke vervult nu twee jaar met veel plezier deze rol en nam zich voor dit 2,5 tot 3 jaar te willen doen. Nu is de tijd aangebroken om op zoek te gaan naar een opvolger, zodat de nieuwe voorzitter de komende maanden mee kan lopen met de werkzaamheden, voor een soepele overgang. Hij zou het fijn vinden als de nieuwe voorzitter ook zo'n

Blokhut is van velerlei aard: de financiën zijn op orde gebracht; met hulp uit de buurt is 'Vrienden van de Blokhut' opgestart; de aankleding is veranderd; er is een moestuin aangelegd; er zijn pannekoekenmiddagen gekomen; om de 2 weken is er een Fritzavond; Peers cafee kwam – met poolbiljart en sinds kort De Pizzerij, die er donderdagavond staat.

Het belangrijkste van dit alles is toch wel: De Blokhut echt voor de buurt te maken. Een Blokhut waar mensen zich thuis voelen. Okke: "Wij zorgen voor de faciliteiten en de buurt zorgt ervoor dat van de Blokhut gebruik gemaakt wordt!". Dit betekent wel dat als er te weinig gebruik gemaakt wordt van de Blokhut er



Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen  
Geldropseweg 80.  
5611 SK Eindhoven



Exclusieve gedragen damesmode.  
Inbreng en verkoop.

**Openingstijden:**  
wo, do, vr. van 12.00-17.30 uur  
en za. van 10.00-13.00 uur

Gabriel Metsulaan 110,  
5611SR Eindhoven. [www.modeby.nl](http://www.modeby.nl)



# Wat zouden jullie nou graag voor activiteiten willen in de Blokhut?

wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden. Het is immers zonde om met veel geld (20.000 euro per jaar!) iets in stand te houden waar geen gebruik van gemaakt wordt. Toch is hij voor dit laatste beslist niet huiverig, aangezien de Blokhut het in vergelijking met andere buurthuizen echt niet gek doet: "We zijn er nog niet, maar proberen met de nieuwe activiteiten alles op een hoger niveau te trekken!" Dan zou de Blokhut evt. ook vaker open kunnen zijn, maar er moeten wel mensen zijn die willen helpen met de kar te trekken. Dan komt de vraag: "Wat wil jij bijdragen, als Irisbuurtbewoner, om dit doel te bereiken?" In september komt er bijvoorbeeld een brainstormmiddag voor jonge ouders om hier over te praten. Hiervoor aanmelden kan bij Okke.

Eind dit jaar beslist de Gemeente of de Blokhut kan blijven, waar Okke geen probleem ziet: "Voor ons zit de uitdaging erin hoe wij financieel gezond kunnen blijven, nu er minder feesten en partijen zijn en wij zonder subsidie werken. "Er zit een gat van 7.000 euro in de begroting, daarom is het zo belangrijk dat er een drijvende kracht komt en blijft in de buurt, die voor een flow van activiteiten zorgt, vanuit een Irisbuurt-gevoel!"

Okke eindigt dit gesprek vol enthousiasme, waarin hij nogmaals een oproep doet voor een nieuwe voorzitter en ".....Door mijn voorzitterschap voel ik mij niet alleen meer thuis in mijn huis, maar thuis in onze buurt....."! (NB)

Freekje vroeg het jullie op het Oog van de Irisbuurt en er werd enthousiast op gereageerd. Rommelmarkt, Vrienden van de Blokhut feest, Filmavond, Koningsdag en informatieve bijeenkomsten krijgen de meeste stemmen. Zie je in deze lijst iets wat je graag zou willen organiseren? Laat het weten via [info@irisbuurt.nl](mailto:info@irisbuurt.nl)! (LH)

Rommelmarkt		+50
Filmavond		+25
Informatieve / educatieve bijeenkomsten		+17
Kinder disco		+7
ZZP cafe: ontmoeten, samen werken of leren van elkaar		+8
Sinterklaas		+6
creabea avond?		+6
Fietstocht		+4
food festival		+4
gouwe ouwe muziekdraai avond		+5
meditatiegroepje		+4
Talenten jacht 1 keer per jaar, voor kinderen ( open podium)		+4
Karaoke/Dansavond		+3
EHBO/Reanimatiecursus		+2
baby cafe: elkaar ontmoeten, koffie, info uitwisselen		+2
picknicken		+4
facebook voor beginners/ouderen		+1
Oud Brabants met de tractor op het publiek en spelende kinderen inrijden.		+2
frisfeest		+2
Leesclub		+1
Honden poep cursus ;)		+1
Boot Camp		+1
Eigen Idee (roept u maar!)		+1

## SCHOENMAKERIJ HANS BONNEMA

Geldropseweg 115  
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties  
euro's goedkoper

KWALITEIT IS ONZE  
GARANTIE

GROOT worden met  
De Vlinder  
speelgoed



[www.devlinderhoutenspeelgoed.nl](http://www.devlinderhoutenspeelgoed.nl)  
Geldropseweg 83, Eindhoven

Sinds  
1909  
Tweewielers

**Gebr. van Gestel**  
Geldropseweg 42 - Eindhoven  
Tel. 040-2111393

Fietsen  
Elektrische fietsen  
Snorfietsen  
Bromfietsen



Bij Koninklijke Beschikking  
Hofleverancier



**Kampeeravond  
14 juli 2017**



Foto's: Noor Belgraver



# Know your Neighbor

by Gisi Cannizzaro

**In this English-language series, we are going to get to know some of the non-Dutch families living in the Irisbuurt. In this edition, we have featured the Li Family who runs the Stap Us In Cafeteria at Geldropseweg 51. They are originally from China and have been serving the Irisbuurt fried snacks for the past 16 years. Mr. and Mrs. Li's son also helps at the snack bar. I asked the family about moving to the Netherlands.**

### **Which part of China are you from?**

We are from a port city in the far south of the Zhejiang province. The region is actually known for emigrants who leave China to move to Europe or the U.S. as entrepreneurs who start restaurants or businesses. Most of the Chinese families in Italy are actually from the same region as we are.

### **When did you move to the Netherlands?**

We moved to the Netherlands in 1995. We have always lived in this region of Eindhoven, in the Irisbuurt.

### **Has the neighborhood changed since you moved here?**

No, not really. Of course there are different people now than before but nothing has really changed much.

### **What do you like about the Netherlands, and what do you miss about China?**

We like the weather here! What we miss most in China is of course our family. We go back to China to visit about once every two years or so.

### **How has it gone with learning Dutch?**

Chinese is definitely our strongest language and we also speak some dialects of Chinese. Our Dutch is not perfect, but it certainly has improved since we speak with our customers in Dutch.

### **Why did you choose to serve Dutch fried snacks instead of Chinese food?**

It was actually already common for Chinese families to run "friet tents" so it was not unusual to choose to sell type of food.

### **Does your family participate in activities organized in the Irisbuurt?**

Unfortunately we do not have a lot of time since our restaurant is open six days a week. We of course interact with the community all of the time since our customers come from around here.

*The Stap Us In Cafeteria is open on Tuesday to Saturday from 12:00 to 22:30 and on Sunday from 14:00 to 22:30 (closed Mondays), serving Dutch snack bar delicacies to eat at the bar or for take away.*

## **Autobedrijf SLIKKER**



- onderhoud
- APK-keuring
- schadeherstel
- banden
- in- en verkoop personenauto's

Hoefkestraat 17  
tel (040) 211 25 95

[www.slikker.net](http://www.slikker.net)

Café Caravelle  
Geldropseweg 98a  
5611 SL Eindhoven  
tel. 0402117367

*Caravelle*



Geopend vanaf 16.00 uur.  
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen  
20 - 80 personen.

Voor alle inwoners van Eindhoven:

**Hulp  
in het  
huishouden**

Nú voor  
**€12,50**  
per uur

Onze medewerkers zijn opgeleid,  
verzekerd, in loondienst en worden  
vervangen tijdens verlof of ziekte.

Voor meer informatie:  
[www.gascogne.nl](http://www.gascogne.nl) of 040-2903043



**Gascogne Thuis**  
Professionele hulp in huis

# Ariensgroep!



Dat was een  
fijne hernieuwde  
kennismaking met  
het wagenspel van  
de Ariensgroep!

Na meer dan 15  
jaar – sommigen beweren zelfs dat het  
19 jaar geleden was – speelde de groep  
op een zonnige zondag in juli eindelijk  
weer eens in de Irisbuurt. En anders  
dan destijds was het nu volle bak - de  
boomvlonder was tot de laatste plek  
bezet.

Net voor de boomvlonder had de  
pruttelende tractor van de toneelgroep  
zijn platte decorkar gelost. Heel  
veel meer was er daarna niet nodig  
om het pleintje in razend tempo te  
transformeren tot een volwaardig  
openluchttheater. Leuk stuk ook, dat  
'Hallo Lieve Wereld'. Over een zwart-  
witte wereld waarin de komst van kleur  
voor heel wat verandering zorgt.

De Ariensgroep was razend enthousiast  
over de warme publieksontvangt in  
de Irisbuurt. En over de sfeervolle  
speelplek bij de boomvlonder en onder  
de lindeboom. Volgend jaar komen ze  
graag weer terug. Met plezier mensen,  
met plezier! (TV)



## *Kinderdagverblijf* **De Kersentuin**

### **Dagopvang en buitenschoolse opvang**

De kersentuin is een verrassend ruim  
kinderdagverblijf op antroposofische grondslag.  
Wij zijn gevestigd middenin de Rochusbuurt  
en voorzien van een grote buitenspeelplaats.  
Wij bieden plaats aan een babygroep, een  
peutergroep en een buitenschoolse opvang.  
De groepen zijn klein van omvang zodat wij de  
kinderen individueel kunnen benaderen. Er is een  
team van vaste leidsters omdat volgens ons een  
veilige omgeving begint met vertrouwde gezichten en  
een herkenbare benadering.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 07:30  
uur tot 18:30 uur.

[www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl](http://www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl)

**Hoefkestraat 52**  
**5611 RN Eindhoven**  
**E: [dekersentuin@chello.nl](mailto:dekersentuin@chello.nl)**  
**Tel: 06-55344411**

**Audio-Video specialist**

## **Audio TV Centrum**

TV Centrum b.v.  
Geldropseweg 75  
5611 SE Eindhoven  
Tel. (040) 211 18 65

[www.audiotvcentrum.nl](http://www.audiotvcentrum.nl)



Door Jorinde

## Column

## Festivals

Iedere zomer lijken er meer bij te komen. Festivals. En ik begrijp waarom. Wat is het heerlijk om te genieten van het mooie weer, goede muziek, goed gezelschap, een hapje en een drankje. Zo ook deze avond bij Royal Park met een concert van Van Morrison als main act. Een concert van "Van The Man" stond al jaren op mijn bucketlist en aangezien de goede man inmiddels al

volop gedanst, geklapt, meegezongen en melancholisch geluisterd. Het gevoel bekruipt me dat ik op een reünie terecht ben gekomen van mijn stamkroeg van lang geleden. In de gezichten, aangetast door de tand des tijds, probeer ik mijn vrienden van vroeger te vinden. Er waren er toch een heleboel die ook heel erg van deze muziek hielden. Het kan bijna niet anders of zij zullen er toch ook zijn. Ik zie geen bekende gezichten maar het komt

hun gezichten zoek. Bart is tegen een boom gereden en verongelukt, Frans is overleden na een overdosis, Esther heeft de strijd tegen borstkanker verloren. En helaas zijn er nog meer vrienden van toen die er nu niet meer zijn. En wat ontzettend zonde vind ik het, dat hun leven zo vroeg is gestopt. Alle avonturen die ze niet meer kunnen beleven. Alle gezelligheid die ze niet meer meemaken. Het is zo ontzettend triest en jammer.

**'Sometimes we know, sometimes we don't, Sometimes we give, sometimes we won't, Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, Sometimes we cry'.**

71 jaar oud is moest ik daar niet te lang meer mee wachten. De sfeer is perfect. Het weer is warm en zonnig. De tuin van het Royal Park (Paleis Soestdijk) biedt niet alleen ruimte aan een podium, staan zitplaatsen maar daar rondom staat een grote diversiteit aan foodtrucks, merchandise en niet te vergeten barretjes. Er staan picknicktafels, maar je kunt ook lekker op een picknickkleed plaats nemen. Zittend op het zachte gras, nippend aan mijn eerste wijntje doe ik wat ik het liefste doe namelijk mensen kijken. Dat blijkt dus best een beetje confronterend te zijn. De gemiddelde leeftijd ligt namelijk vrij hoog. Het publiek bestaat bijna alleen uit 50-, 60- en zelfs 70 plussers. En hoewel ik zelf altijd het gevoel heb ik dat ik veel jonger ben, weet ik dat ook ik in die categorie thuis hoor. Maar ongeacht de leeftijd wordt er

allemaal voorbij. De te strakke jurkjes met het vintage stoere leren jasje om de inmiddels gezette taille geknoopt. De nauwsluitende broek, ooit zo sexy, met het hilarisch bedrukte bloesje uit een andere eeuw. De sportbroek met het overhemd. De sokken in sandalen. De goedgeklede vijftiger bleek de uitzondering op de regel. We zijn de mensen geworden waarvan we gezworen hadden dat het nooit zou gebeuren. "Mensen van middelbare leeftijd." Misschien zelfs mensen die het gevoel voor mode zijn kwijtgeraakt of niet meer belangrijk vinden. Of het gewoon opgegeven hebben omdat de tijd ook ons uiterlijk heeft aangetast. Bij de een meer dan bij de ander, maar toch. Al kijkend naar de passerende stoet leeftijdgenoten realiseer ik me dat een flink aantal vrienden van vroeger er niet meer bij kunnen zijn, hoezeer ik ook naar

Als vanzelf gaan mijn gedachten naar Annet, naar Henny, naar Femke, Bill en alle anderen uit onze wijk die er ook niet meer zijn. Ze hebben allemaal de strijd verloren, ofwel van een ziekte ofwel van het leven. Hoe dan ook, deze mooie dag gaat aan hen voorbij. Maar wat zou ik nog graag een biertje pakken met Bart, een praatje maken met Annet of met Femke op het bankje zitten en genieten van de zon. Ik neem een flinke slok van mijn wijn en in stilte breng ik een toast uit aan hen die er niet meer bij kunnen zijn. Om in de sfeer van Van Morrison te blijven 'Sometimes we know, sometimes we don't, Sometimes we give, sometimes we won't, Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, Sometimes we cry'. Ik besluit om te genieten van de zomer alsof het mijn laatste is, elke dag opnieuw.



Uw fietsenmaker voor onderhoud en reparaties, Muntplein 16, Eindhoven

### Colofon

Oplage: 1160

### Redactie

Noor Belgraver, Henk Kok, Margot Vermeulen, Jorinde Panken, Gisi Cannizzaro, Tonnie Vossen (website), Linda Hoogsteden (eindredactie), Maurice Mol (Facebook), Anja van der Werf (opmaak)

Tips, ideeën en artikelen zijn altijd welkom. Kopij inleveren via:

Iriskrant@gmail.com; info@irisbuurt.nl  
Tonnie@irisbuurt.nl

[WWW.IRISBUURT.NL](http://WWW.IRISBUURT.NL)