

Geldropseweg: voorlopig ontwerp

Op donderdagavond 8 nov. 2018 is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Geldropseweg door het projectteam van de gemeente Eindhoven gepresenteerd in de Blokhut. Hiervoor waren alle bewoners en ondernemers aan de Geldropseweg uitgenodigd. Dit voorlopig ontwerp, met de slides van de presentatie kunt u zelf inzien op de site van de gemeente: www.eindhoven.nl, en dan zoeken op: herinrichting Geldropseweg. Dit voorlopig ontwerp werd tijdens de presentatie over het algemeen positief ontvangen.

Het ontwerp is o.a. ook voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (vroeger: Welstand). Deze commissie was tevreden over het ontwerp, maar vond wel dat de eigenheid van de Geldropseweg meer benadrukt mocht worden. Om hiervoor het hele ontwerp te veranderen vond de commissie te ver gaan, maar zij gaf wel het advies om het eigen karakter van de Geldropseweg meer te accentueren in het 'het hart' van de Geldropseweg: het gedeelte tussen de Hoefkestraat en de St. Rochusstraat.

Daarop heeft de werkgroep het initiatief genomen om een alternatief bestratingsplan te laten ontwerpen voor dit gedeelte. Dit is inmiddels voorgelegd aan het ontwerpsteam van de gemeente.

Zij zijn nu aan het bekijken of ze dit in kunnen passen in het huidige ontwerp.

Op het moment dat hierover overeenstemming is bereikt, wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dat wil zeggen dat de ideeën uit het voorlopig ontwerp tot in detail (tot op de m²) uitgewerkt worden. Daarnaast wordt het plan voorgelegd o.a. aan de busdiensten, veiligheidsdiensten en de afdeling beheer. Als die allemaal akkoord zijn kan het definitieve ontwerp voorgelegd worden aan de buurten. Het streven is om dit nog voor de zomer te doen. Hiervoor zal wederom een openbare avond worden georganiseerd in de Blokhut.

Vanwege alle ingrepen op de wegen in de omgeving heeft de gemeente besloten eerst de Vestdijk af te maken tot aan de kruising ten Hagestraat-Kanaalstraat. Vervolgens worden de Kanaalstraat, het laatste stukje van Kanaaldijk-zuid én de Breitnerstraat- Lucas Gasselstraat- Dirk Boutslaan heringericht. Daarna worden de Vestdijk en de Hertogstraat afgemaakt, en uiteindelijk is dan de Geldropseweg aan de beurt. Volgens de planning is de start van de werkzaamheden medio 2020.

Namen de Werkgroep Geldropseweg,
Maurice Lamme



Verder in dit nummer

Mag ik aan u voorstellen...	2
In het zonnetje....	2
Nieuw: de Iriskrantenschrijfstok	3
De duurzame buurt	4
Vrijwilligers gezocht voor AutoMaatje Stratum	9
Speelbos Iriswijk krijgt tweede jeugd	10
Naaiatelier op Geldropseweg	13
Kattengejank	14



Irisbuurt Agenda

27 april

Koningsdag

11 mei

Iris Vega/koken workshop

21 juni

Iris.Eetidee - Aziatisch eten

Elke donderdag Fritzen vanaf 19:30

Elke tweede dinsdag van de maand Pubquiz vanaf 20:30

Elke woensdagmiddag tussen 13.00-16.00 kinderactiviteiten in de Blokhut



Mag ik aan u voorstellen... de nieuwe voorzitter!

Het was eigenlijk een soort traditie geworden. Tijdens de nieuwjaarsborrel in de Blokhut kondigde

Herman Elenbaas, de voorzitter van de bewonersorganisatie, elk jaar aan dat hij nog één jaar aan zou blijven als voorzitter en daarna de stok zou overdragen aan een ander. Mijn verbazing was dan ook groot toen er op 6 januari bekend werd gemaakt dat er écht een nieuwe voorzitter was aangetreden. Zijn naam? Maarten van Berkel. Je weet wel, die man met die mooie Tesla die aan het pleintje van de boomvlonder woont.

Maarten wilde zich eigenlijk al heel lang inzetten voor de buurt, maar de combinatie van een drukke baan en een jong gezin zorgden er voor dat hij er nauwelijks tijd voor had. Maar hij ging ander werk doen, de kinderen werden een beetje groter, en toen ontstond er zomaar wat ruimte. De bewonersorganisatie was voor hem een logische keuze.

“Ik ben niet zo van het activiteiten organiseren, maar ik vind het wel heel leuk om contact te leggen met allerlei partijen, en ze samen te brengen. Dingen geregeld krijgen bij instanties, daar ben ik goed in.” Maarten stapte op Herman af, en toen vond er zo ongeveer het volgende gesprek plaats:

Maarten: Hey Herman, jij zit toch bij de BWO?

Herman: Ja, wil je voorzitter worden?

Nou ging dát een beetje te snel, maar na twee vergaderingen ging hij overstag. Maarten wil graag dingen aanpakken in de buurt. Wat zijn zoal de speerpunten voor de komende tijd?

“Het poepveldje en het speelbos! Misschien komt dat ook omdat ik er zo dichtbij woon, maar ik vind het heel belangrijk dat dit wordt aangepakt. Tijdens de brainstormavond die Teun Kuipers organiseerde in de Blokhut was er zo'n grote opkomst, dat betekent dat er veel draagvlak is in de buurt. Daar moeten we op doorpakken.” Ook Iris Electrick en de

parkeerdiscussie zullen we nog vaker op de agenda voorbij zien komen.

“Wat ik me vooral heb voorgenomen is om niet te veel uit te gaan van wat ik zelf belangrijk vind, maar vooral mijn ogen en oren open te houden voor wat er in de buurt speelt. We wonen in een heel zelfstandige buurt waar mensen veel dingen zelf oppakken. Maar als er bijvoorbeeld wat extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld door het leggen van contacten met de gemeente of andere instanties, dan is de bewonersorganisatie er om daar hulp in te bieden”.

Maarten is erg blij met zijn plekje binnen de BWO. “Het is een fijne groep bevlogen mensen, met veel kennis van zaken en een professionele houding. De sfeer binnen de groep is erg goed.”

Via de iriskrant en de website zal de bewonersorganisatie de buurt regelmatig op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen. Wij wensen Maarten in elk geval veel succes en plezier in zijn nieuwe job! [MV]

In het
zonnetje

Herman Elenbaas

In deze nieuwe rubriek zetten we elke Iriskrant een bijzondere buurtvrijwilliger in het zonnetje. De Irisbuurt kent een grote groep mensen die met hun inzet bijdragen aan de fijne en unieke sfeer in de buurt en daar besteden we graag wat extra aandacht aan.



Herman Elenbaas is een naam die bij de meeste buurtbewoners wel een belletje doet rinkelen. Hij was jarenlang voorzitter van de bewonersorganisatie, een rol die hij per 1 januari heeft overgedragen aan Maarten van Berkel. Maar bij vrijwel elke (grote) buurtactiviteit kun je Herman tegenkomen, want hij steekt graag zijn handen uit de mouwen.

Samen met zijn vrouw Anja kwam Herman in 2004 in de Irisbuurt wonen. Er was toen nog geen bewonersvereniging actief, maar er was wel een groep bewoners die zich graag samen sterk wilden maken voor meer cohesie binnen de wijk. Er werd een grote buurtenquête gehouden en van daaruit is de bewonersorganisatie ontstaan. Herman was een van die mensen, en is ook het laatste oorspronkelijke lid van de BWO dat nog steeds

actief is. Zijn eerste project was het begeleiden van de bewoners van de Stui-verstraat bij het aanvragen van het eenrichtingsverkeer in die straat. Hij begon aanvankelijk als secretaris, maar toen de toenmalige voorzitter in 2013 de wijk verliet nam hij die stok over. En die rol heeft hij ruim 5 jaar met verve vervuld.

Herman is heel goed in het leggen van contacten. Dat zorgt er mede voor dat de banden tussen de buurt en de gemeente en andere instanties zo warm zijn. Met zijn positieve houding weet hij mensen te motiveren hun beste beentje voor te zetten. Ook brengt hij graag mensen samen, waarvanuit vaak weer mooie nieuwe initiatieven opbloeien. En als je een keer iemand nodig hebt om te helpen met spullen versjouwen, een Irismoestuyn om-scheppen of een Iris eetidee uitserveren

is hij ook nooit te beroerd om te helpen. Een aantal belangrijke speerpunten die Herman in zijn jaren als voorzitter heeft gehad zijn de verkeerssituatie in en rond de wijk (Gabriël Metsulaan), de discussie rondom woningsplitsing, en de gebiedsontwikkelingen rondom de Kanaalzone en de Geldropseweg. Stuk voor stuk zaken waar uiteindelijk flinke veranderingen teweeg zijn gebracht en waarbij de stem van de Irisbuurt altijd goed vertegenwoordigd is geweest.

Herman, via dit zonnetje ontzettend bedankt voor al je inzet voor de buurt, en veel succes en je nieuwe rol als penningmeester van de BWO!

Zou jij graag een bijzondere buurtvrijwilliger in het zonnetje zien? Stuur je tips door via iriskrant@gmail.com! [MV]

Nieuw: de Iriskrantschrijfstok!



Onze prachtige Iriskrant bestaat nu al zo'n 16 jaar, en daar zijn we ontzettend trots op. Vier keer per jaar voorzien we de buurt van belangrijke buurtinformatie, achtergronden, sfeerverslagen en buurtportretten. Dit alles dankzij een kleine kern van enthousiaste redactieleden die graag in de actualiteit van de wijk duiken en daar vele mooie artikelen over schrijven.

Maar, soms zien wij ook wel eens dingen niet. Onze bronnen voelen soms wel eens uitgeput, en hoe fijn zou het dan zijn als we wat variatie in schrijvers en ideeën

zouden krijgen! De redactie is maar klein en met dit kleine groepje is het soms best lastig om alle pagina's gevuld te krijgen. We bedachten dat het geweldig zou zijn als we elke Iriskrant 1 pagina kunnen vullen met een artikel geschreven door een Irisbuurter. Eenmalig, zonder verdere verplichtingen. Wat zouden er dan voor leuke artikelen ontstaan?

We hebben daarom de Iriskrantschrijfstok gecreëerd. Een prachtige rinkelstok van Geert Tiersma die als estafettestok door de wijk zal gaan. Als je de estafettestok ontvangt mag je een artikel schrijven over wat je maar wil. Bijvoorbeeld over de mooi gevulde bloembakken van je overbuurman, of over je eigen collectie superheldenbeeldjes, of over een idee om een groot straatfeest te organiseren. Alles mag, zolang het maar respectvol blijft naar elkaar toe. En als je artikel dan in volle glorie in de krant is verschenen en in bijna 1300 huishoudens is gelezen, mag je de stok doorgeven aan een nieuwe schrijver. Hoe leuk is dat?

We zullen de stok binnenkort aan de eerste gelukkige ontvanger overdragen en wat er daarna gebeurt... is geheel aan jullie. Hou deze rubriek dus in de gaten en wie weet welke verrassing er zomaar voorbij gaat komen!

De Iriskrant blijft daarnaast altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe redactieleden die structureel een bijdrage willen leveren aan het vullen en vormen van de krant. Lijkt het je leuk om het team te versterken, stuur dan een mail naar iriskrant@gmail.com! [MV]

Buurt-info

Bewonerorganisatie Irisbuurt
herman@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com

Beheerder Blokhut
Ria de Laat tel: 06-11022279

Buurtcoaches
Herman Elenbaas
Okke Hendriksen
Nienke Flaman

Wijkagent
Erwin van Melis tel: 0900-88 44
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt
info@irisbuurt.nl

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

BOBLINE
HAIR & BEAUTY

GELDROPSEWEG 61A
5611 SE EINDHOVEN
T 040 - 2115738
F 040 - 2912467

OPENINGSTIJDEN
DI T/M DO 9.00 - 18.00 UUR
VRIJ 8.30 - 21.00 UUR
ZA 8.30 - 17.00 UUR

WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL

Kindercentrum
Droomwereld
IN DE DROOMWERELD BEN JE THUIS!

Al 14 jaar bieden wij persoonlijke en professionele opvang aan kinderen tussen nul en dertien jaar.

Onze organisatie kenmerkt zich door een open sfeer en klantgerichtheid. Wij bieden:

- Gecertificeerde VVE-opvang
- Buitenschoolse opvang
- Vakantieopvang en opvang op studiedagen
- Dagopvang
- Peuteropvang

Voor meer informatie of een rondleiding kunt u ons bereiken op telefoonnummer 040-2134296. Neem ook eens een kijkje op onze website!
www.dedroomwereld.nl



De duurzame buurt

Het levert ook in onze buurt steeds meer irritatie op, de hoeveelheden plastic die we uit de supermarkt mee naar huis sjouwen. En terecht! Per jaar produceren we in totaal zo'n 250 miljoen ton aan plastic, waarvan ongeveer de helft voor eenmalig gebruik is. Lang niet al het plastic komt netjes bij afvalverwerkingsbedrijven terecht, slechts 9% wordt echt gerecycled. Het meeste wordt nog steeds verbrand en elk jaar verdwijnt er ook nog zo'n acht miljoen ton in zee, onder andere door microdeeltjes die vrijkomen uit synthetische kleding via de wasmachine. Maar is het eigenlijk wel mogelijk het gebruik van plastic te verminderen en toch de boodschappen te blijven doen bij onze favoriete buurtwinkel? En buiten het plastic van de Jumbo, wat kunnen we nog meer doen om onze buurt een stukje groener en duurzamer te maken?

Ik ging op onderzoek uit en in gesprek met Stephan Sanders, de filiaalmanager. Jumbo is volgens hem hard aan de weg aan het timmeren als het aankomt op het verminderen van plastic en duurzamer verpakken. Sander: "Onlangs introduceerden we op enkele biologische producten een natuurlijk etiket waardoor verpakkingsmateriaal hierbij overbodig wordt. Zo zijn we continu bezig met het herzien en verduurzamen van verpakkingen."

Ook heeft de Jumbo in onze buurt toegezegd dat we vers sinaasappelsap mogen tappen in onze eigen flesjes en groenten en fruit in een papieren zak of in eigen zakken mogen wegen en meenemen. En als consument kunnen we natuurlijk ook zelf letten op de verpakking van producten. Waar verminderen we onnodig gebruik van plastic en recycleren we op de juiste manier? Is de verpakking gemaakt van papier dan is dat altijd beter dan van plastic. En let vooral op zwart plastic, dit type is niet recyclebaar, dus de slechtste variant op de markt!

De plasticfree challenge!

Ik heb besloten eens te kijken of het me lukte om een hele week plasticvrij mijn boodschappen te doen en het is geen makkelijke opgave moet ik zeggen. "Oh nee even vergeten....", dacht ik en ik had onbewust al weer een plastic zakje in m'n hand. Plasticminderen betekende voor mij dat ik ineens echt moest gaan opletten en vaak bewust andere keuzes moest maken. Helaas betekent het nu ook dat ik me er deels bij neer moet leggen dat de gemiddelde supermarkt nou eenmaal nog niet aan mijn nieuwe eisen voldoet. Maar.... het is me gelukt mijn gebruik van plastic met minstens zo'n driekwart te verminderen! En ik deel heel graag met jullie hoe!

Jumbo vermindert afval en verkleint de plastic voetafdruk

Verduurzamingsproject  27 mln drinkbekers op jaarbasis	Van plastic zak naar banderol -10.000 kg minder plastic bij bio bananen 	Uitbreiding natuurlijk etiket  gelaserd etiket avocado en kiwi	
Gerecycled en minder plastic   50% gerecycled plastic in elk flesje 20.000 kg minder plastic door dunnere flesjes	Makkelijk te recycleren   Bakje van verse vis van één materiaal-soort	Papieren sleeve verdwijnt bij maaltijdsalades Info op sluitingsfolie 	Geen zwart plastic In de schaaltes van bijvoorbeeld champignons en aardappelpuree 

Jumbo committeert zich aan 20% reductie van verpakkingsmateriaal in 2025. 95% van al het verpakkingsmateriaal is dan recyclebaar.

JUMBO

Zelf plastiminderen? Het kan! Dat doe je zo...



Tas

Neem altijd eigen tas(sen) mee als je boodschappen gaat doen. Maar vergeet ook de zakjes voor je groenten en fruit niet! Doe een extra linnen tas in je werk- of schooltas zodat je bij een ongeplande aankoop nooit afhankelijk bent van een gratis of goedkope plastic tas. Ben je toch een tas vergeten en sta je in de supermarkt, kijk dan of er een lege doos is waar je je boodschappen in kunt doen.

Etenswaar

Ze weten inmiddels bij de viskraam op de markt dat ik mijn eigen plastic bakje bij me draag waar ze mijn vis in mogen doen. De eerste keer dacht ik dat ze me maar raar zouden vinden, maar in tegendeel, ik krijg er alleen maar waardering voor!

De meeste kramen op de markt verkopen groenten en fruit zonder plastic verpakking, dus hier is plasticfree shoppen al een stuk eenvoudiger. Maar ook bij onze Jumbo kan je letten op producten die onverpakt of in papier verpakt zijn en uiteraard: snijd je groente en fruit zelf! Koop geen voorgesneden groente en fruit uit een plastic zakje.

In combinatie met luisteren naar je favoriete radioprogramma, muziek of luisterboek is die groente zo gesneden.

Ekoplaza is duurder en ligt iets verder van onze buurt af, maar gaat een stuk verder als het op plasticfree aankomt en is een echt voorbeeld! Hun doel is binnen korte tijd volledig plasticvrij te zijn. Veel van hun producten lijken in gewoon plastic verpakt te zitten, maar schijn bedriegt! De meeste plastics van Ekoplaza (herkenbaar met het plasticfree label) kunnen gewoon in de groenbak, waar ze binnen een paar weken afgebroken worden!



Drankjes en water

Koop een mooie waterfles en neem de fles altijd en overal mee naartoe, zodat je nooit een fles water hoeft te kopen. Maar ook staan de meeste koffiewinkels er niet meer van versteld als je een eigen mok of thermosfles meeneemt waar de koffie in mag! Scheelt weer bekertjes!

Kleding

Kies niet voor: polyester, acryl, nylon. Kies wel voor: katoen of biologisch katoen, cellulose, bamboe. De Plastic-Soep Foundation schrijft: "De kleine synthetische vezels die in veel stoffen zitten, slijten door gebruik en brokkelen af tot minuscule deeltjes die met het afvalwater van de wasmachine richting oceanen spoelen."

Bestel zo min mogelijk producten online. Pakketjes betekent heel vaak plastic en vaak komen ze van ver, extra belastend dus. Repareer je eigen kleding of laat de kleermaker je kleding repareren en vermaken. We hebben in onze wijk een hele goede zitten! Zie het artikel in deze krant van Henk Kok.

Huishoudelijke artikelen

Koop katoenen vaatdoekjes i.p.v. synthetische! Iedere keer dat we synthetische vaatdoekjes gebruiken laten de doekjes kleine plastic deeltjes vrij die in het water en in ons eten terechtkomen. Bij onze Jumbo verkrijgbaar: Sorbo badstof vaatdoeken van 100% katoen (helaas nog wel in een plastic zakje).

Baking soda (sodium bicarbonaat) en azijn zijn goede alternatieven om mee schoon te maken en te wassen. Mijn kleding was ik met appelwijnazijn en daarmee krijg ik alles goed schoon, fris en het is veel beter voor het krijgen van heldere kleuren!



Fashionable groen

Milieubewust met mode omgaan hoeft helemaal niet te betekenen dat je altijd in dezelfde outfit rond hoeft te klossen! Er zijn in de buurt gezellige kledingruilfeestjes waar iedereen kleding met elkaar kan uitwisselen. Wat jou niet meer staat, daar kan je vaak een ander weer heel blij mee maken! (Houd op Facebook 'het Oog' in de gaten voor tijden en locaties.)

En ook hebben we 2ndCHIC, een tweedehands kledingwinkel in de wijk waar merkkleding wordt verkocht. Allemaal manieren om de extreem vervuilende productie van nieuwe mode te beperken.

Tweedehands winkel 'de Zon'

Een kleine gezellige kringloop vlak bij onze buurt op Hertogstraat 2, gerund door een vriendelijk koppel dat vanalles en nogwat voor bodemprijzen verkoopt met een kopje koffie erbij.



Van het Land

Iedere woensdagochtend rijdt er door onze buurt een boer in zijn busje vol met biologische groenten. In de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische of synthetische middelen, dit is dus beter voor het milieu. Iedereen die een abonnement heeft krijgt een kistje met verse groenten van het seizoen uit de bus thuisbezorgd, onverpakt en recht van het land. Op deze manier heeft de boer weinig tot geen overschot (omdat bekend is wanneer en hoeveel er wordt afgenomen) en worden verspilling, transport en verpakking tot een absoluut minimum beperkt. Kijk voor meer info op: www.vanhetland.nl

Leen, deel, repareer en hergebruik!

Ook te vinden in en vlakbij onze buurt....

Pandje 33

"Repair if you care", is de slogan van deze winkel waar veel tweedehands witgoed wordt verkocht. "Verkopen van nieuwe producten doen we alleen als het echt nodig is", vertelt Kees, de eigenaar van de winkel. "Eerst kijken we samen met de klant of het oude product te repareren is en als dat niet lukt krijgt de klant een korting op een nieuwe aanschaf." In pandje 33 is er keus uit vele verschillende tweedehands machines, die allemaal met 1 jaar garantie worden verkocht. Je kan hen vinden op Willem van Konijnenburglaan 3

Books 4 life

Tweedehands boeken kopen bij Books 4 Life, betekent goed voor het milieu en je steunt er een goed doel mee. "Books stimuleert hergebruik door tweedehands boeken in te zamelen en tegen een eerlijke prijs te verkopen. Vrijwilligers vinden in de winkels een zinvolle tijdsbesteding en de hele opbrengst wordt gebruikt om goede doelen te steunen, initiatieven om de hoek, maar ook internationaal." Ook op Hertogstraat 2 te vinden.

De schoenmaker Bonnema

Zeker niet weggoeien die oude schoenen, na een reparatie bij deze schoenmaker op Geldropseweg 115 kunnen ze weer een nieuwe ronde mee! Dat scheelt in de portemonnee, maar ook in de productie die weer milieubelastend is.



Het Repair Café

Te snel spullen weggooien is zonde en onnodig belastend voor het milieu. Wist je dat er vlak bij onze buurt een repair-café zit? Volgende Iriskrant hier meer over! "Stofzuiger kapot? Koffiezetapparaat doet niks meer? Bij het Repair Café Eindhoven repareren we alles wat kapot gaat. Je hoeft niets weg te gooien. Ga eerst langs bij een Repair Café bij jou in de buurt. We repareren 60% van de apparaten. Je moet ze wel kunnen meenemen naar een Repair Café." [EC]

Arno Huibers

konsjerto

Neem deze bon mee voor € 2,- korting voor 1 persoon.

HILARISCH CLOWNSCONCERT VOL GOEDE BEDOELINGEN

www.arnohuibers.nl

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro's goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Freekje Groenemans
Kinderfotografie

De mooie baby- en kinderfoto's bij je
thuis of op locatie
www.freekje.groenemans.nl

Een andere aanpassing waarmee we de natuur een flink handje kunnen helpen...

De must-have in je tuin en op je balkon: Insecten!

Waarom? - Ze zijn de basis.

- voedselbron voor allerlei andere diersoorten, waaronder vogels.
- bestuivers van het groen waar we van eten en dat al onze lucht zuivert. Best heel belangrijk.
- natuurlijke bestrijders van elkaar, houden elkaars populaties in balans.
- afvalverwerkers van rottend fruit, hout of kleine dierlijke kadavertjes.
- intens mooi en verwonderlijk in al hun verschijningen!

Ik persoonlijk, bracht als kind hele lente- en zomermiddagen in onze tuin door met het bestuderen van al dat kleine krioelende leven. Real-life is echt beter dan David Attenborough documentaires op televisie. Mijn ouders hadden geen grote tuin, maar wel erg insectvriendelijk. Ik gun iedereen zo'n plekje en vandaar dit stukje over hoe een insectenparadijs te maken van je eigen tuin of balkon, zodat we hen en onszelf een plezier doen.

Tips voor vruchtbaar samenleven met insecten.

- Ben niet te netjes. Een rommelhoekje met oud hout, willekeurig opgestapelde stenen, omgekeerde keramische bloempotten en -voor de fanatieke vlinderlokker- brandnetels zijn geweldige biotoopjes voor tal van insecten.
- Insecten houden van dichte begroeiing, het creeert schaduwplekken en makkelijke oversteekjes van de ene naar de andere plant. Dus voor degenen met plantenpotten, zet ze gezellig bij elkaar.
- Koop stuifmeel-producerende planten en bloemen, die toegankelijk zijn voor insecten. Uitleg bij dat laatste: sommige planten hebben bijvoorbeeld een klokvorm, waardoor de insecten niet bij het stuifmeel kunnen. Ikzelf heb goede ervaring met de bloemenmix van de Aldi.
- Insectenhôtels maak je gemakkelijk zelf (die in de winkel zijn over het algemeen aantrekkelijker voor mensen dan voor insecten) en werken het beste voor de bijenpopulatie met bovengenoemde planten en bloemen als voedselbron vlakbij.
- Wanneer je in het najaar je tuin of balkon winterklaar maakt, laat het organische spul -blaadjes en zaaddozen van planten- dan zoveel mogelijk over aan moeder Natuur. Op die manier hebben insecten schuilplekken en voedsel, om te kunnen overwinteren in tuin of op balkon.
- Maak géén gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Op de volgende websites vind je nog veel meer informatie (google: "insecten helpen")

- www.natuurmonumenten.nl
- www.horta.org klik in het menu op "tuinieren" en daarna op "biodiversiteit"
- www.hetkanwel.nl
- www.jonkershoveniers.nl

Door Marleentje Weismann

KONINGSDAG IN DE IRISBUURT:

27 APRIL

2019



**KOFFIE EN
GEBAK**

**SCHMINKEN VRIJMARKT
SPRINGKUSSENS**

**DRANKJES
EN DANSEN MET
DE BUURT-DJ'S**

SPELLETJES

SUIKERSPINNEN, HAMBURGERS E.A. LEKKERS

**11:00u: Start Vrijmarkt, Koffie en Gebak, Springkussens | Vanaf 13:00u:
Hamburgers, Pizza's, Schminken, Spelletjes, Popcorn en Suikerspinnen**

Van 13:00u tot de kleine uurtjes: Drankjes en Dansen !!

Locatie: In en rond de Blokhut | Voor meer info: Andy Makiese.

Kraampje reserveren voor de Vrijmarkt: Ria de Laat - De Blokhut 06-11022279

Vrijwilligers gezocht voor AutoMaatje Stratum

Judith Koppens, kinderboekenschrijver en bewoner van Stratum (Tuindorp), zet zich in om AutoMaatje op te starten in Stratum. AutoMaatje is een landelijk initiatief van de ANWB en heeft zich in veel gemeenten reeds succesvol bewezen. Middels een gemeentelijk servicepunt stellen vrijwilligers zich beschikbaar om stadsgenoten, met eigen auto en tegen een kleine vergoeding, te vervoeren.

Judith is slechtziend en zal op den duur blind worden. Automaatje zou voor haar een uitkomst zijn mobiel te blijven. Begin dit jaar nam ze contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt in Son en Breugel, maar kreeg te horen woonachtig te moeten zijn in deze gemeente om hiervan gebruik te mogen maken. Sindsdien zet Judith zich in om in Eindhoven ook een AutoMaatje op te zetten. Ze hoopt hiermee niet alleen haar eigen mogelijkheden te vergroten, maar ook de mogelijkheden van andere Eindhovenaren die, om welke reden ook, minder mobiel zijn.



Meer over AutoMaatje

De ANWB heeft met AutoMaatje een beproefd concept gelanceerd, waarmee bewoners de mogelijkheid krijgen actief en mobiel te blijven. Vrijwilligers vervoeren op aanvraag, met hun eigen auto, minder mobiele plaatsgenoten. Hiervoor ontvangen ze een kleine vergoeding van €0,30,- per kilometer.

Inmiddels is AutoMaatje al zeer succesvol in tientallen gemeenten in Nederland. In deze regio zijn er servicepunten te vinden in o.a. in Son en Breugel, Nuenen en Geldrop/Mierlo en nu mag Eindhoven niet meer ontbreken!

Wil jij je inzetten voor buurtgenoten

We zoeken vrijwilligers die bereid zijn om af en toe, met hun eigen auto en tegen genoemde vergoeding, buurtgenoten willen vervoeren. Alle vrijwilligers en hulpvragen worden professioneel gefaciliteerd en staan onder begeleiding van de ANWB. De inzittendenverzekering en VOG voor vrijwilligers worden aangevraagd en vergoed. Beschikbaarheid gaat volledig in overeenstemming.

Heb je interesse om als vrijwilliger bij te dragen aan de komst van AutoMaatje? Of als gebruiker? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Judith Koppens via email: judithkoppens@hetnet.nl of telefoon 06-22308023. [HK]

Iris Elektrick wordt gemeentelijke proeftuin

“Het gaat goed met Iris Elektrick. Zo goed dat de gemeente Eindhoven enthousiast is geworden er een proeftuin van wil maken”, vertelt Rik van der Velden. Hij is één van de founding fathers en vormt samen met Zubin, Beant, Bernie, Ameli, Katherleijne, Eefje en Henk de eerste kraal aan de Iris Elektrick ketting. Even een korte update.

We draaien nu negen maanden en zijn heen over de schrik van ‘en als er nu

geen auto is en ik heb er één nodig”, vertelt Rik. Verder hebben ze de nodige ervaring opgedaan met de Iris Elektrick agenda, de app, papieren, contract, verzekering en sleutelkastje.

Met de gemeente zijn ze nu in overleg over de oprichting van een rechtsvorm, website, laadpaal, enz. “Ook speuren ze naar een tweedehands elektrische auto, vertelt Rik, want ons devies is: “duurzaam en betaalbaar”.

Dus er wordt op meerdere fronten hard gewerkt aan dit duurzame initiatief. Als u dit leest, is de bewonersvereniging van de Iriswijk op de hoogte gesteld en is er kennisgemaakt met enkele belangstellenden uit de Havensingel. Ook wordt er nog gedubd hoe verder met de informatieverzorging naar belangstellenden en de buurt“

Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar contact@iris-elektrick.nl. [HK]



Op 23 en 24 februari zijn zeventien verschillende kunstenaars vanuit de buurt samen gekomen om hun werk te laten zien in de Blokhut. Wij kunnen heel trots zijn op het talent dat wij in onze buurt vinden!

De expositie was indrukwekkend gevarieerd: er waren abstracte schilderijen, realistische dierenportretten, traditionele schilderkunst, en stukken gemaakt met

een collagetechniek. Werken van fotografie varieerden ook van grote plexiglas stukken, tot kindportretten, tot documentaireprojecten (van volkstuinten in de buurt en alternatieve overgangsrutuelen bij de Masai). Men kon ook sculpturen bewonderen, van abstract tot realistische beelden van was. Ook te ontdekken waren gedichten in diverse talen, emailen kunstwerkjes, een audio installatie, en haakwerk in de vorm van dromenvan-

gers. Inspiratie voor de kunst halen de kunstenaars, onder andere, uit emoties, herinneringen, geloof, en de seizoenen. Omdat deze expositie een succes is geweest, wordt er een herhaling gepland in de toekomst.

Heeft u kunst om te laten zien aan de buurt? Mail vriendenvandeblokhut@gmail.com om deel te nemen aan de volgende ronde. [GC]

Speelbos Iriswijk krijgt tweede jeugd

Teun Kuipers is één van de vier trekkers van de werkgroep Speelbos. Zij hechtten eraan de wijk te informeren over de stand van zaken. Er zijn positieve veranderingen op til. "Alle lichten staan op groen om door te pakken", volgens Teun.

Uit de klaagstand

Direct na de zomervakantie aan het begin van het schooljaar 2018 organiseerde de werkgroep een avond in de Blokhut. Dat was nodig om na een inventarisatie van de belangrijkste overlast de energie te richten op oplossingen.

In de jaren ervoor was overlast in en rondom het Speelbos toegenomen in ernst en omvang. Na een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten via Facebook vond de werkgroep het tijd om over oplossingen te praten.

Veel positieve energie

Zij organiseerden een avond in de Blokhut en die werd druk bezocht door ca. 30 mensen. In kleine groepjes werkten de mensen aan ideeën voor oplossingen voor de problemen. Dat werd een groot succes, want er kwam een heleboel positieve energie los.

Toen de werkgroep al die ideeën inventariseerde bleek daaruit een duidelijke contour van een plan te destilleren, voor

de speeltuin, het voetbalveldje en de hondenuitlaatstrook. Voorzichtig werd die besproken met de gemeentelijke wijkcoördinatrice Marita Kusters en haar reactie was erg positief. De gemeente gaf aan heel graag samen met de wijk het plan definitief te willen vormgeven.

Presentatie voorlopig plan

Maar voordat de werkgroep, die bestaat uit Teun Kuipers, Maarten van Berkel, Teske de Ruijter, Remy Wenmaekers en Eric van Etten, verder gaat wil ze graag met de enthousiastelingen uit de wijk verder praten. Want zij trekken de kar wel, maar gaan het niet in hun eentje regelen met de gemeente. Dat is niet de stijl van de Iriswijk vinden zij en dat verwacht de gemeente ook niet. De Iriswijk staat immers bekend als een wijk met veel talentvolle mensen die van aanpakken houden, theoretisch maar ook praktisch.

Speelbos gereed dit jaar

Er is nog heel wat te doen om het Speel-

bos dit jaar gereed te hebben en die welverdiende 2e jeugd te bezorgen. Eerst wordt ingezet om zoveel mogelijk partijen actief te betrekken. Naast talenten in de wijk en de Gemeente wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan de Jumbo, Coffee-shop Eurogarden, de groenvoorziening en de wijkagent. "We hopen zoveel mogelijk partijen te activeren in het uitvoeren van het plan dat er nu ligt", vertelt Teun.

Als de handen eenmaal uit de mouwen kunnen zal dat zijn in de vorm van een werkweekend, met een feestelijke oplevering aan het einde. Maar daarover kan uw verslaggever helaas nog niet alles vertellen aangezien de plannen zich nog in de beginfase bevinden. Te zijner tijd zullen de plannen gepresenteerd worden in De Blokhut.

Bent u benieuwd, wilt u uw bijdrage leveren, stuur de werkgroep dan een mailtje of ga langs bij Teun, Maarten, Teske, Remy, of Eric. Mailen kan naar teunkuiipers@gmail.com. [HK]

HERENKLEDING: DICKIES • BRIXTON • PENDLETON • EAT DUST



GELDROPSEWEG 86C
5611 SK EINDHOVEN
WWW.BIB-AND-TUCKER.COM

HERENKLEDING: DICKIES • BRIXTON • PENDLETON • EAT DUST



Computerhulp nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op **pchulp.com** of
bel vrijblijvend 040-2138800

Kim heeft HULP

pchulp.com
zorg voor je computer

Iris Vega-koken Workshop



Vlees is de tweede grootste milieuvuiler voor de gemiddelde Nederlander, volgens Babette Porcelijn, schrijver van het boek "De Verborgene Impact".

Vlees is een van de grootste milieuvuilers omdat voeding voor dieren veel water en bouwland nodig heeft, en de koeienscheten veel methaan bevatten. Naarmate de wereld rijker wordt, kunnen steeds meer Aziaten en Afrikanen meer vlees eten. Dat betekent meer druk op onze beperkte water- en landbronnen. Veganistisch en vegetarisch eten is veel efficiënter dan vlees eten, een calorie aan vlees kost het milieu 10 keer meer dan een veganistische calorie. Wist je dat als je een week geen vlees eet, je voor 7 maanden aan douche-water uitspaart? Probeer eens wat minder dagen in de week vlees te eten, want vega-eten kan heel lekker en gevarieerd zijn.

Om Vegan en vegetarisch eten haalbaar te maken, gaan wij in de Irisbuurt een Vega-koken workshop organiseren. Het doel van die workshop is dat we elkaar kunnen leren om vegan en veganistisch eten te koken om ons dagelijkse leven duurzamer te maken. Veel "gezonder eten" advies legt de nadruk op leren koken, genieten van kookkunsten en ze te delen met anderen.

Ik, Zubin, en mijn vrouw Beant nemen het initiatief om samen vegan en vegetarisch te leren koken en ervan genie-

ten. Gezellig, toch? We komen uit India en wonen sinds ongeveer anderhalf jaar in de Irisbuurt samen met Gurjot, het broertje van Beant. Vroeger werkte Beant bij Philips en zij nu is een zelfstandige usability consultant, en ik zoek een baan na afronden van mijn master opleiding in management (zakelijke duurzaamheidsstrategieën). Omdat Beant en Gurjot vegetariërs zijn, koken we meestal vegan en vegetarische maaltijden thuis. We houden van koken en ook van vegan en vegetarisch eten. Vaak koken we Indiase gerechten maar ook veel gerechten van andere landen - dus heel veel groenten, en ook specerijen.

We willen gezonde seizoensgroenten gebruiken en hebben een 3 gangen menu samengesteld, maar willen graag burens uitnodigen om hun recepten of ideeën daarvan ook te delen. De Blokhut is bezet tot de zomer en dus is de eerste workshop bij ons thuis op 11 mei om 16:30 uur. Deelnamekosten zijn 5 euro per persoon en er is er plaats voor maximaal 8 personen. Doe je mee of wil je meer informatie? Stuur maar een email naar: zubin.nayak@gmail.com. [ZN]



Iris.Eetidee

organiseert in de Blokhut

Aziatisch eten



vrijdag 21 juni 2019 om 19.00 uur

Speciale wensen: vegetarisch, glutenvrij enz. is mogelijk; duidelijk aangeven.

Prijs: €7,50 per volwassene, kind tot 12 jaar €4,50.

Geef voor 16 juni door per mail iris.eetidee@gmail.com en betaal per bank NL08ASNB0933094361. Of op donderdagavond contant in de Blokhut. Of een envelop met naam, aantal personen en het geld in de brievenbus op Tongelresestraat 38 of Voorterweg 200.

Mee helpen? Neem contact op via de mail.



MIRANDA EINDHOVEN
1 BESTAAT JAAR

En dat vieren we een heel weekend lang op 19, 20 en 22 april
(Let op: 1e paasdag, 21 april gestoten)

Miranda.NL
Het grootste erotische warenhuis

Jij komt toch ook?

Geldropseweg 79, Eindhoven **P GRATIS PARKEREN!**



Sinds 1909
Tweewielers

Gebr. van Gestel
Geldropseweg 42 - Eindhoven
Tel. 040-2111393

Fietsen
Elektrische fietsen
Snorfietsen
Bromfietsen



Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier



Know Your Neighbor

by Gisi Cannizzaro

In this English-language series, we get to know people from the neighborhood who are not originally from the Netherlands. This time, we meet Brian, from the U.S., married to his Dutch wife Hester, from the Geldropseweg. Brian explained to us how the Netherlands came to be the place that he explores his passion for the interface between human psychology and design.

Where have you lived before? My mother was in the Air Force and I eventually also joined the Air Force, so I have lived a lot of places. I was born in Puerto Rico and the place I lived the longest was Ocean Springs, Mississippi. I've also lived in Maryland, Texas, Germany, Maastricht, and Amsterdam.

Wow! Do you feel American? I feel American, but not totally. I have lived in Europe for twenty years. I definitely feel a click with other people who have moved around a lot, regardless of their nationality.

Do you visit the U.S. often? I used to not go back as much, but now that I am older I am eager to strengthen family connections. My family is settled in Alabama now, so that is where we visit.

How did you end up in Eindhoven and this neighborhood? I first studied psychology in Maastricht, and then followed a two-year UX (user experience) course in Eindhoven. I eventually worked in Amsterdam for a few years before moving back to Eindhoven.

Hester and I got married in 2016 and she has lived on the Geldropseweg for many years. We have participated in a few Irisbuurt and Rochusbuurt activities.

How has it been to integrate into Dutch society? Because I already speak German, it was relatively easy for me to become fluent in Dutch. I really appreciate the open attitudes of the Dutch and I like that the police are not intimidating. I have no complaints about food or weather. Sometimes I have difficulty with the polder model because discussions can feel endless!

What do you do for work? I run a company called The Greatness Studio, which provides coaching for designers, workshops for teams, and ethical design consulting. Although the field is called "user experience," I like to think of it more as "human experience." I want to go beyond something being simply usable: I want to make technology that is worthy of love.

What are examples of technology that you have helped design? I've been involved with the production of apps that, for example, help people with chronic di-



seases and help new parents.

I saw on your "Design Humanism" website that you perform in short films, commercials, and theater productions. That's right, and last year I produced a play called The International Pasttime, performed in Amsterdam.

What does acting have to do with technology design? In acting, we are able to use our bodies to express emotion, which I believe can inspire design techniques. Human emotion is something powerful that should be harnessed. Basically, I believe that what we know about humans should guide us when designing technology.

IRIS
VEGETARISCH RESTAURANT

Vaste menukaart met veel voor-, hoofd- en nagerechten. Uitgebreide drankenkaart.

openingstijden
donderdag, vrijdag & zaterdag
van 17.00 tot 21.30 (22.00) uur

Voorterweg 168 tel. 212.34.66


Het Kruidenheksje
★ WWW.HETKRUIDENHEKSJE.NL ★

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80.
5611 SK Eindhoven

Naaiatelier op Geldropseweg, ‘op weg naar een droom’

‘Jawad kledingreparatie en sale’ opende haar deuren in mei 2018. Jawad is de 28-jarige ondernemer die een pand huurde en de sprong naar zelfstandigheid waagde. Ik spreek hem, de Poolse Ewa en de Amerikaanse Tamara op een zonovergoten zaterdag. Ze verschillen in leeftijd, afkomst en geloof, maar ze zijn het eens over wat ze willen. Eerlijke kleding maken met ontwerp kwaliteit, vakmanschap en vanuit de traditie.

Boksschool

Jawad Hassan Zadeh steekt van wal: “Ik ontvluchtte Afghanistan toen mijn leven er als shiit niet meer veilig was. Sinds mijn twintigste woon ik in Nederland en werkte ik als kledingreparateur in Den Haag en Utrecht. Van mijn vader en opa, afstammelingen uit een familie van kleermakers, leerde ik het vak”. Daarna werkte hij bij Mode Express in Helmond een bedrijf in de kleding logistiek. Naast zijn werk reed hij elke dag naar Woensel om daar te trainen in de boksschool ‘Golden Gloves’, want deze stevig gebouwde jonge vent is een zeer verdienstelijk bokser die meestrijdt om nationale titels.

Een tweede leven

In het bedrijf in Helmond ontmoette hij beide vrouwen. Al pratende ontdekten ze, dat ze overeenkomstige visies hadden. Niet snel heel rijk worden, maar mensen blij maken door kleding te repareren waar mensen aan gehecht zijn. Of kleding een tweede leven te geven en te verbijzonderen door er iets aan toe te voegen of – vooral dameskleding – samen met de klant te ontwerpen en te maken.

Alle drie komen ze uit verschillende hoek. Jawad kan alles repareren en maken; van kleren tot gordijnen en kussens. Ewa hoopt van haar hobby – sieraden en borduurwerk toegevoegd aan kleding – haar



werk te kunnen maken. Tamara is van huis uit kleding- en kostuumontwerpster en heeft een zakelijke achtergrond. Het drietal vult elkaar daardoor prachtig aan. Jawad leeft nu van zijn atelier, de dames kunnen die sprong naar zelfstandigheid nog niet maken. Er moet brood op de plank komen en ze zijn wat ouder en niet alleen, maar met man en kinderen. Ze werken door de weeks in Helmond en assisteren wanneer ze kunnen.

Eigen lijn voor boxershorts

Ze zijn heel blij met hun pand op de Geldropseweg en vinden Eindhoven en ook de buurt geweldig. Ze dromen van de volgende stap. Jawad: “Ik wil dit pand wat ik nu huur graag kopen, kleding ma-

ken voor daklozen en een eigen lijn voor boxershorts”. Ewa denkt dat workshops, waarin ze haar borduurkennis kan overdragen, haar blij zullen maken. Tamara tenslotte: “Ik zou het fijn vinden iets te doen voor de maatschappij en bijvoorbeeld een meisje uit een gezin met weinig geld, toch een prachtige eindexamen feestjurk te laten dragen”.

Uw redacteur liet er een overhemd met een versleten boord herstellen. Top gedaan en voor mij een manier om een nog goed hemd, waaraan ik gehecht was, niet te hoeven weggooien. Ga zelf kijken in hun winkel en laat je verrassen. Meer weten, bezoek <https://jawad-naaiatelier.com/>. [HK]



Kattengejank.....



Kattengejammer... er zijn maar weinig mensen bij wie dat als muziek in de oren klinkt! Maar waarom jammeren katten eigenlijk, en waarom doen ze dat altijd 's nachts?

Om met de laatste vraag te beginnen: Katten zijn van nature nachtdieren. Ze worden in de schemering actief en kunnen de hele nacht jagen omdat hun favoriete prooi: de muis ook 's nachts actief is. Dat de meeste mensen hun katten 's nachts binnen houden is eigenlijk tegennatuurlijk. Maar katten zijn flexibele dieren en omdat ze van hun mensen meestal overdag te eten krijgen, passen ze hun dag-nachtritme aan. Toch zullen vele katteneigenaren weten dat hun kat tegen de schemering actief wordt en het liefst 's avonds nog een rondje wil doen!

Het kattengejammer is een ander fenomeen! Grappig is dat katten in de vrije natuur bijna nooit geluid maken. Katten zijn van nature solitaire dieren. Ze hebben als eenling geen andere katten om tegenaan te miauwen. Geluid maken kan zelfs gevaarlijk zijn, want dan worden ze opgemerkt door grotere roofdieren die weleens trek zouden kunnen hebben in een kattenboutje....

Katers leven alleen en poezen leven samen met hun kittens tot die een maand of 6 oud zijn: dan worden ze door de moeder de wijde wereld ingestuurd en leeft ook de poes alleen tot haar volgende nestje. Een moederpoes spint tegen haar kittens en de kittens spinnen terug. Soms mauwt een kitten een klein beetje maar dat is meestal niet nodig. Stil zijn is in het kattenleven de norm.

Maar hoe zit het dan met de huiskat? De praatpoes die je altijd luidkeels begroet of miauwend aan komt lopen als de koelkast open gaat? Dit soort miauwen is een prachtig voorbeeld van aangeleerd gedrag. Katten die bij mensen wonen ontdekken razendsnel dat miauwen resultaat oplevert! Wij mensen praten tegen onze katten, en als de kat dan iets "terug zegt", heeft dat meestal een effect op hun mens! We lachen om de kat, we aaien, we geven ze aandacht en vaak krijgt een kat iets lekkers of een bakje eten terwijl we hele verhalen tegen ze afsteken. Veel katten weten hun miauw heel effectief in te zetten. Ze gaan op de mat zitten miauwen en wij doen de deur voor ze open. Als ze naast de koelkast gaan zitten miauwen krijgen ze meestal iets lekkers en als ze onderaan de trap blijven miauwen is er vaak wel iemand die ze mee naar boven neemt. Zodra een kat ontdekt dat zijn mens in actie komt als-ie miauwt, weet hij deze vorm van communicatie perfect in te zetten!

Maar hoe zit het nou met dat kattengejammer buiten?

Als de solitair levende natuurkat een partner wil tegen komen, zal hij of zij op pad moeten gaan. Stilletjes rondjes lopen in de hoop op een ontmoeting is dan veel minder effectief dan flink geluid maken tijdens die rondes. Krolse katten roepen luid en duidelijk dat ze dringend behoefte

hebben aan een kater, liefst een stevig en mannelijk exemplaar met een harde stem!

Vaak zijn er meerdere katers die op het geroep van de krolse poes afkomen, en aangezien de poes een uitgesproken voorkeur heeft voor de sterkste kater in de buurt, moeten de katers aan haar laten zien dat zij de beste zijn. Ze vechten onderling met veel kabaal en veel geschreeuw en de winnende kater laat luidkeels aan de poes horen dat hij de beste is. De poes zal dat met instemmend gejammer belonen. Al met al is zo'n katten-kennismaking een behoorlijk luidruchtig evenement!

Zodra de poes door de kater is bevrucht keert ze weer terug naar haar eigen domein en wordt ze weer de stille, solitaire jager tot ze is bevallen. Pas als ze haar nestje kittens heeft groot gebracht en klaar is voor de volgende cyclus begint het weer van voor af aan.

Voor katten die in de stad wonen, is het leven behoorlijk veranderd. De meeste katten zijn gecastreerd en hebben daardoor niet langer de hormonale prikkel om op zoek te gaan naar een partner. Gelukkig maar, want ongestreerde katers kunnen weken achtereen van huis wegblijven, luidkeels schreeuwend op zoek naar een ongesteerd poes. Vaak raken ze gewond bij de gevechten om

Autobedrijf **SLIKKER**



- onderhoud
- APK-keuring
- schadeherstel
- banden
- in- en verkoop personenauto's

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

www.slikker.net

Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Caravelle



Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

Kinderdagverblijf *De Kersentuin*

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De kersentuin is een verrassend ruim kinderdagverblijf op antroposofische grondslag. Wij zijn gevestigd middenin de Rochusbuurt en voorzien van een grote buitenspeelplaats. Wij bieden plaats aan een babygroep, een peutersgroep en een buitenschoolse opvang. De groepen zijn klein van omvang zodat wij de kinderen individueel kunnen benaderen. Er is een team van vaste leidsters omdat volgens ons een veilige omgeving begint met vertrouwde gezichten en een herkenbare benadering.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend
van 07:30 uur tot 18:30 uur.

www.kinderdagverblijfdekersentuin.nl

Hoefkestraat 52
5611 RN Eindhoven
E: dekersentuin@chello.nl
Tel: 06-55344411

een poes. En omdat zoveel dieren worden gecastreerd zijn die ongesteerd poezen steeds schaarser! Dus moet er steeds langer worden gezworven en steeds harder worden geschreeuwd.

Voor poezen geldt precies hetzelfde: als ze krols zijn, zullen ze al jammerend en jankend net zo lang zwerven tot ze die ene, schaarse ongesteerd kater hebben gevonden. Zolang deze tafelen zich afspelen op het platteland zijn er niet zoveel mensen die zich daar aan storen. Maar in een drukke buurt, waar er veel mensen en veel katten dicht op elkaar wonen leidt nachtelijk kattengejammer tot ergernis.

De enige manier om in een woonwijk de overlast van kattengejammer tegen te gaan is castratie of sterilisatie van iedere kat! Maar is dat dan niet zielig vragen sommige mensen? Het is toch beter voor een poes om een keer een nestje te krijgen? Nee, het is voor een poes lichamelijk zelfs beter om nooit een nestje te krijgen. Poezen die jong zijn gesteriliseerd en nooit zijn bevallen worden jaren ouder dan moederpoezen. Voor katers geldt hetzelfde: het zwerven en het vechten van een ongesteerd kater kost hem jaren van zijn leven!

Er zijn in Nederland helaas nog steeds veel te veel ongeplande kattenzwangerschappen. Voor de vele kittens die hieruit voortkomen worden lang niet altijd eigenaars gevonden... Deze katjes belanden op straat waardoor de hoeveel-

heid zwervkatten in Nederland alleen maar toeneemt. En er is niks romantisch aan het leven van een zwervkat!! Waar een huiskat makkelijk 15 jaar oud kan worden, sterven zwervkatten meestal al na enkele jaren. Ze hebben last van ziekten, van parasieten, van honger en gevaar. En omdat ze ongesteerd zijn, zijn zij de belangrijkste oorzaak van het nachtelijk kattengejammer en zullen ook zij weer vele kittens op de wereld zetten die een leven als zwervkat tegemoet gaan.

Dus mensen, houd je van katten? Zorg dan dat ze zo jong mogelijk worden gesteriliseerd of gecastreerd! Een kat van 6 maanden oud kan al zwanger raken en is daarmee een echte tiener-moeder. Niet leuk voor de kat en niet leuk voor de kittens! Alleen als iedere huisdiereigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt voor z'n dieren, ze goed verzorgt en ze op tijd laat castreren kunnen we ook in de stad blijven genieten van onze katten en van onze nachtrust! [LH]

Pien Voortman
Kattengedragdeskundige
Geldropseweg 92
5611 SL EINDHOVEN

email@arches.nl
telefoon: 040-2377957



Geluk

**In mijn denken
vormen zich mooie woorden
wachtend op papier**

**Terwijl kindertekeningen
vervagen
door roestige herfstbuien
op de stoeptegels**

**Op de oude schuur zingt een
merel
maar stopt midden in zijn
herinneringen**

**In mijn hoofd vormt zich
langzaam een lied
wat niemand hoort**

Dat is mijn geluk

**Toon Roosen
Iris Art**



Audio-Video specialist

Audio TV Centrum

TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

Nu officieel
**Duurzame
Bloemist
Niveau Zilver**

**bloem
marie**

Geldropseweg 90a | 5611 SL Eindhoven | tel. 040-7853793
info@bloemmarie.nl | www.bloemmarie.nl



Column

Waardering

Het ochtendritueel voltrekt zich zoals dat al jaren zo gaat.

Ik voel me als in het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten als ik de hond uit ga laten en de kat loopt gezellig mee. Gedrieën wandelen we een rondje door de wijk. De meeste huizen zijn nog donker. Een kat schiet weg een gangetje in. De vogels beginnen vrolijk fluitend aan de dag. Het is nog koud na een heldere nacht. Bij terugkomst krijgen hond en kat eten en ga ik me douchen en aankleden. De laatste maanden met iets meer zorg dan daarvoor. Welke broek, welke schoenen? Haar föhnen of opsteken? Na ruim een jaar zonder betaald werk is het weer even wennen. In dat jaar heb ik heel veel dingen kunnen doen die met een betaalde baan niet eens mogelijk waren. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Tegelijkertijd was ik soms ook behoorlijk onzeker over mijn toekomst. Zou ik ooit nog een betaalde baan vinden? Als 50 plusser viel dat echt niet mee en vond ik het echt wel een stevige uitdaging. Ik zag keer op keer kansen aan me voorbij gaan. Tot ik in het najaar een telefoontje kreeg. Ik was aangenomen. Eindelijk een einde aan alle onzekerheid. Ik geniet van de samenwerking maar ook van de waardering die ik krijg. Ze zijn blij met me en dat voelt ontzettend goed.

De keerzijde van dit sprookje? Tja, ik werk minstens 40 uur per week, dus voor

mijn omgeving is er duidelijk minder tijd en aandacht. Niet alleen voor mijn eigen gezin, maar ook mijn moeder belt "Kind, waar blijf je? Ik mis je zo". Als ik haar vertel dat ik zoals altijd op donderdag weer kom, is ze even stil. Ze was het vergeten en is nu eenmaal gewend dat ik er vaker ben. Ook onze bevriende buurtgenoot merkt dat er minder tijd en aandacht is voor hem. Vriendinnen zien me aanmerkelijk minder en maken daar plagerig grapjes over. Mijn geschreven boek ligt "bijna klaar" in mijn schrijfkamer en heeft alleen de finishing touch nog nodig nu het terug is van de redacteur. Geen tijd en geen rust meer voor. Geen tijd meer voor de naaimachine, de tuin of een praatje op de stoep. Het meeste mis ik nog mijn vrijwilligerswerk voor de dierenbescherming. Het gemis aan de opvang van de weeskittens doet bijna fysiek pijn. De warmte, liefde en vrolijkheid die ik daaruit kreeg waren enorm. Nog los van de voldoening die er natuurlijk ook mee gepaard ging. Ik mis het allemaal.

Het is een zoektocht naar evenwicht en er is minder tijd en energie in een dag dan ik denk nodig te hebben en ik zou willen. Liefst deed ik allebei, maar minder uren werken is op dit moment geen optie. Er is een tijd en een plaats voor alles. De waardering die ik in mijn werk krijg is heerlijk. Het is fijn om dat te voelen

dat ik ook daar een verschil kan maken en eerlijk is eerlijk, het levert ook meer financiële armslag op. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de waardering die ik haalde uit mijn vrijwilligerswerk en de aandacht en tijd die ik kon opbrengen voor anderen was minstens net zo fijn. De voldoening om iets positiefs te kunnen brengen in het leven van een ander voelt gewoon goed. Dat deed ik in mijn vrijwilligerswerk, maar ik doe dat op een hele andere manier nu ook in het bedrijf waar ik werk.

Ik ben ervan overtuigd dat iedere situatie een kans biedt om iets positiefs uit te halen en van te groeien. Ik ben gelukkig met mijn nieuwe baan. Dus als het ochtendritueel zich heeft voltrokken, stap ik op de fiets, doe de oortjes van mijn telefoon in en zet spotify aan. Ik trap stevig door en fiets in hoog tempo door het verkeer in de stad. De stad is vol met mensen die zich net als ik naar hun werk begeven. Per auto, lopend of met de fiets. Ik fiets langs de winkels in het centrum. Als ik deze achter me heb gelaten en de drukte minder wordt passeer ik vervolgens de bedrijven op de Hurk. Ik zing, hopelijk zacht genoeg, intens tevreden mee met de muziek. Als er echt niemand meer in de buurt fietst, durf ik het aan om wat harder mee te zingen. De zon schijnt, het voorjaar is in aantocht. Het leven is niet volmaakt maar mens wat ben ik gelukkig.



Uw fietsenmaker voor onderhoud en reparaties, Muntplein 11, Eindhoven

Colofon Iriskrant
Oplage: 1300

Redactie
Henk Kok, Els Castelijns, Jorinde Panken, Gisi Cannizzaro, Zubin Nayak, Linda Hoogsteden, Margot Vermeulen (eindredactie), Anja van der Werf (opmaak)

Tips, ideeën, artikelen en nieuwe redactieleden zijn altijd welkom!

Kopij inleveren via:
iriskrant@gmail.com