

Ken jij De Klusserij?



In de Lucas Gasselstraat zit al twee jaar De Klusserij gevestigd. Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik ging er eens een kijkje nemen. Omdat ik nieuwsgierig ben, maar ook zodat ik iedereen uit de Irisbuurt er wat over kan vertellen. En geloof me: hier wil je meer van weten!

Peer van Grunsven en Suus van Eck staan samen aan het roer van De Klusserij, een werkplaats voor hout- en metaalbewerking. Ze begeleiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, of misschien moet ik zeggen: met afstand tot de samenleving. Ze helpen hen om weer mee te kunnen doen. Denk nou niet: ah ja, dat soort organisaties ken ik wel, want bij De Klusserij gaat het er wel wat anders aan toe.

Voor iedereen

Drie dagen per week biedt De Klusserij dagbesteding aan iedereen die om de een of

andere reden niet mee kan in de maatschappij. Dat kan zijn omdat iemand gehinderd wordt door autisme of ADHD, maar het kan ook zijn dat iemand met een burn-out af en toe zijn hoofd wil leegmaken of langzaam een dagritme wil terugvinden. De jongste bezoeker ooit was een jongetje van 9 dat op school uitviel, en de oudste was 70.

Vrijblijvend

Het werken bij De Klusserij is vrijblijvend. “We leggen op niemand druk” zegt Peer. “Mensen moeten zelf hun weg weer gaan vinden en wij helpen daarbij. Als iemand loopt te mekkeren dan zeg ik wel eens: hebde gin zin, dan ga de toch naar huis! En ik sta ook niet op mijn horloge te kijken of iemand wel op tijd is”. En dat blijkt te werken: juist omdat er geen druk wordt opgelegd, maken mensen kleine of grote stappen vooruit.

Leren van elkaar

Anna komt er ook even bij zitten. Anna verhuisde vier jaar geleden naar

Verder in dit nummer

- 2 Kindermiddagen Blokhut
- 3 Iris Elektrick 2018-2024
- 4 De Gabriel Metsulaan
- 5 ZZP'er in de Iriswijk
- 6 Beste recepten uit de buurt
- 8 Know your Neighbor (in English)
- 9 Kijk in de wijk
- 9 Kinderboek uit de buurt!
- 10 PF shop geopent!
- 11 Kort nieuws
- 12 Column

lees verder →

Eindhoven om met haar vriend te gaan samenwonen maar het lukte haar niet om werk te vinden. "Bedrijven hebben moeite met mijn tempo" zegt Anna. Peer vult haar aan: "omdat ze zo vaak op negatieve manier hierop gewezen werd, was Anna vreselijk onzeker geworden." "Peer kende me niet" vertelt Anna "en toch zei hij: Ik geloof in je. Dat gaf me zó'n positief gevoel!" Ik zie aan Anna dat ze zich thuis voelt bij De Klusserij. "Ik werk niet zo snel, maar wel heel goed, en ik beheers ondertussen verschillende technieken." Anna is duidelijk de onzekerheid kwijtgeraakt onder de bezielende leiding van Peer. "Ik word hier gewaardeerd, Peer leert me ontzettend veel, en ondertussen leer ik nieuwe mensen ook weer van alles. Eigenlijk leren we hier ook van elkaar". Anna is een waterval van positiviteit over Peer en Suus en over de Klusserij.

Zelfstandig functioneren

De Klusserij helpt mensen zelfstandig te functioneren in de omgeving waarin ze leven. Daarom doen ze nog meer. Binnenkort start er een cursus 'Vrouwvakkers'. Daarin leren ze alleenstaande vrouwen een aantal technische klussen zoals het ontstoppen van een gootsteen en omgaan met de boormachine, bijvoorbeeld om iets op te hangen.

Verbinding met de Irisbuurt

"We willen ook graag verbinding met de buurt", vertelt Peer. "Kom gerust eens kijken of een kopje koffie drinken. We lunchen om 12:30 uur: wees welkom om gezellig bij ons je boterham op te eten" En dat niet alleen; Peer vertelt me ook dat iedereen uit Eindhoven kosteloos gebruik kan maken van de werkplaats, hoe handig is dat!

De Klusserij is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Lees meer op: deklusserij.com

- Janne



Kindermiddagen in de Blokhut

Beste Iriswijk-ouder. Wist je dat er bijna elke woensdagmiddag een kinderactiviteit is voor basisschoolkinderen uit de wijk? Kinderen en hun ouders zijn welkom in de Blokhut achter de Jumbo voor een gezellige middag. Knutselen, spelletjes doen, pannenkoek eten, film kijken, bingo: vanalles! De kinderen vermaken zich en de ouders ontmoeten elkaar bij de koffie. De programmablaadjes hangen altijd bij buurtgenoten achter het raam, zodat de kinderen weten wat er te doen is. Meestal wordt er een kleine financiële bijdrage gevraagd, entree is sowieso gratis, dus: loop eens binnen!

Organisatie: Ellen en Emile
Met hulp van ouders in de buurt

Iris Elektrick 2018 – 2024

Toen we 6 jaar geleden begonnen met een oude diesel en een kleine benzine auto, hadden we niet gedacht om zes jaar later een bloeiende groep autodelers te hebben.

De houtje – touwtje oplossingen van het begin, hebben plaatsgemaakt voor een semiprofessionele aanpak. Een paar voorbeelden illustreren dit. Van een sleutelkastje en een opschrijfboekje voor de door de autodeles gereden kilometers, naar een App die dat allemaal automatisch registreert, plant

en waarmee de auto's kunnen worden geopend en gesloten. Van een willekeurige naar een eigen deelauto parkeerplek, aangeduid met een verkeersbord. Van twee fossiele auto's naar twee elektrische, ieder met een eigen laadpaal op de openbare weg, gevoerd door de door ons zelf geleverde stroom. Daarmee leveren we een

behoorlijke bijdrage aan de verduurzaming. Niet alleen door minder verplaatsingen, maar ook door minder uitstoot, lawaai en minder ruimtegebruik door ons 'blik' op straat. Hiernaast schematisch deze vooruitgang in beeld.

- Henk

Meedoen, meer weten?
schiet iemand van de autodelers aan om je vragen te stellen. Of raadpleeg www.iris-elektrick.nl

Bron: Iris Elektrick 2024



KILO STORE

KLEDING PER KILO

Weeg jouw favoriete outfit en betaal een kiloprijs van **€ 17,50.**

Studenten ontvangen **10% korting** op vertoon van een studentenpas.

Geldropseweg 87, 5611 SE Eindhoven
Parkeren: een uur gratis (parkeerterrein Jumbo)

Openingstijden:

Maandag	Gesloten
Dinsdag t/m donderdag	10:00 - 18:00 uur
Vrijdag	10:00 - 21:00 uur
Zaterdag	10:00 - 17:00 uur
Zondag	12:00 - 17:00 uur

weightgo.nl

Volg ook onze socials

Podotherapie Bonnema

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03
Podotherapiebonnema@hotmail.com

PENNINGS FOUNDATION

presentatieplatform voor fotografie
Geldropseweg 63 - Eindhoven
www.penningsfoundation.com

De Gabriël Metsulaan



Joepie! De Gabriël Metsulaan is weer open. De straat werd meer dan een half jaar afgesloten, omdat hij opnieuw werd ingericht. Dat doen ze namelijk graag bij de Gemeente Eindhoven. Straten opnieuw inrichten. Je mag er dan als automobilist nog maar 30 km per uur rijden en fietsers krijgen een mooi oranje geasfalteerd fietspad.

Voor ons, bewoners van Augustus, is het ook weer eenvoudig om de wijk in en uit te komen. Dat was de afgelopen maanden wel een gedoe hoor, poeh poeh. De Van Wassenhovenstraat was aan een kant afgesloten (zie foto 1), als je richting Berenkuil moest en je had pech dan was er een shiftwissel bij de DAF en stond daar alles vast. Maar ook de Dirk Boutslaan werd éénrichtingsverkeer. En dat allemaal tegelijkertijd. Om in de wijk te komen moest er soms heel wat omgeregden worden.

Gelukkig is de straat tijdens dit schrijven weer open. Het groen is nog niet gepland, maar de contouren zijn al zichtbaar. Als we de plaatjes moeten geloven dan wordt het prachtig. Er zit wel een levensgevaarlijk knikje in de straat (zie foto 2), wie dat bedacht heeft ...?

- Serge



ZZP'er in de Iriswijk

Wie: Reem Wittenbols
Bedrijf: Zo gepeipt (zogepeipt.nu)
Tak van sport: Klusbedrijf



Ben jij zzp'er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? Meld je aan via tinyurl.com/IrisOproep.

Terwijl hij bij mij een nieuwe afzuigkap installeert, interview ik Reem Wittenbols. Reem is sinds 2,5 jaar klusjesman in zijn eigen klusbedrijf 'Zo gepeipt'. Daarvoor was hij theatermaker: docent, regisseur en acteur. Na de theateropleiding in Eindhoven werkte Reem 17 jaar voor het centrum voor de kunsten en had hij samen met partner Loek Jeugdtheatergezelschap 'Hetpaarddatvliegt'.

Na een kleine omweg als dagcoördinator bij het Prehistorisch dorp en een wat rustigere tijd die corona heette, koos Reem ervoor om zijn eigen klusbedrijf te starten. "Iedereen zei: doe wat je leuk vindt, dat advies heb ik ter harte genomen", zegt Reem met een brede lach op zijn gezicht.

Reem woont al 14 jaar in de Iriswijk samen met zijn vrouw Loek. Voor die tijd wilden ze al heel lang hier wonen omdat ze het zo'n leuke wijk vonden. Dus toen de gelegenheid er kwam, verhuisden ze met hun twee zoons naar onze fijne wijk. De jongens zijn inmiddels uitgevlogen.

Doen wat je leuk vindt

Reem heeft plezier in het klussen. Ik zie hem genieten van het zoeken naar oplossingen van wat eerst een probleem leek. Hij vindt het leuk dat hij iets weer mooi kan maken en hij leert nog elke dag bij, ook dat geeft hem voldoening. Maar het mooiste vindt hij misschien wel de gesprekken met mensen: "bij elke klus heb je weer een ander gesprek, en het gaat niet altijd over ditjes en datjes", vertelt Reem. "Loek heeft al eens geopperd om er maar een toelage voor consultancy bij te vragen", zegt hij gekscherend.

Je blijft leren

De mooiste klus waar Reem aan heeft gewerkt (en nog steeds aan werkt) is een oude boerderij die hij samen met iemand aan het opknappen is. Zo is hij eigenlijk ook op het idee gekomen om een klusbedrijf te starten. Hij doet van alles in de boerderij: vloerverwarming

aanleggen, een rieten dak isoleren, elektriciteit aanleggen, en timmeren schilderwerk. De afwisseling en de vele dingen die hij ervan leert maken het voor Reem een geweldig leuke klus.

De afwisseling in het werk vindt Reem sowieso erg leuk maar hij zegt ook weleens nee: hij vindt niet alles even interessant om te doen, en hij is ook niet overal even goed in. Een vraag van een aannemer slaat hij af omdat hij alleen voor particulieren wil werken en een klus waarvan hij niet zeker is dat hij het tot een goed einde zal brengen, pakt hij ook niet aan.

Twee handjes zijn niet altijd genoeg

Een uitdaging van zzp'er zijn met een klusbedrijf is voor Reem het feit dat het weleens lastig is om alles alleen te doen. "Soms heb je gewoon een paar extra handjes nodig", lacht hij terwijl hij naar de afzuigkap wijst. Ik zie dat hij het alleen gaat redden, maar mijn vriend, die net thuiskomt, steekt zijn handen even uit om de klus wat makkelijker te maken. "Ook een grotere opdracht zoals een complete zolder isoleren is een flinke klus als je alleen bent. Daar ben je dan wel even mee bezig", legt Reem uit.

Een ander lastig puntje van zzp'er zijn: "ik werk alleen, terwijl ik een mensenmens ben, ik mis het collegiale". Gelukkig werkt Reem wel samen als hij aan de oude boerderij werkt, dat maakt wat goed. Op mijn laatste vraag, of hij het theater

niet mist, vertelt hij dat hij het heel lang prima heeft gevonden om geen theater te maken. "Maar de laatste tijd mis ik het wel eens, het begint soms weer te kriebelen", zegt Reem. "Samen met Loek heb ik het er wel eens over en dan zeggen we tegen elkaar: misschien is de tijd wel rijp om samen weer wat met theater te gaan doen."

Mijn afzuigkap hangt inmiddels en ik hoop dat als hij weer wat met theater gaat doen, hij het dan combineert met zijn klusbedrijf.

- Janne

Autobedrijf SLIKKER



- onderhoud
- APK-keuring
- schadeherstel
- banden
- in- en verkoop personenauto's

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

www.slikker.net



SCHOENMAKERIJ HANS BONNEMA

Geldropseweg 115

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro's goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

Beste recepten uit de buurt

Het kerstdiner in de Blokhut was, behalve heel sfeervol en gezellig, ook een culinair hoogtepunt. 'Dit was een driesterrendiner' en 'Jullie zouden een restaurant moeten beginnen', gaven de gasten als reactie. Daar kregen de chefs in de keuken natuurlijk rode blosjes van op hun wangen. Op veler verzoek geven de koks hieronder voor een keer hun geheimen prijs. Gebruik de recepten als basis en geef er vooral je eigen draai aan. Zo doen zij dat ook.

Tonnie's champignon-roomsoep (Voor ongeveer 2 liter soep)

Het grote geheim van de champignonroomsoep zit 'm in het gebruik van heel veel champignons. Neem kastanjechampignons. Die zijn veel smaakvoller dan gewone champignons. Verder heb je heel veel tijm nodig. Daar trek je eerst een sterke thee van, voordat je 'm toevoegt.

Je begint met het stoven van de champignons en de groenten: 1,5 kg kastanjechampignons – 2 uien – 2 stengels bleekselderij – het wit van 1 prei. Dat overgiet je met 1,5 liter groente- of paddenstoelenbouillon. Lekker laten pruttelen en pureren met een staafmixer. Daarna voeg je de sterke tijmthee toe en laat je alles goed intrekken. Op het einde eventueel nog wat zout en peper erbij en pas dan flink wat room. Goed doorroeren en blijven proeven totdat je denkt: Dat is 'm!

Stefan's Boef Bourguignon (Recept voor 4 personen)

Bij deze Franse stoofpot, met rode wijn, behoudt het sappige draadjesvlees zijn perfectie door langzaam te sudderen bij een lage temperatuur. Tijdens ons feestelijke kerstdiner heb ik het vlees 48 uur lang gevacumeerd ondergedompeld in een waterbad van 73 graden, waardoor het onweerstaanbaar zacht werd.

Gelukkig is deze methode niet essentieel; het kan net zo goed op het fornuis of in de oven bereid worden. Voor dit culinaire avontuur heb je ongeveer 400g vlees nodig, waarbij riblap een uitstekende keuze is. Begin met het vlees een mooie kleur te geven, zonder dat het uitdroogt. In plaats van het in stukken te snijden voor het aanbraden, kies ik ervoor om de hele lap in wat olie op hoge temperatuur kort aan te bakken. Vervolgens haal je het vlees uit de pan en fruit je de fijngesnipperde ui (ongeveer 300g) en wortels (ook ongeveer 300g) in het achtergebleven braadvet. Laat dit enkele minuten sudderen, zonder dat de groenten te veel kleur krijgen. Nu voeg je 60g tomatenpuree toe en fruit je dit nog een minuut aan. Niet langer, want anders loop je het risico dat het bitter wordt. Voor de binding voeg je 1 tot 2 eetlepels bloem toe (of maizena als het glutenvrij moet zijn). Blus alles af met een halve fles rode wijn (bijvoorbeeld Merlot, Pinot Noir, Chianti). Voeg het vlees weer toe en breng het geheel aan de kook. Laat ongeveer 15 minuten lang de alcohol verdampen. Vervolgens

voeg je runderbouillon toe (ongeveer 400ml, zelf getrokken, uit een pot of met blokjes), 1-2 takken tijm, laurierbladeren (die van ons kwamen uit de wijk) en twee gehakte tenen knoflook. Breng het op smaak met zout en peper. Laat het op laag vuur met deksel sudderen. Je kunt ervoor kiezen dit op het fornuis te doen, waarbij regelmatig roeren nodig is, of je plaatst het in de oven op een lage temperatuur (180C voor korter maar minder zacht, of lager rond de 140C). In ieder geval: laat het minimaal 2 uur sudderen, maar 7 uur op lage temperatuur kan ook geen kwaad. Voeg de laatste 20-30 minuten zilvruitjes (moeilijk te verkrijgen, maar kleine sjalotjes kunnen ook worden gebruikt) en champignons (halfjes of kwartjes), beide ongeveer 200g, toe. Breng het geheel opnieuw op smaak met zout en peper en garneer met peterselie. Eet smakelijk!

Jonnekes Pompoenstrudel met salie en feta geserveerd met vijgensaus (voor 4 personen)

Verwarm de oven voor op 180 graden
- Snij geschilde flespompoen in blokjes van ongeveer 2 bij 2 cm

en snij 1 ui en 1 rode paprika in dunne ringen en blokjes
- Bekleed de bakplaat met bakpapier. Meng pompoen en de paprika met olijfolie en bak 20 minuten in de oven.
- Bak de ui in olie en voeg 2 teentjes knoflook, 1 el kerrie en 1 tl chilivlokken toe.
- Was 1 bosje verse salie hak de helft van het bosje fijn
- Nadat je de wok van het vuur hebt gehaald voeg je de pompoen en de paprika en de gehakte salie toe (en ik deed nog wat zout en peper, niet doen als je de onderste stap ook doet)
- Bekleed de bakplaat weer met bakpapier en leg 1 vel bladerdeeg er op. Smeer het bladerdeeg vervolgens in met 1 bakje pikante hummus. Leg de vulling op het bladerdeeg maar laat aan iedere zijde ongeveer 2 cm vrij. Verkruiemel 100 gr feta erboven en leg het andere vel bladerdeeg erbovenop.
- Vouw de zijanten om en druk ze tegen elkaar met een vork
- Splits 1 ei, roer het eigeel los en bestrijk de bovenkant van de bladerdeegrol hiermee
- Strooi tot slot 50 gr geraspte kaas en 50 gr pompoenpitten er overheen
- zet de strudel ongeveer 20 min in de oven en controleer na 15 minuten. Zodra het bladerdeeg mooi bruin is, kan je de strudel eruit halen.

Wat het recept verder zegt (en ik niet heb gedaan) is: terwijl de strudel in de oven staat haal je wat salieblaadjes door de olijfolie en strooi je er wat zout over. Verhit een koekenpan en bak de salieblaadjes mooi krokant. Als de strudel klaar is strooi je de knapperige blaadjes er overheen.

Voor de vijgensaus

Ik had het geluk dat Anneke nog heel veel verse vijgen in de diepvries had. Deze heb ik, half ontdooid, geschild en wat kleiner gesneden. Hiervan heb ik een vijgensaus gemaakt door ze in te laten koken met wat suiker, kruidnagel en kaneel (geheel op gevoel). Ik heb de saus laten afkoelen (maar dat hoeft niet)



Buurtinfo

Bewonerorganisatie
Irisbuurt
maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@gmail.com

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
tel 06-42475677
blokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches
Herman Elenbaas
Nienke Flaman

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt
info@irisbuurt.nl

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

INGEnaimachines.nl
Changing the way of sewing



Verkoop, reparatie, lessen en workshops



Geldropseweg 153, 5611 SG Eindhoven
Geopend op di t/m do van 10:00-18:00, vrijdag van 10:00-17:30 en 18:30-21:00 uur
zaterdag van 10:00-17:00 uur.
Info@ingenaaimachines.nl, +31 40 25 75 963



Bij ons kunt u terecht voor
uitstekende kwaliteit

Webhosting Domeinnamen
VPS Hosting
Webdesign

contact@sitedex.nl

SiteDex Hosting
040-2987310
www.sitedex.nl

Computerhulp
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kijk op **pchulp.com** of
bel vrijblijvend 040-2138800

Kim
heeft
HULP

pchulp.com
zorg voor je computer



Know your Neighbor

In this English-language series, we get to know people from the neighborhood who are not originally from the Netherlands. This time we meet Nota and Filippos from Greece, who live with their young dog Chloe on the Gabriël Metsulaan.

Where are you from?

Filippos: I am from Athens, but my grandparents and father grew up high in the mountains. Nota is from Ioannina in the northwest.

How did you meet?

Nota: I was scheduled to start a Masters in Supply Chain Management in Groningen in 2016, and

one month before I left Greece, Filippos and I met and started dating! We had a long distance relationship for two years.

How did Filippos end up in the Netherlands?

Filippos: I had worked for 8 years as a mechanical engineer, but as a freelancer, you must have connections to succeed. It was not easy to grow my network in Greece, so in 2018, I found a job at ASML. Funnily enough, it took me the same amount of time to get from Eindhoven to Groningen by train as it did from Athens to Amsterdam by airplane!

Why did you move to the Irisbuurt?

Nota: We used to live in a 45-square-meter studio close to Trudoplein. We needed more

space and would need to buy, since we wanted to have a dog. We wanted to be within the ring, with a garden and at least two bedrooms since we have family visiting often. We struggled to get viewings but we were lucky to get this house in the end. We've lived here since January 2022.

What's the first thing that you eat when you visit Greece?

Nota: I usually eat "almyriki," which is an herb ("tamarix") that you can make a salad out of, or eat with lemon or eggs. Also the herbs "pigweed or lambsquarters." Filippos looks more forward to traditional dishes with meat and fish. In Greece, for the generation of our grandparents if the food doesn't have meat, then it's not considered food anymore.

What does your family think of Eindhoven?

Filippos: My father loves that it is so quiet compared to Athens. They like that it is organized and clean, that you have less stress in your daily life.

What was your biggest culture shock moving here?

Nota: For me it was mice. In the Groningen student house there were mice everywhere! I had to bring poison from Greece.

Are you able to connect with your neighbors?

Nota: Sure! I speak Dutch at an OK level (and 95% of my colleagues are Dutch so I practice often). When we moved to this house, we made baggies for six of our neighbors, with oregano, candies, and a letter. One of the neighbors even replied in Greek, which was so sweet and thoughtful – but with a P.S. "Don't be excited, we don't speak Greek, we used Google Translate."

Filippos: I think we've met more people now that we have a dog. We know the dog Kylo from the last couple you interviewed!
- Gisi

Kinderboek uit de buurt!

Sander (24) is dol op sciencefiction en heeft een kinderboek geschreven over tijdreizen. In zijn boek *Dienders door tijd* volgen we twee politieagenten die terecht komen in een spannend tijdreisavontuur. Het boek is bedoeld voor kinderen van 8-12, maar oudere kinderen kunnen het boek natuurlijk ook lezen. Met zijn boek wil Sander kinderen enthousiast maken over sciencefiction en hun stimuleren om meer te gaan lezen.

Op een dag horen Sven en Thijmen over een vrouw, genaamd Lucy, die vermist is geraakt. Tijdens hun dienst proberen ze haar te vinden. Wanneer de mannen de opdracht krijgen om een mysterieus pakketje af te leveren bij het laboratorium, gebeurt er iets vreemds. Een lichtflits stuurt hen naar het jaar 1523. Ze bevinden zich plotseling in compleet andere wereld. Wanneer ze toevallig horen over een vrouw die voldoet aan de beschrijvingen van Lucy, besluiten de mannen haar te gaan zoeken.

Hun zoektocht naar Lucy brengt ze uiteindelijk naar het jaar 2523. Ze komen er al gauw achter dat Lucy iets met de tijdmachine te maken heeft. Wie is deze vrouw toch? Wanneer ze terug naar 2023 reizen, voor een opdracht die ze krijgen, en daarna weer terugkeren naar 2523, komen ze in een toekomst terecht waarin een dictator over de wereld heerst. Sven en Thijmen worden gevangen genomen. Zou het hun lukken terug terug te keren naar hun eigen tijd en deze toekomst te voorkomen?



Kijk in de wijk

Hier een klein stukje van een mooi initiatief in de wijk. En, wat dacht je ervan om te gaan kijken bij dit object? Behalve dat het leuk is om door de wijk aan de wandel te gaan, is het een leuke bestemming om nog eens terug te komen.

Al ruim 45 jaar uw vertrouwd adres voor de betere audio en tv's.

AVNUE

our drive | your wow

Geldropseweg 105
Eindhoven

040 - 211 18 65
avnue.nl



Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80
5611 SK Eindhoven

centrum voor
TANDHEELKUNDE EINDHOVEN

Geldropseweg 58a
5611 SJ Eindhoven
Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl
www.cvteindhoven.nl



PF Shop geopent!

Pennings Foundation aan de Geldropseweg heeft sinds september een eigen PF Shop in de tentoonstellingsruimte. Mensen uit Eindhoven en omgeving kennen het pand en de naam Pennings nog van de meubelen designzaak die er lange tijd gevestigd was. Sinds 2018 zit Pennings Foundation, platform voor fotografie, in het pand.

Bij Pennings Foundation ligt de focus op het vertellen van verhalen met beeld. Dat kan met tentoonstellingen, maar ook met activiteiten en met fotoboeken. De PF Shop zorgt ervoor dat de fotoboeken de aandacht krijgen die ze verdienen. Julia van den Broek en Lieke Winters, medewerkers van Pennings Foundation, lanceerden een idee voor een shop aan de straatkant en met eenvoudige middelen was dat snel gerealiseerd. "Doel van de shop was om fotoboeken en foto's beter zichtbaar te maken", vertelt Julia. "Maar ook om de drempel te verlagen en het platform voor fotografie toegankelijker te maken voor een breed publiek. Het aanbod van fotoboeken wisselt per expositie of activiteit. Voor de verkoop van

fotoboeken werken we samen met de Brabantse uitgeverijen."

"We kwamen al gauw op het idee om ook andere producten aan te bieden", vult Lieke aan. "Prints, educatieve producten en cadeautjes van makers uit de buurt. Daarmee steunen we de makers en de stichting. Leuk is dat bewoners van de Irisbuurt de shop al goed weten te vinden. Kaarten van Liekiwi, diverse producten van Mo Man Tai en een pakket om zelf Cyanotypieën (een oude fotografie techniek) te maken, zijn populair." Bezoek de PF Shop en loop ook even door de tentoonstelling.
- Serge

Oplage
1350

Redactie
Carst de Kock, Els Castelijns, Gisi Cannizzaro, Hedwig van Driel (correctie), Henk Kok, Janne Huijbers, Jannie Engels (opmaak), Jorinde Panken, Linda Hoogsteden, Serge van Uden, Tim Tielens, Younes Riad

Artikelen en nieuwe redactieleden zijn altijd welkom!

Artikel insturen?

Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/iriskrant-insturen

Deadline voor de lente:
25 februari
Verschijningsdatum:
24 maart

Wil je meedoen als zzp'er, 'Know your Neighbor' of heb je een duurzame oplossing in of rondom je huis? Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/IrisOproep

Meedoen in de redactie?
Mail: iriskrant@gmail.com

Kort nieuws

Met je kindje naar Iris Plug&Play

Zoek je een plek waar je kindje lekker kan spelen en jij even rust hebt om te werken/lezen en andere ouders kan ontmoeten? Kom dan naar Iris Plug&Play.

Bij Iris Plug&Play in de Blokhut kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar op dinsdagochtend komen spelen en hun mama en/of papa kan in de ruimte ernaast gaan werken of iets anders voor zichzelf doen. De kinderen spelen onder toezicht van een vrijwilliger en ouders.

Ouders kunnen kiezen of en hoe lang ze naar de andere ruimte gaan of dat ze juist in de speelruimte blijven. Ook als ze in de werkruimte zitten, dan blijven zij verantwoordelijk voor hun kind(eren). Het is dus geen kinderopvang. In overleg wordt per keer bepaald wie er wanneer bij de kinderen is.

Scan voor voor meer informatie
Scan for English



Scan voor voor meer informatie
Scan for English

Muziek in de Blokhut

Maak je muziek? Zing je of bespeel je een instrument? Wil je dat ook doen voor en met mensen uit de eigen wijk? Of vind je het gewoon leuk om te luisteren en iets te drinken? Een paar keer per jaar is er op zondagmiddag live-muziek door buurtgenoten, met buurtgenoten, voor buurtgenoten.

Popmuziek, klassiek, improvisatie? Zang, gitaar, piano, trompet, saxofoon, drums? Alles kan, op alle niveaus en voor jong en oud, solo of met meer. We hebben een piano en een zangmicrofoon beschikbaar in de Blokhut.

Meld je ruim van tevoren aan via een appje naar 06-28758705 zodat we het programma kunnen voorbereiden. Heb je pianobegeleiding nodig, dan

kan ik daar voor zorgen. Datums worden ruim van tevoren bekend gemaakt via facebook en op het bord bij de Blokhut-tuin. Hopelijk tot horens bij #BuurtgenOten. Muzikale groeten!
- Remy Wenmaekers

WIJ MAKEN KEIGOEIE WEBSITES!

riumssen.nl

Sinds 1909
Tweewielers
Gebr. van Gestel
Geldropseweg 42 - Eindhoven
Tel. 040-2111393

Fietsen
Elektrische fietsen
Snorfietsen
Bromfietsen

Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier

trek?
STAP US IN

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven
Bestel: 040-2930038

BOBLINE
HAIR & BEAUTY

GELDROPSEWEG 61A
5611 SE EINDHOVEN
T 040 - 2115738
F 040 - 2912467

OPENINGSTIJDEN
DI T/M DO 9.00 - 18.00 UUR
VRIJ 8.30 - 21.00 UUR
ZA 8.30 - 17.00 UUR

WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL



Door Jorinde

Column

Tijd

Er was eens, heel heel lang geleden, een stukje grond waar niets stond.

Nou ja, niets? Het was natuur. Je weet wel, bomen, wat lage struiken misschien. Het lag tussen twee riviertjes, de Dommel en de Gender. Het was geen landbouwgrond, geen koeienweide, maar gewoon, ouderwets: vrije natuur. De grond lag wat hoger dan de omliggende grond. Aldus werd besloten door de heersende Hertog dat daar dan maar huizen moesten komen en dat was het begin van Eindhoven. Het was al snel een echte stad met een markt en maar liefst 170 huizen. In de eeuwen die volgden, breidde de stad zich uit met stadswallen, een kasteel binnen de wallen (hoek Vestdijk/Ten Hagestraat) in plaats van daarbuiten (Mariënhage). Eindhoven kende verwoesting door een grote stadsbrand in 1554, gevolgd door veroveringen, armoede, wederopbouw en verplichte afbraak van de vestingwallen. Eind negentiende eeuw waren er verharde verbindingswegen, een paardentram en begon Gerard Philips zijn gloeilampenfabriek. In 1920 omarmde Eindhoven de omliggende gemeenten (Woensel, Tongelre, Gestel, Strijp en Stratum) en kwam daarmee op 45.000 inwoners. Inmiddels zijn we honderd jaar verder en nadert Eindhoven de 250.000 inwoners.

Ook onze eigen Irisbuurt heeft in de afgelopen honderd jaar veranderingen gezien. Hoewel de eerste bebouwing in de Irisbuurt al uit 1700 stamt, stammen de meeste huizen uit de periode 1920-1935. Wat toen nog een redelijk vlakke bebouwing was, met rijtjeshuizen en een grote horizonfactor, dringt nu de nieuwbouw en hoogbouw zich langzaam aan ons op. Het kan ook niet anders. De woningnood is schrijnend en de ruimte in de stad beperkt.

De brief over de nieuwbouwplannen aan de Geldropseweg hebben in de afgelopen dagen mijn gedachten regelmatig beheerst. Wat vind ik daar nu van? (alsof dat iemand overigens interesseert, maar in ieder geval mijzelf). Ik heb de brief gelezen, de plaatjes bekeken. Ik vind het altijd moeilijk om me een voorstelling te maken van wat dat nu precies

gaat betekenen. Hoe hoog wordt de bebouwing, hoe ziet dat eruit? Maar vooral: wat betekent dat voor het licht? Wat betekent dat voor de horizonfactor? Welk uitzicht wordt geblokkeerd? Maar anderzijds is er nog heel wat te verbeteren in de omliggende bebouwing. Na de herinrichting van de Geldropseweg is dit een begrijpelijke volgende stap. Er was geen eer meer te behalen aan de oude panden waar nu de nieuwbouw komt. Dus eigenlijk vind ik het een prima ontwikkeling, maar ook spannend. Hoeveel mensen komen er dan bij in de wijk? Er zouden 21 woningen komen in het lage gedeelte en 63 in het hoge deel. En waar gaan deze mensen dan allemaal parkeren? In de te bouwen parkeerkelder? Of wordt het weer een project met minimale parkeerruimte omdat mensen in de stad geen eigen auto nodig zouden hebben? Een mooi ideaal, maar nog niet iedereen is al zover. En wat doet dat met ons Speelbos? Overbevolking? Meer overlast 's avonds en 's nachts? In het weekend en in de zomer moeten nu al vaak 's nachts de ramen dicht om de herrie buiten te houden van thuiskomend uitgaanspubliek en voetballende of hangende jongeren.

Soms denk ik wel eens, moeten wij niet verhuizen uit de stad? Gewoon verhuizen naar Groningen ("er gaat niets boven Groningen", grapte Toon Roosen altijd) of Gerwen, dat kan ook. Zuslief is na 35 jaar Irisbuurt verhuisd naar Gerwen. Een heerlijk

huisje, met een gigantische tuin en uitzicht over de landerijen. Molentje in de verte. Zingende vogels als ze wakker wordt. Een eekhoortje dat komt peuzelen op de tuintafel. Een eigen oprijlaan waar 3 auto's passen. De tuin biedt plaats voor een zwembad (als ze zou willen) en op verschillende plaatsen in de tuin, afhankelijk van de stand van de zon, is voldoende plaats voor een zithoek of ligbedden. Hoge oude bomen. Een spa in je eigen huis als je het mij vraagt. En ook nog gezellige burens. Ja, zelfs dat kan nog buiten onze eigen wijk. Moet je wel geluk hebben hoor. Het kan ook anders en het is toch ook net even niet helemaal hetzelfde gezellige en kneuterige gevoel. Maar ja, dan woon je wel buiten. Je kunt geen gemaksmaltijden bestellen, want restaurants bezorgen daar niet. Je boodschappen moeten altijd met de auto. Geen buuv die haar hoofd om de hoek steekt om te vragen hoe het met je gaat. Geen levendigheid, behalve de vogeltjes en eekhoortjes dan. Lopend of met de fiets naar de stad of bios, zou dan ook met de auto moeten. Maar toch. Soms denk ik er wel over na. Voor alle vóórs is een tegen en verandering hoort bij het leven. Niets is voor altijd, want altijd bestaat niet. We gaan het meemaken.

Wat de Pijp of de Jordaan is voor Amsterdam, wordt de Irisbuurt van Eindhoven. Let maar op. De verborgen parel tussen alle hoog- en nieuwbouw.

Iris Elektrick auto's delen



rijden tegen kostprijs
van auto's verspreid
door de wijk gestald

€ 10,-/mnd, € 0,32/km
mail@iris-elektrick.nl