



Wonderlijk verbonden



Hoe komt het toch dat je je op de ene plek thuis voelt en op de andere niet? Ines vond het antwoord in onze mooie, diverse wijk, de Irisbuurt.

Ines Pijnenburg, student aan de Design Academy, stelde zichzelf deze vraag en ging op onderzoek uit. Al snel ontdekte zij: het gevoel verbonden te zijn is essentieel. Maar wat veroorzaakt dat gevoel van verbondenheid? Zij interviewde verschillende mensen en werd overspoeld met verhalen. Ines vond de rode draad: acht wondermiddelen die zorgen voor een verbonden omgeving. Ze stelt dit als voorbeeld voor andere wijken.

>>> *Kijk en lees verder op pagina 2*

Verder in dit nummer

- 3 Buurtbijeenkomst
- 4 Herfst in Augustus
- 5 ZZP'er in de Iriswijk
- 6 Column
- 7 BuitenBeter App
- 8 Bij de Blokhut
- 9 Bakkie Buurt
- 10 Know your Neighbor
(in English)
- 11 Iris Junior



diverse kwaliteiten. Iedereen die kan, draagt iets bij. Door deel te nemen aan activiteiten of deze zelf te organiseren. De activiteiten zijn uiteenlopend. Van spelletjesavond tot deelname aan de redactie van De Iriskrant. Er is plaats voor verschillende vormen van contact en verbinding.

De Blokhut is daarbij ons centrum en van onschatbare waarde. Dat bleek wel toen

De Irisbuurt is een wijk met een verleden, met een verhaal. Dat was wel duidelijk. Dit blijkt één van de acht wondermiddelen te zijn. Om maar een voorbeeld te noemen: wie kent het verhaal niet van onze bevrijdingsboom? Hoe deze boom zorgde voor herinneringen, samenkomst en trots, maar ook voor gedeelde rouw toen de boom na een heftige storm ten gronde ging? Het was een enorme tegenslag, maar er was ontzettend veel saamhorigheid tijdens het maken van de vlonder. Deze vlonder, met in het midden de prachtige lindeboom, is nog steeds een belangrijke plek voor verbinding.

Ines vond nog een wondermiddel: nieuwe bewoners worden actief welkom geheten. Een praatje tijdens het verhuizen of zelfs een helpende hand, een plantje of bos bloemen. We worden warm ontvangen en dat goede voorbeeld doet volgen. Dat wordt gekoesterd en we geven het door aan anderen.

Een punt dat ook door Ines wordt benoemd is 'diversiteit'. De verschillende huizen met verschillende mensen, zorgen voor mensen met

de gemeente afscheid wilde nemen van De Blokhut. De bewoners, met dekking van de bewonersorganisatie, hebben samen een vuist kunnen maken. Wederom saamhorigheid. Het kloppende hart van de buurt werd gered.

Natuurlijk gaat niet alles vlekkeloos, maar daar gaan we constructief mee om, stelt Ines.

Het onderzoek van Ines Pijnenburg geeft een uniek kijkje in onze wijk. Scan de QR-code om het volledige onderzoek te lezen en alle acht wondermiddelen voor een verbonden omgeving te ontdekken!



- Nikki | foto's: Ines Pijnenburg



WEIGH 2GO
TWEDEHANDS KLEDING PER KILO

KILO STORE

KLEDING PER KILO

Weeg jouw favoriete outfit en betaal een kiloprijs vanaf slechts **€ 17,50!**

Geldropseweg 87, 5611 SE Eindhoven
Parkeren: eerste uur gratis (parkeertoren Jumbo)

Openingsuren:
Maandag: 10:00 - 18:00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 10:00 - 21:00 uur
Vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 12:00 - 17:00 uur
Zondag: Gesloten

Uniek Duurzaam Voordelig!

weightogo.nl
Volg ook onze socials

Studenten ontvangen 10% korting op vertoef van een studentenpas.

Terugblik op de Buurtbijeenkomst

Op 24 september organiseerden we als BWO een buurtbijeenkomst in de Blokhut, gericht op de Iriswijk. Het was een fijne avond, met 18 buurtbewoners die hun ideeën, zorgen en tips deelden.

Eerder werden via een enquête al onderwerpen verzameld. Het doel was om een open gesprek te starten, waarin iedereen zich gehoord voelde. We wilden samen nadenken over mogelijke verbeteringen voor de buurt, zonder dat er op dat moment al beslissingen werden genomen.

We begonnen met de vraag over afval en netheid. Er kwamen veel goede ideeën naar voren, zoals het aanspreken van burens en handhavers. Bij bewoners heerst de wens dat containers niet op straat staan, maar binnen worden gezet. Ook het verkeer en de verkeersveiligheid kwamen ter sprake. Het werd duidelijk

dat er veel zorgen zijn over sluipverkeer en te snel rijden in de wijk. Ook is er steeds meer (zwaar) verkeer. Er werd nagedacht over oplossingen, zoals het aanpassen van drempels of het plaatsen van een flitspaal.

Daarnaast hadden we het over openbare ruimtes, zoals speeltuinen en parken. Zijn de

“Er zijn veel zorgen over sluipverkeer en te snel rijden”

regels duidelijk genoeg? Moeten we bijvoorbeeld extra borden plaatsen of de speeltuin sluiten, net zoals in Frankrijk? Gelukkig is er een hoop sociale controle, het laatste bankje is met opzet in het zicht geplaatst.

Ons doel is om de communicatie naar de bewoners van onze wijk over buurtactiviteiten te verbeteren en meer ‘Vrienden

van de Blokhut’ te werven, wat zal bijdragen aan een sterkere sociale cohesie in onze buurt. Door samen te werken, hopen we meer burens te betrekken bij de initiatieven in de wijk, zodat we

allemaal actief kunnen bijdragen aan een fijne en verbonden buurt.

- Gisi





**Podotherapie
Bonnema**

www.podotherapiebonnema.nl
Geldropseweg 115

Bel, WhatsApp of Mail voor een afspraak!
+316 159 200 03
Podotherapiebonnema@hotmail.com



Herfst in Augustus

Vandaag, woensdag 20 november, werk ik thuis. Alleen vanochtend had ik een afspraak buiten de deur, maar terwijl ik dit schrijf zit ik alweer lekker in mijn Adidas-trainingsbroek en ruime sweater achter mijn laptop op mijn thuishkantoor.

Buiten (en binnen) is het donker. Ik zie de sneeuw op de zonnepanelen van de achterburen vallen en hoor hem tegen onze eigen ramen slaan. De meeste bladeren zijn al van de bomen gevallen. Het is nu echt herfst (of is het al winter?)

Dat merk je. Weinig schreeuwende scholieren en na drieën geen spelende kinderen op straat. Over de Geldropseweg sissen de auto's voorbij. Meer dan normaal, want wie heeft er nu zin in om op de fiets, met wind tegen, door de sneeuw te fietsen. Ik vraag me af of er minder gesis zal zijn als er vanaf volgend jaar geen dieselbussen en vrachtwagens meer binnen de ring mogen rijden.

Wij in Augustus hebben geluk. Onze huizen zijn goed geïsoleerd. Het is hier dus altijd behaaglijk. De zonnepanelen zullen vandaag weinig opleveren. In onze groepsapp wordt al voorzichtig gesproken over thuisbatterijen. Mijn inbreng was enkel: "Ik denk dat het nog te vroeg is."

Maar we hebben het goed. Hoe anders was het 50 jaar geleden toen ik met mijn ouders in een klein huisje aan de overkant van het kanaal aan de Ruysdaelbaan woonde. In de herfst en winter gierde de gure wind door de kieren van de kozijnen met enkel glas. Alleen de woonkamer werd met een gaskachel verwarmd.

Kijkend naar de grauweheid buiten kan ik niet wachten tot het straks echt winter is en het natte, sombere weer verandert in vrieskou met zonnetje, zodat de kinderen uit de buurt hier op de vijver kunnen schaatsen, sneeuwpoppen kunnen maken en sleetje kunnen rijden. Zo zit ik hier in mijn warme huisje, terwijl het buiten nat en koud is, toch te genieten van ons mooie Augustus. Ik vraag me af of mijn mede Augustianen, net als ik, ook zo genieten van één van de mooiste wijken van Eindhoven.

- Serge



Autobedrijf
SLIKKER



- onderhoud
- APK-kouwing
- schadeherstel
- banden
- in- en verkoop
personeel

Hoefkestraat 17
tel (040) 211 25 95

www.slikker.net



ZZP'er in de Iriswijk

Wie: Hilde Bosman
Bedrijf: Centrum voor verlicht leven
Tak van sport: Zijnsoriëntatie en meditatie

Ben jij zzp'er en wil je ook een keer in deze rubriek verschijnen? Meld je aan via tinyurl.com/IrisOproep.



Hilde Bosman woont ruim 10 jaar in de Irisbuurt, en ze heeft 8 jaar haar praktijk voor Zijnsoriëntatie. Mocht je bij dat laatste woord denken aan iets zweverigs, spreek Hilde dan eens aan als je haar tegenkomt, want dan zie je meteen dat je het bij het verkeerde eind hebt.

Hilde begeleidt mensen individueel en geeft cursussen op het gebied van Zijnsoriëntatie. Dit is kennis van het Oosterse boeddhisme samengebracht met de westerse psychologische kennis. Het klinkt als een bijzonder mooie combinatie, maar hoe dan? Hilde glimlacht: “Het is altijd een uitdaging om aan mensen uit te leggen wat het is.”

De boeddhistische kijk op Thuis

Wij denken allemaal aan ons huis met onze spullen en eventueel gezinsleden als we aan thuis denken. Binnen het boeddhisme wordt dat woord heel anders uitgelegd: “Thuis blijven betekent in het boeddhisme bij jezelf blijven”, vertelt Hilde. “Je bent thuis als je dicht bij jezelf bent”. Dicht bij jezelf blijven is voor veel mensen een uitdaging, wanneer zijn we dat eigenlijk? We groeien allemaal op en vormen ons op basis van onze omgeving en

onze levenservaringen. Je omgeving spiegelt en jij past je manier van doen en denken aan; je leert en ontwikkelt. “Maar degene die je daardoor in houding en gedrag wordt, dat ben je eigenlijk niet, dat is de weerspiegeling van je omgeving”, legt Hilde uit. “Wie ben je nou eigenlijk echt?” In werkelijkheid ben je veel meer. Je bent vrijer, ruimer en natuurlijker dan hoe je jezelf beleeft. Kun je vanuit die Oosterse kijk je leven leiden in de Westerse samenleving? Een mooie vraag. Het antwoord: dat kan, dat is Zijnsoriëntatie. En Hilde helpt daarbij.

Wie ben je echt?

Voor mensen is het relatief makkelijk om hun ruimere ‘ik’ te leren kennen. Hilde: “Mensen leren zichzelf kennen voorbij hun dagelijkse zelfbeeld. Dat is niet zo moeilijk. Mensen ervaren heel snel dat ze ruimer zijn, dat ze meer zijn dan ze tot nu toe konden zien. Dit continueren, volhouden in het dagelijks leven, dat is een stuk lastiger. Uiteraard begeleid ik mensen daarbij, want daar gaat het om. Bijvoorbeeld in de cursus Gezonde Zelf-liefde. Daar leer je hoe je in het dagelijks leven goed voor jezelf kunt zijn, zonder je omgeving uit het oog te verliezen. Wat volgt is een goede verbinding met jezelf én met je omgeving.”

Zzp'er zijn: vrijheid in creativiteit

Hilde over zzp'er zijn: “Ik kan mijn creativiteit erin kwijt; ik kan een cursus zelf invullen en vorm geven.” En natuurlijk is dat niet het enige. Hilde: “Het is mooi om mensen te kunnen helpen, om een andere route te kunnen bieden waardoor ze weer vooruit komen in het leven. Iemand zei eens tegen me: ‘dit is mijn redding geweest’. Dat is mooi toch!” Benieuwd naar Hilde en wat ze doet? Lees meer op haar website: centrumvoorverlichtleven.nl

- Janne

SCHOENMAKERIJ HANS BONNEMA

Geldropseweg 115

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro's goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE



Door Jorinde

Column

Sprookjes

Het zijn barre tijden. Onrust in de wereld. Onrust in de politiek. We doen elkaar wat aan. Oorlogen, mishandelingen, bedreigingen, onruststokende politici en andere negatief gestemde beroemdheden. Slechte voorbeelden voor de gewone mens, voor de jeugd. Ik probeer op mijn eigen manier een klein beetje positiviteit de wereld in te brengen en me niet te laten leiden door angst of boosheid. Het levert namelijk niets op. Ik richt me op de kleine dingen om me heen. De verborgen positieve berichtjes over de dingen die wel goed lijken te gaan. Een mooie lucht. Het kopje koffie voor Angel. De aanblik van de in herfstkleuren getooide bomen in het Speelbos. De hartelijke glimlach van die ene supervriendelijke kassière bij de supermarkt.

En dat zijn dan nog de zaken die werkelijk zijn. Daar komt geen fake news of Artificial Intelligence aan te pas. Geen Instagram, geen filter. Het zijn de pareltjes van het echte leven. Maar een beetje A.I. of een beetje fantasie maakt iets nog niet per se slecht. De meest prachtige boeken zijn vaak fantasie. De meest ontroerende films zijn geboren in iemands brein. De lichtjes met kerstmis vormen vaak ook een bijna sprookjesachtig tafereel. En hoe vaak dromen we niet over een hutje op de hei (of iets anders). Dromen is ook fantasie, tot je het waar maakt. En wie droomt er niet? Zijn dromen niet eigenlijk een soort minivakanties voor het hart, voor de ziel? Zoals ik ook weleens mijn ogen sluit en me voorstel dat ik op een Grieks terras zit, op een dorpspleintje, en geniet van mijn drankje, de kruidige geur in de lucht, de warmte en de sfeer. Een minivakantie in mijn hoofd.

Zo staat schoondochterlief voor de klas. Ze ontfermt zich over de jongste kinderen, in de kleuterleeftijd. Vorig jaar waren we met de hele familie in een huisje in de Ardennen. Met behulp van de nieuwste technieken werd een foto van haar, terwijl ze in het bos stond, dusdanig bewerkt tot ze formaat kabouter was. De kinderen in de klas vonden het reuze interessant. Juf was in het weekend kabouter! Hoe geweldig is dat. Een paar weken geleden was ze weer in de Ardennen

en daar is het concept 'kabouter' nog verder uitgewerkt. Meerdere foto's zijn door A.I. omgetoverd tot kaboutertaferelen. De juf, als kabouter, zittend in de boom. De juf, als kabouter, springend over een paddenstoel en zo nog veel meer.

Maar het allermooiste waren de foto's van de juf, samen met een bevriende kabouter. Een 'echte', je weet wel, met een rode puntmuts en alles. Eenmaal terug op school liet ze de foto's aan de klas zien. Ook de foto's van haar met haar kaboutervriendje. Het kaboutervriendje kreeg de naam Kik, kabouter Kik. Wat waren ze onder de indruk. Achter de glanzende oogjes van de kinderen zag je de hersentjes pruttelen en fantaseren. Maar het werd nog spannender toen een paar dagen later een van de kinderen een heel klein rood deurtje op de plint in het klaslokaal ontdekte. Met een brievenbusje ernaast. Wie zou daar dan wonen?

Weer een dag later arriveerde er een brief van kabouter Kik aan de klas. Hij vertelde dat hij in de koffer van de juf mee naar Brabant was gekomen. Hij was erg verlegen dus hij kwam liever niet uit zijn huisje als de kinderen in de klas waren, maar hij hoorde wel alles en vond het heel gezellig om bij hen te zijn. De kinderen vonden het prachtig. Ze maakten mooie tekeningen voor kabouter Kik en legden deze

bij het brievenbusje. De tekeningen verschenen vervolgens, ingelijst en wel, in een foto van zijn huiskamertje (met wederom dank aan A.I.) Een drukke uitwisseling van tekeningen en brieven volgde. Op een regenachtige dag liep er zelfs een modderspoor van kleine kabouterlaarsjes naar het rode deurtje. Kabouter Kik was een volwaardig onderdeel van de klas geworden. Nu de Sint weer in het land is, wordt het een beetje druk. De juf heeft besloten dat kabouter Kik binnenkort weer terug gaat naar zijn huisje in de Ardennen. Voor nu is het even genoeg geweest. Wie weet komt hij ooit weer terug. Maar wat hebben de kinderen genoten van zijn aanwezigheid en alles eromheen.

Mijn grote complimenten voor de juf. Om een sprankje sterrenstof toe te voegen aan de levens van de kinderen. Om sowieso sterrenstof toe te voegen aan het leven. Het leven wordt er alleen maar mooier van. En ook al is het niet helemaal echt, het is fijn om te kunnen dromen. Zoals ook de dichter Victor Bluthgen ooit schreef: Wilt het niet aan het leven wanneer dat leven u waardeloos voorkomt. Wie sprookjesogen heeft, ziet een wereld vol wonderen.

- Jorinde

Het kabouterdeurtje kun je zien op de achterkant!

INGEnaaimachines.nl

Changing the way of sewing



Verkoop, reparatie, lessen en workshops



Geldropseweg 153, 5611 SG Eindhoven
 Geopend op di t/m do van 10:00-18:00, vrijdag van 10:00-17:30 en 18:30-21:00 uur
 zaterdag van 10:00-17:00 uur.
 Info@ingenaaimachines.nl, +31 40 25 75 965



BuitenBeter App voor een nóg fijnere buurt

De openbare ruimte is voor iedereen en laat het nou juist de plek zijn waar wij allemaal enorm veel gebruik van maken. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte schoon en veilig blijft voor iedereen, kan je met de BuitenBeter app met één druk op de knop problemen melden bij de gemeente Eindhoven. Samen kunnen wij meer dan alleen!



Zo werkt het

Download de app (gratis!), open hem en selecteer het probleem dat je wilt melden. Simpel zat: maak een foto, voeg een korte beschrijving toe, en geef de locatie aan op de kaart. Als je op 'verzenden' drukt, gaat je melding rechtstreeks naar de juiste afdeling bij de gemeente. Daar wordt het dan verder opgepakt.

Dus: zie je iets dat opgeknapt moet worden in de buurt?

Pak gewoon je telefoon en meld het met de BuitenBeterApp. In de app kan je de status van jouw melding op de voet blijven volgen. Zo houden we samen de Irisbuurt een stukje mooier!

- Gisi

Buurtinfo

Bewonerorganisatie
Irisbuurt
maarten@irisbuurt.nl

Bewonersvereniging
Cingelshouck
cingelshouck@outlook.com

Bestuur Blokhut
vriendenvandeblokhut@
gmail.com

Beheerder Blokhut
Carst de Kock
blokhut.agenda@gmail.com

Buurtcoaches
Herman Elenbaas
Nienke Flaman

Wijkagent
Koen van Grindsven
tel 0900-8844

Redactie Iriskrant
iriskrant@gmail.com

Website Irisbuurt
www.irisbuurt.nl

Website Blokhut
www.buurthuisdeblokhut.nl

Facebookpagina
OOG voor de IRISBUURT

Computerhulp
nodig?

Voor Mac en Windows
Zowel hardware en software

Kim
heeft
HULP

Kijk op **pchulp.com** of
bel vrijblijvend 040-2138800

pchulp.com
zorg voor je computer

Ondertussen bij de Blokhut....

Een rubriek over de Blokhut, wat er gebeurt voor en achter de schermen en wie er bij betrokken zijn. Deze keer: de nieuwe website, en meer info-kanalen.

Je hebt het misschien al gezien: we timmeren aan de weg vanuit de Blokhut. We hebben steeds meer wegen om te laten weten wat er te doen is. En dat is best wel wat!

Website

We hebben een spiksplinternieuwe website: buurthuisdeblokhut.nl. Eindelijk een overzichtelijke agenda en alle activiteiten op één website bij elkaar. Voor alles over de wijk blijft irisbuurt.nl gewoon bestaan.



“Alle activiteiten bij elkaar”

Socials

We zitten sinds kort ook op Instagram:

[instagram.com/de_blokhut](https://www.instagram.com/de_blokhut)

We hadden natuurlijk al een Facebookpagina:

[facebook.com/blokhutIrisbuurt](https://www.facebook.com/blokhutIrisbuurt)

én we posten ook veel op Oog voor de Irisbuurt.

Raamposters: wie doet er mee?

Het werden er soms wat veel, daarom hebben we voortaan alle activiteiten op twee raamposters staan: één poster voor de kinderactiviteiten op woensdagmiddag, en één poster voor alle andere activiteiten in een maand.

Wil jij ook een poster met alle activiteiten voor je raam? Laat het even weten via het contactformulier op onze website: buurthuisdeblokhut.nl/contact

Nieuw uiterlijk

Is het je opgevallen? We hebben ook een nieuw logo! In de kleur groen natuurlijk, de kleur die je overal in de Blokhut tegenkomt. Je ziet in het logo de drie eenheden Blokhut, Iriskrant en Bewoners terug in de drie poppetjes. Tegelijk staan deze poppetjes ook voor de samenhang in de wijk en de fijne omgang met elkaar.



SITEDEX

Bij ons kunt u terecht voor uitstekende kwaliteit

Webhosting Domeinnamen
VPS Hosting
Webdesign

contact@sitedex.nl

SiteDex Hosting
040-2987310
www.sitedex.nl

Al ruim 45 jaar uw vertrouwd adres voor de betere audio en tv's.

AVNUE

our drive | your wow

Geldropseweg 105
Eindhoven

040 - 211 18 65
avnue.nl

Bakkie Buurt

Oproepjes, aankondigingen en kort
nieuws voor bij de koffie

Ken je iemand die een zwemdiploma heeft gehaald, marathon gelopen, baby gebakken of iets anders tofs? Laat het weten voor een kort stukje in 'Bakkie Buurt'! Stuur het in via:
tinyurl.com/iriskrant-insturen

Leuks in de blokhut

In de blokhut is altijd iets leuks te beleven. Wil je altijd op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren? Scan de QR code en ontvang meldingen via whatsapp. En geen zorgen, hier worden alleen aankondigingen geplaatst, dus je zult niet gek worden van de berichtjes. Beloofd.



Grote avonturen beginnen klein

Op 26 oktober 2024 werd Walt geboren, zoon van Wouter en Ann. Welkom in de Irisbuurt!



3D printer voor buurtgenoten

Bas heeft een 3D-printer en stelt deze beschikbaar voor creatieve ideeën van buurtgenoten. Dingen kunnen op maat worden gemaakt, dus handig wanneer je een nieuw dopje onder je stoelpoot nodig hebt, een gepersonaliseerde sleutelhanger, enz. Kijk op iris3dprint.org voor meer informatie!

Oplage
1350

Redactie
Els Castellijns, Gisi Cannizzaro, Hedwig van Driel (correctie), Henk Kok, Janne Huijbers, Jannie Engels (opmaak), Jorinde Panken, Linda Hoogsteden, Nikki, Serge van Uden, Tim Tielens

Artikelen en nieuwe redactieleden zijn altijd welkom!

Artikel insturen?

Je vindt de deadline en het instuurformulier via deze link:

tinyurl.com/iriskrant-insturen

Wil je meedoen als zpp'er of 'Know your Neighbor'? Gebruik dit formulier:
tinyurl.com/IrisOproep

Meedoen in de redactie?
Mail: iriskrant@gmail.com



* WWW.HETKRUIDENHEKSJE.NL *

Een uniek adres voor kruiden, etherische oliën en edelstenen
Geldropseweg 80
5611 SK Eindhoven

centrum voor
TANDHEELKUNDE EINDHOVEN

Geldropseweg 58a
5611 SJ Eindhoven
Tel. 040- 3400 149

info@cvteindhoven.nl
www.cvteindhoven.nl

Know your Neighbor



In this English-language series, we get to know people from the neighborhood who are not originally from the Netherlands. This time we meet Verena from Schwabach, Germany, who is an adopted member of our community, as she will explain:

Do you live in the Irisbuurt?

My flat is in Amsterdam, but since I met Gurjot 2½ years ago, I spend half my time here! He lives on the Gabriel Metsulaan and appeared in “Know Your Neighbor” before. We sometimes use a car via Iris Elektrick, so I am enjoying one of the wonderful Irisbuurt community initiatives.

What brought you to the Netherlands?

Twelve years ago as a part of my fashion design studies in Berlin, I spent a year in Amsterdam. Later in Germany, I was working at a company that makes pants for 70-year-old ladies, so you can imagine I was pleased to get an offer in Amsterdam through my network. So I moved back six years ago for a job at Tommy Hilfiger.

How did you meet Gurjot?

I was between jobs and we met on the Breeze dating app. Now I work

closer to him, at a licensing company in den Bosch where I handle sportswear.

What was your first impression of the Netherlands?

The bigger cities in the Netherlands have many nationalities but are not too big. Berlin is so big that you can feel not very connected to people. To me, the Dutch are very relaxed, with a terrace culture, always outside and social. Even if it is cold: if there is sun, they go outside.

Do you speak Dutch?

None of my jobs have required Dutch, but in den Bosch, I have

many Dutch colleagues and the company provides lessons. When I try to speak Dutch with people in Amsterdam or Eindhoven, though, they quickly switch to English. My best friend is Dutch and we spend a lot of time together, watching things like Love Island and B&B Vol Liefde. I understand a lot!

What do you miss about Germany?

Bread: a big loaf of dark sourdough bread served with butter.

What did you realize about Germany after leaving it?

The two countries are right next to each other, but I was surprised by how different their cultures are. I realize that how I am as a person is so influenced by my country – I sometimes do something and think “Whoa, this was really German of me!” There is somehow truth to stereotypes, for instance Gurjot has pointed out to me that I sometimes explain jokes . . .

In Iriskrant #68 (2018), I asked your now-boyfriend “Will you stay in the Netherlands?” and he answered “I am not sure how things will change. I have yet to find my other half...” What does the future hold for you two now?

We are looking at houses in Amsterdam and Eindhoven. You know how the market is. But truly our future is open!

- Gisi


**WIJ MAKEN
KEIGOEIE
WEBSITES!**
riumssen.nl

Kruiswoordpuzzel

Maak de tekening af
Let op: het is géén ster.

Horizontaal

- 3 Zo heet ons buurthuis.
- 6 Supermarkt in onze wijk.
- 7 Zo heet onze stad.

Vul horizontaal en verticaal de woorden in. In ieder vakje komt één letter, waarbij de ij als één letter wordt gezien. De letters vormen samen een woord.



Verticaal

- 1 Zowel buurt als maand.
- 2 Meerdere buurten bij elkaar.
- 4 De bevrijdingsboom in onze wijk is een...
- 5 Het tegenovergestelde van klein.



wist je dat...

De heetste sterren zijn wel 200.000 °C!

Oplossing

a	b	c	d	e	e	f	a	g	f	b	d	h	i	j	j	k
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Tweewielers

Gebr. van Gestel
Geldropseweg 42 - Eindhoven
Tel. 040-2111393

Fietsen
Elektrische fietsen
Snorfietsen
Bromfietsen



Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier



trek?

STAP US IN

Cafetaria Stap Us In
Geldropseweg 51
5611SC Eindhoven
Bestel: 040-2930038

BOBLINE
HAIR & BEAUTY

GELDROPSEWEG 61A
5611 SE EINDHOVEN
T 040 - 2115738
F 040 - 2912467

OPENINGSTIJDEN
DI T/M DO 9.00 - 18.00 UUR
VRIJ 8.30 - 21.00 UUR
ZA 8.30 - 17.00 UUR

WWW.BOBLINEHAIRANDBEAUTY.NL

Op bladzijde 11 nog meer puzzels!



iris JUNIOR

voor jong en oud

sudoku

1	6		7	5			8	
							7	1
	7	4	9	8				5
6							3	
		8				2		
	5	2						
	8	9		6				
			3				1	8
						5	4	

Hoe noem je een langzaam reptiel?



Een man komt bij de dokter en zegt: "Mijn neus zit verstopt!" "Geen paniek," zegt de dokter, "dan gaan we 'm samen zoeken!"



Raadsel: Een tragedie

Kabouterdeurtje

Jorinde schrijft op bladzijde 6 over een kabouterdeurtje. Misschien kun jij ook zo'n deurtje knutselen?



Iris Elektrick auto's delen



rijden tegen kostprijs van auto's verspreid door de wijk gestald

€ 10,-/mnd, € 0,32/km
mail@iris-elektrick.nl